

Mot Fagerås, 6 maj 2024.

Vi var 42 st morgonpigga SPF-are som startade tidigt med Kanalbuss. Det var kraftigt regn, det hade vi inte beställt, en felleverans enligt reseplaneraren Agneta Söderman.



Vi fick bussfika vid Brahehus, regnet hade minskat något men vi fick sitta i bussen och fika.



Lunchen intogs på Carlssons Kök i Gislaved.



När vi anlände till Påskliljorna i Fagerås hade regnet upphört. Lasse, svärson till parkens skapare, berättade om bakgrunden till den fina blomsterparken;



År 1978 började Arne att plantera påskliljor, han hade kommit över ett tjugotal lådor med avdrivna lökar. Året efter hade de förvandlats till fina påskliljor, då fick han "blodad tand". Han satte sedan 40-60 000 lökar per år. Lokala nyheterna gjorde reportage och det kom fler och fler besökare till parken. I dagsläget finns ca 2 miljoner nedgrävda lökar på ett område på 12 tunnland (=12 fotbollsplaner).

Vi gick en led om 700 m genom parken. Vi såg ca 125 st olika sorters påskliljor, de skiljer sig i form, färg och storlek.



Tyvärr hade de varma dagarna föregående helg, följt av hårt ihållande regn, gjort att ca 70 % var överblommade. Det var ändå en häpnadsväckande upplevelse att gå runt och titta på all blomsterprakt, vi fotade många olika former och färger.



Förutom påskliljorna innehåller parken också 1500 rhododendronbuskar, de blommar i slutet av maj och början av juni. Vi avslutade besöket med en bussfika med äppelkaka och vaniljsås innan hemfärden.

Nu ser vi fram mot nästa SPF-resa i slutet av augusti, den går till Höga Kusten. Researrangörer är Agneta Söderström och Kurt Björk.

2024-05-07 Annmari och Mats