

Långvandring i Tyresta nationalpark 27 maj 2024



Det var en solig och varm försommardag när vi åtta vandrare gav oss iväg på dagens vandring.

Det blev en lång framkörning med både T-bana, tvärbana, pendel och buss för att komma fram till Tyresta.

För att inte behöva vänta bortåt en timme i Handen tog vi den buss som slutade i Svartbäcken, två kilometer från Tyresta gård.



Det var lättgånget, så vi kom snart fram till nationalparken.



Vi gick fram till Naturum, där det finns informationstavlor och kartor över området.



Sjalva Naturum är tyvärr stängt på måndagar.



Klockan hade hunnit bli bortåt 12, så vi valde att ta vår matrast redan där.



På kartan tittade vi på olika alternativ att gå och valde Urskogsstigen på 2,5 km som "går genom en typisk, orörd och omväxlande Tyrestaskog med flerhundraåriga tallar, högvuxna granar och små myrmarker" som stigen beskrivs i informationen.



Marie samlar ihop gruppen.



Här delar sig stigarna och urskogstigen börjar.



Det är bitvis ganska oländig terräng, så man fick se var man satte fötterna.



Utefter stigen sitter ett antal informationsskyltar som beskriver naturen och djurlivet omkring platsen.



Man kände verkligen att det var urskog man gick i.



Här har vi kommit till den sankade delen, där skylten informerade om de olika växterna som trivs på sådan mark så som pors, odon och skvattram.



Vi passerade en enorm myrstack som hade byggts över en död trädstam ...



... och gick igenom tät granskog.



Ett fallet träd blev en skön sittplats under en vattenpaus.

Eftersom det var så varmt behövdes mycket vatten denna dag.



Alla torrakor, d.v.s. döda träd, lämnas kvar i en urskog.



Tillfälle till avslappnande prat och skratt i en paus blir det alltid.

Här har vi kommit ut från urskogsstigen till en mer lättgången väg.



Ett annat exempel på urskog: ett dött träd på marken, en s.k. låga, blir snart växtplats för svampar och boplats för små djur.



I väntan på bussen som ska ta oss tillbaka till "civilisationen" efter fullbordad vandring.



Även en stor sten fungerar bra som sittplats när man väntar på bussen.
(Sven-B tog bilden)



När vi kom tillbaka till Handen valde vi fem damer att stanna och ta en glass i skuggan.

Herrarna åkte vidare för att få sig en öl efter dagens vandring.

Vi var alla mycket nöjda med dagens upplevelser.

Efter sommaren ses vi 26/8 för höstens första vandring.