

Långvandring runt Långsjön 30 september 2024



Femton vandringssugna blev vi denna härliga höstdag.

Hunden Frasse deltog även denna gång.

Vi åkte till Fruängen, där vi tog buss 144 för en kort åktur.



Vid Långsjö torg klev vi av och började vår vandring.



Det var lättgången.



Börje, som ledde dagens vandring, har bott i trakterna i många år och känner väl till området

Han stannade upp vid olika tillfällen och berättade om olika platser.



Långsjön ligger precis på gränsen mellan Stockholm och Huddinge.

Vi började alltså vår vandring i Stockholm.



Vid Strandängen ligger den lilla restaurangen Casa del Lago.

Här finns också en badbrygga med härlig utsikt över sjön.



Vid den sydöstra änden av sjön passerade vi gränsen till Huddinge.

På denna sida finns många skyltar av olika slag.



Här ligger en unik lekplats, Långsjöparken, med ett historiskt tema.

Här kan både barn och vuxna ta del av Huddinges historia på ett lekfullt sätt.

I anslutning till de olika objekten finns skyltar med historier, händelser och fakta.



En bit bort finns denna skylt, som upplyser om hur man förr tog vägen över isen för att bl.a. frakta virke från Älvsjö station till de nya husbyggena i Snättringe i början på 1900-talet.

Den gamla Göta landsväg passerade här från Stockholm och söderut ända från medeltiden.



Man kan inte gå runt sjön utefter vattnet hela vägen, så ibland fick vi gå på gator mellan villorna.



Ibland gick vi på fina träpromenader utefter vattnet.



Men ofta var det sköna promenadstigar i naturen, hela tiden med den fina utsikten över sjön.



Börje hade sett ut en
vacker rastplats vid
vattnet.



Nu smakade det bra att
äta sin matsäck.



Efter matrasten gick vi
vidare norrut och
passerade dessa
radhus.

Ett fantastiskt läge vid
sjön, bara det inte blir
översvämning...



Vid sjöns norra ände finns detta snår av den invasiva växten parkslide med en varningsskylt.

Med sitt frodiga växtsätt kan den snabbt ta över stora områden och tränga ut andra arter.



Tillbaka på Stockholmssidan kom vi efter en stund till Herrängens gård med sin gamla dansbana.

Här firar man fortfarande midsommar och andra högtider.



Gården har anor från 1600-talet och var först ett torp under Långbro gård.

På slutet av 1700-talet fick gården sitt nuvarande namn.

Idag är den en uppskattad restaurang/kafé och festlokal.



Den sista biten på vår vandring gick åter på villagator.



Vi slöt cirkeln vid busshållplatsen vid Långsjö torg för återfärd till Fruängen.



Väl framme i Fruängen samlades de flesta för en avslutningsfika på Cafékoppen, där vi SPFare får 10 % rabatt på priset.

Caféägaren hälsade oss välkomna, ordnade ett långbord och tog bilden av gänget.

Alla var väldigt nöjda med dagens vandring.