

Födelsedagsfest för våra medlemmar som fyller 85, 90 eller 95 år i år, lördag 5 oktober 2024



Tyvärr orkade inte någon av våra 100-åringar delta. De blir uppvakade på annat sätt.

18 jubilarer hade tackat ja till inbjudan.

Med deras medföljande och representanter för styrelsen blev vi ett sällskap på 40 personer.



Efter ett inledande glas bubbel med tilltugg slog vi oss ner runt de festligt dukade borden



Ordförande Margareta hälsade välkomna och dagens underhållare Ulla Olsson och Anders Färdal inledde med en gratulationssång i väntan på maten.



Simon från Sjöboden Torö med personal stod för förtäringen.



Vi serverades först en klassisk Wallenbergare.



Det smakade underbart!



Stämningen var hög runt borden.



Till dessert serverades vi en läcker mandelkaka, även den vackert presenterad.





När vi hade njutit av maten var det Ullas och Anders tur.

De underhöll oss en stund med visor på svenska – ett trevligt inslag i kalaset.



Britt-Marie hade bett Sven-B att läsa några dikter.

Han tycks ha ett outsinligt förråd av dikter i huvudet. Fantastiskt!



Vi läste sen upp några händelser från jubilarernas födelseår 1929, 1934 och 1939.

Även detta blev ett uppskattat inslag, som bidrog till samtalen kring borden.

Marianne, en av gästerna, bidrog till nostalgin genom att berätta några lustiga barndomsminnen från tiden då barnen kunde leka på gatorna.



Som avrundning gjordes en utlottning av blommorna på borden bland jubilarerna.

Clara, dagens enda 95-åring var en av de lyckliga vinnarna.



Att det var trevligt att vinna var det ingen tvekan om!

Innan gästerna gick hem fick alla också med sin en fint inslagen present.

Alla verkade väldigt nöjda med dagens kalas!

Foto Marianne Eckerström