

Studiebesök på Leksaksmuseet i Fisksätra 14 november 2024



Vi blev inte fler än 7 deltagare, som letade oss ut till Fisksätra.

Eftersom Saltsjöbanan är avstängd, är det just nu lite krångligare att ta sig dit än vanligt.

Men Karin, som var ansvarig för besöket, hade hittat en buss från Katarinavägen vid Slussen som fungerade bra.



Leksaksmuseet ligger numera i en del av Saltsjö Pir, där tidigare slagfältsmuseet HAMN också rymdes.

Det museet är sedan förra året tyvärr nerlagt och kan besökas endast digitalt.



Utifrån är Leksaksmuseet anspråkslöst.



Väl inne togs vi emot av den ansvariga för museet, som förklarade hur det var upplagt i olika teman eller ämnesområden.



Allt finns i glasmontrar, så man kan röra sig fritt.



Längst inne i lokalen finns en modelljärnväg, som några entusiaster från Järnvägssällskapet håller på med på ledig tid.



Dagens barn kan hitta mycket, som de känner igen sig i, både med rymdfigurer och superhjältar.



Men det finns mycket nostalgi för vår generation, som t.ex. de här PEZ-figurerna, som var väldigt populära på 1950-talet.

De är någon sorts godisautomater, som beskrivs som "leksaker, godis, cigarettsubstitut och samlarföremål".

De idag över 550 olika huvudena, som pryder godisautomaterna, har blivit attraktiva samlarobjekt.



En hel avdelning är ägnad åt tennfigurer.

Det finns en mängd olika men inte bara soldater, som väl var vanligast när vi var unga.

Här finns t.ex. också samer med sina renar, och cowboys och indianer.



Mycket nostalgi blev det också på dockavdelningen.



Dockskåp och andra föremål finns i mängder.



Det blev diskussioner och utbyten av minnen framför montrarna.

Karin, som är uppväxt i USA, har delvis andra minnen och upplevelser än vi andra.



Det svenska företaget Brio ("**Bröderna Ivarsson Osby**") gjorde träleksaker från början av 1900-talet och är en klassiker i många hem.



Som avslutning på det nostalgiska och trevliga museibesöket åt vi lunch tillsammans i restaurangen Saltsjö Pir, som ligger vägg i vägg.

Utsikten över Lännerstasundet är bedövande vacker.