

## Långvandring på Långholmen 25 november 2024



Det var en gråuggig novemberdag denna måndag.

Elva vandrare tog tunnelbanan till Hornstull och gick ner mot Bergsunds strand.



Vi gick strandpromenaden utmed Liljeholmsviken.



En informationstavla berättar om Bergsunds varv och mekaniska verkstad, som fanns här på slutet av 1700-talet.

Idag syns inga spår av detta.



Vi passerade Reimersholme och vek in på Högalidsgatan.



På väg mot Långholmsbron över Pålsundet.



Samling utanför fängelsemuren på Långholmen.



Börje passar på och ger oss lite historisk bakgrund om Långholmen och fängelset.

Fängelset uppfördes på 1870-talet.

Centralfängelset hade som mest 500 celler för huvudsakligen manliga fångar.

Idag finns värdshus, hotell och vandrarhem i det gamla Kronohäktet.



Marie visar på kartan hur vi ska gå.



På väg upp mot Karlhälls gård vid den västra änden av ön.

Gården används sedan 1989 som restaurang, festvåning och konferensanläggning.



En informationsskylt berättar gårdens historia, från det att den byggdes på 1830-talet som bostad för fängelsets byggnadschef Carl Modéer.



Efter hans död fanns flera olika ägare fram till 1876, då den kände brännvinsfabrikören L.O Smith köpte den.

Han hade sin spritfabrik på Reimersholme och Karlshäll passade bra som sommarbostad.



Sven-B passade på att samla oss till en gruppbild framför den vackra herrgården.



Lite längre österut passerade vi Långholmsbadet, men ingen kände för att bada denna dag.



På väg mot Västerbrons majestätiska brovalv.



Nu fick Sven-B vara med på gruppbilden.



På andra sidan Västerbron letade vi oss fram till Jas-minnet.

Det är en skulptur av Thomas Qvarsebo, som påminner om haveriet av en Jas Gripen i augusti 1993 vid flyguppvisningen under Vattenfestivalen.

Otroligt nog blev ingen skadad vid olyckan.



Vid amfiteatern på den östra delen av ön var det lämpligt att äta vår matsäck, innan duggregnet tätnade.



Tillbaka vid fängelseområdet begav vi oss till vandrarhemmet.



Det var både för att komma undan regnet och för att Marie hade berättat att det finns en utställning om Isaac Grünewald och hans tid på fängelset.

Grünewald hade dömts till böter och en månads fängelse för våld mot tjänsteman.



Bakgrunden var ett intermezzo på Bohus station i Kungälv.

Isaac hade slagit till en konduktör som örfilat och dragit omkull hans hustru, Sigrid Hjertén.

Under cellvistelsen på Långholmen målade Grünewald ett 50-tal tavlor, som visas i utställningen.



Det blev en fin avslutning på vår vandring.

När vi lämnade Långholmen i regnväder ville alla komma hem så fort som möjligt, så det blev inget avslutningsfika denna gång.

Men en härlig vandring hade vi fått.