

# Vin och Trädgårdar: En Resa Genom Skåne

*SPF Havsörnen, har tillsammans Rospiggen, Koggen, Jernet och Sundbergs Buss organiserat en tre dagar lång vin- och trädgårdsresa genom Skåne.*

## Avfärd och Första Stoppet

Bussen avgick tidigt på morgonen från Öregrund, Östhammar, Gimo och Alunda fylld av förväntansfulla medlemmar. Vi var 28 SPF:are från Östhammars kommun som länge sett fram emot en resa till Skåne.

Via Stockholm kommer vi till Stavsjö Krog där vi dricker morgonkaffet. Vi fortsätter söderut och njuter av utsikten över Vättern åker genom Jönköping och kommer så småningom till Värnamo.

Vi svänger av E4:an med sikte på Vandalorum, ett konstmuseum i Småland, där gruppen fick en chans att sträcka på benen och njuta av samtida konst. Vi fick också njuta av deras fantastiska buffé till lunch. Se deras hemsida <http://www.vandalorum.se>

Efter en dag på väg nådde gruppen Ängelholm och checkade in på hotellet, och njöt en stund på rummet innan middagen serverades vid 18.30.

## Dag 2: Utforskning av Kullahalvön - <http://www.krapperup.se>

Efter en härlig frukostbuffé var bussen framkörd för resa till Krapperups slottspark på Kullahalvön som omnämns redan på 1200-talet. Där möttes vi av en inspirerande guide. Den blomstrande trädgården och det historiska slottet gjorde ett starkt intryck på alla. Vi vandrade genom parken, och varje blomma verkade visa minnen och särskilt trädet som Nils Poppe satt i när han spelade in filmen Änglar finns dom från 1961.

Vi fortsätter vår resa på Kullahalvön där Desireé rattar på småvägar, som gör resan särskilt trevlig till Arildsvingård [Start - Arilds Vingård \(arildsvingard.se\)](http://www.arildsvingard.se) Vår guide tar emot, åter en trevlig guide som är så inspirerande. Vi överraskas av en regnskur som medför att det inte blir någon guidning bland vinrankorna. Vinmakarens passion och berättelser om vingården fascinerade oss och vi insåg att livet fortfarande hade många smaker och upplevelser att erbjuda då vi bjöds på lunch i kombination med vinprovning.

Efter vingården åkte vi vidare till Sofiero slottspark <http://www.sofieroslottspark.se>

Alla blev hänförd av de vackra blomsterarrangemangen och de storslagna vyerna över Öresund. Vi avslutar den intressanta guidningen med eftermiddagskaffe och äppelkaka med vaniljsås.

Alla trötta efter tre intressanta besök, och längtar hem till hotellet.

Åter middag med god mat och mycket snack och därefter vila inför nästa dags besök.

## Dag 3:

Vi stiger på bussen för dagens äventyr på Bjärehalvön. Vi börjar med ett besök på operasångerskans Birgit Nilssons Museum [Birgit Nilsson Museum - Birgit Nilsson Museum](http://www.birgitnilssonmuseum.se) tillägnat operasångerskans liv och karriär. Ett underbart ställe vi rekommenderar alla ett besök. Hennes far hade hoppats på att hon skulle överta den lilla gården men vi vet alla vad som hände. På museet får vi följa hennes resa från Svenstad till Metropolitan.

Nästa stopp var Norrvikens trädgård, där vi åter guidas på en plats av lugn och skönhet

[Norrvikens trädgårdar - Världen i en trädgård \(norrvikenbastad.se\)](http://www.norrvikenbastad.se)

Vi vandrade genom de olika trädgårdsrummen, romantiska trädgården, barockträdgården, hemträdgården och de som orkade besökte den Japanska trädgården och vi kände en inre frid som vi inte hade upplevt på länge. Naturens skönhet gav oss en känsla av förnyelse. Nu kurrar det i magen och vi far vidare till Margaretetorps gästgiveri, där gruppen njöt en god lunch i herrgårdsmiljö med vacker omgivning [Gästgifvargård på Hallandsåsen | Margretetorps Gästgifvaregård](#)

Resans sista stopp var Kullabergs vingård <http://www.kullabergsvingard.se>  
Guiden tar emot och under visning av vinframställningens olika processer, från odling av druvor, skörd, jäsning och buteljering fick vi smaka på vingårdens finaste viner.  
På kvällen äter vi åter en gemensam middag på hotellet.

#### **Dag 4**

Efter vår frukostbuffé packar vi vår packning och oss i bussen för vår resa hem. Det blir Brunch i Jönköping, och åker vidare hemåt via Mjölby, Örebro och Arboga där vi gör ett stopp vid stora rastplatsen för att sträcka på benen och de som vill ta nåt att kaka kan det här. Vi är tillbaka i Öregrund vid 20.30 tiden, efter några dagar med många nya intryck av kunskap och upplevelser att smälta i vår hemmiljö.

Vid pennan  
Birgitta Forsberg