

SPF Havsörnens Minnen från Åland – En Resa att Minnas

Den 15–16 augusti reste SPF Havsörnen till Ålands skärgård och fick uppleva en resa full av vackra vyer, kultur och gemenskap. Från historiska platser till kulinariska upplevelser, varje ögonblick var en fröjd för både kropp och själ. Vi, 19 medlemmar startade resan i Öregrund vidare till Östhammar, Gimo till Grisslehamn för att med Eckerölinjen ta oss till Åland. Där möttes vi upp av vår guide Marianne Gruner, som guidade oss hela resan.

Resans höjdpunkter:

Amalias Limonadfabrik: Vi gjorde ett uppfriskande besök på Amalias Limonadfabrik, där vi fick smaka på deras unika och läskande lemonader. Vi guidades av en entusiastisk ung man och bjöds på smakprov av deras lemonader. Några av oss passade på att köpa med oss några flaskor hem.

•

Utflykt till Föglö:

Vår dagstur till Föglö blev en höjdpunkt på resan. Vi besökte Föglö kyrka, en charmig medeltida kyrka troligen från 1300-talet. St Maria Magdalena kyrka är belägen vid Kyrksundet längs en urgammal skeppsled till Rysland Församlingens f d kyrkoherde berättade om händelser, bla att kyrkans torn förmodligen varit ett försvarstorn. Efteråt avnjöt vi en utsökt middag på en lokal restaurang, med en magnifik utsikt över skärgården. Efter vårt besök på Föglö återvände vi till Mariehamn, där vi övernattade på Hotell Pommern. Där kopplade vi av före nattens sömn.

Dag två – Pommern, Museet och Önningebymuseet:

Dag två inleddes med ett besök på det imponerande segelfartyget Pommern, följt av en tur till Ålands sjöfartsmuseum. Vi fördjupade oss i sjöfartens historia och fick uppleva livet ombord på ett av världens bäst bevarade fyrmastade fartyg. Därefter fortsatte vi till Önningebymuseet, där vi upptäckte Ålands konstnärliga arv och fick se verk av de konstnärer som lockades till denna idylliska plats under 1800-talet.

Lunch på PUB Stallhagen och besök i Gårdsbutiken:

Efter en förmiddag fylld av historia och kultur njöt vi av en härlig lunch på PUB Stallhagen, där vi bjöds på lokala specialiteter i en rustik och trivsamt miljö. Vi passade även på att besöka Stallhagens gårdsbutik, där vi kunde köpa med oss lokala produkter och hantverk.

Avslutning på Tjudö Öfvergårds Musteri:

Resans sista stopp var Öfvergårds musterier, där vi fick lära oss om tillverkningen av deras populära äppelmust. Vi provsmakade deras olika mustsorter och njöt av den vackra omgivningen på denna charmiga gård. Det var en perfekt avslutning på en oförglömlig resa.

På båtresan Berghamn – Grisslehamn ingick en Buffé som vi avnjöt på bokade platser i båtens för. Ett särskilt tack till Desirée som förutom är en trygg kunnig chaufför alltid bjuder på personlig värme och godis.

Resan till Åland har gett oss inte bara nya upplevelser utan också stärkt gemenskapen inom SPF Havsörnen. Om du missade denna resa, se fram emot nästa äventyr – strax påbörjas planeringen av nya resmål och vi ser fram emot att skapa fler fantastiska minnen tillsammans. Hoppas vi ses på nästa resa!

Kom gärna med förslag på resor ni vill att vi planerar in.

Varma hälsningar
Birgitta Forsberg