

SKRÄDDARSYDD RUNDVANDRING I UPPSALA

I strålade sol från en klarblå himmel den 21 maj gav sig dussinet SPF:are iväg på en utflykt till Uppsala. Efter lite funderande hur den extra biljetten (för Uppsala Lokaltrafik) skulle skaffas och som skulle kombineras med den vanliga SLbiljetten, lyckades samtliga med det.

Väl framme efter ca en timmes tågresor gick vi till Hotell Radisson Blue för tidig lunch. Torsk med äggsås för de flesta men även en och annan räksmörgås slank ner. Vid lunchen mötte även Gun o Lennart Klang upp. De hade ordnat hela utflykten med vår guide Anders Allard.

Vår vandring i Uppsala var skraddarsydd för oss, påpekade vår guide och ambitionen var också att den skulle vara både lättsam och intressant. Och det blev den!

Varmaste punkten

Efter en gruppbild gav vi oss iväg riktning Fyrisån. På gatan strax innan vi skulle gå in i gången vid stationen stannade vi och fick uppleva Uppsalas varmaste punkt. Husen runt omkring reflekterade nämligen ljuset så att det just på den punkten, där vi stod. Det kändes jättevarmt.



Alldeles i närheten fanns det ett brunnslöck med en dikt på locket. Det finns totalt 15 sådana brunnslöck i staden, något som de antagligen är ganska ensamma om.

Vi gick vidare mot Fyrisån. Där stod en vacker staty, Teresa, gjord av Kajsa Mattas under åren 2002 - 2003. Vår guide visade oss Kronprinsens palats eller Svanfeldtska huset, där kung Gustaf VI Adolf, bodde när han som ung studerade i Uppsala. Den första vattentoan i Uppsala installerades i det huset i början av 1900-talet.

Fyrisån är ca 80 km lång. Ån har haft många broar av trä, vilka både brunnit eller förstörts på annat sätt. Åmurarna i ån är byggda av så kallade brännvinspengar i mitten av 1800-talet. Uppsala hade en del kända bryggerier t ex Bayerska Bryggeriet och Ångkvarn, som bidrog med dessa pengar.

Uppsala är indelat i fyra stadsdelar: Fjärdingen, Tovan, Svartbäcken och Islandet. Den bro som går över ån mot Svandammen heter just Islandsbron. På vintern när det var kallt och fastnade isen ofta i bron. Fyris är det isländska ordet ” för is”. I Fyrisån fanns även ett par asktrappor, där Upplands landskapsfisk asken, kan ta sig uppför ån.

Vid Svandammen ligger även restaurangen Flustret, förr Strömparterren. Grindarna i staketet som omger Flustret är lite speciella. Järnet i grindarna är formade som bivaxkakor och själva låset är ett stort bi.

På norra änden av Svandammen visade Anders en gammal dricksfontän. Här stod även det så kallade långfredagsslaget mellan svenskar och danskar ungefär vid tiden för Stockholms blodbad. Det blev en ren massaker och många begravdes vid Slottskällan vid andra sidan gatan.

En bit bort hade en påhittig person låtit pränta in följande mening på en gatsten: Här hände ingenting 1865.

Kristliga enkelheten

Det finns 13 nationer i Uppsala och vi hade turen att få titta in på Östgöta nation. De hade Tages (Danielsson) pub i källaren och Hattestugan (Hatte Furuhagen) lite längre upp i huset. Studenterna är påhittiga och i ett träd utanför såg vi en fågelholk med en tom? flaska.

Vi tog en sväng in på den enda stadsinnergården – Grilliska gården. Den användes som övernattningsställe. Gården har anknytning till Grilliska huset i Stockholm.

Nu började kaffesuget sätta in och Anders lovade att ta oss till det berömda Ofvandals konditori. Men på vägen dit fick vi många flera informationer. Vi gick förbi huset där Ingmar Bergmans morföräldrar bodde. Bergmans film Fanny och Alexander har som bekant spelats in i Uppsala

Kristliga enkelheten eller engelska villan hade sin historia. Paret som hade bott där blev osams och när mannen dog testamenterade hustrun huset till kvinnliga studenter. Inga män skulle få sätta sin fot i huset igen. Men så småningom visade

det sig att det var ont om kvinnliga hantverkare när huset behövde renoveras. Så då kunde inte testamentet följas riktigt. Idag finns det även olika företag i huset.

På Drottninggatan såg vi resterna av ett gammalt gasrör, i ett annat hus 200 år gammalt fanns på 1800-talet en krog som hette Skylla. Skylten fanns fortfarande kvar. Gunnar Wennerberg, känd för Gluntarna, var stamgäst på krogen.

Vi gick förbi Skytteanum, som har sitt namn efter Johan Skytte. På huset står bokstäverna H I S F R och F M N T G. Uttytt står det Herr Johan Skytte Friherre Riksråd och Fru Maria Nääf Till Grönsöö. I huset bor idag innehavaren av den skytteanska professuren i värtalighet och statskunskap.



Vi gick vidare förbi studentfängelset Prubban. På väggarna utanpå huset fanns s k ankarslutar som behövdes när huset byggdes.

Sen var det äntligen dags för Ofvandals konditori. Smakade bra med eftermiddagsfika!

Grundaren av konditoriet blev 101 år och var känd för att skriva dikter – mest pekoräl. Han dog i mitten av 1900-talet.

Efter kaffe hade vi Domkyrkan kvar. En vacker och fin kyrka. 118 meter lång och 118 meter hög. Vid ingången visade Anders oss små bomärken, som murarna en gång präntat in. Svåra att upptäcka om man inte visste att de fanns.

Sedan tog vi vägen genom centrum ner till stationen. Då hade klockan närmast sig 17. Några gav sig iväg hemåt och några av oss avslutade Uppsaladagen där vi började, på Radisson Blue. Där läskade vi oss med lite sval dryck.

Alla var nöjda med den innehållsrika dagen!

MH