

Äntligen har vi fått en ny webb-redaktör som ersätter Anne Höglin som för ett år sedan avgick efter många år. Tack Anne för den tiden och välkommen Karin Kleiven.

Vi ska försöka göra en sammanfattning av aktiviteter och resor som genomfördes 2024.

BJÖRBOREVYN

Den 18 februari åkte vi med Siljan buss till Björbo för att titta på deras uppskattade revy. Vi började med kaffe och smörgås innan den fantastiska och roliga revyn drog i gång. Vi fick nog alla ett gott skratt.



MAT- OCH SMAKRESA I DALARNA.

Den 2 maj var det återigen dags att äntra Siljan buss för att åka på en givande och intressant matresa. Den här gången var det SPF i Leksand som arrangerade. Tack Kerstin Tirus.

Första stoppet blev vid Murboannas Mejeri utanför Borlänge. Vi serverades kaffe och fick möjlighet att handla ost och andra lokala delikatesser.



Vi for vidare mot Kulinariet i Skedvi. Vi fick se hur brödet gräddades i vedeldade ugnar och åt en god lunch. Vi fick också möjlighet att handla i deras saluhall.



På hemvägen stannade vi vid Sahlins Struts för eftermiddagsfika bestående av en god kaka gjord av strutsägg. Även där fanns en gårdsbutik där vi kunde handla.



Gemensamt för samtliga besöksmål var att vi fick lyssna på de tre företagarna som driver verksamheterna. Vilka fantastiska entreprenörer!

STUDIEBESÖK HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN I RÄTTVIK

Den 14 maj besökte vi Räddningstjänsten i Rättvik. Där visades vi runt av ett stationsbefäl. Han fick svara på många frågor från frågvisa pensionärer.



LEVINS HANDELSTRÄDGÅRD

Den 4 juni samlades vi utanför församlingshemmet för gemensam avfärd till Levins handelsträdgård i Gärdsjö. Barbro visade oss runt och berättade. Handelsträdgården är mer än 100 år gammal och startades av hennes farföräldrar. Naturligtvis fikade vi på det mysiga caféet.



SILLLUNCH VID GAMMELGÅRDEN

Traditionsenlig silllunch intogs på gammelgården den 20 augusti. Som alla andra år var det Odd Jansson som tillagde sillen. Det smakade gott som vanligt.



UTFLYKT TILL DÅDRAN

Den 3 september samlades vi återigen utanför Församlingshemmet för en gemensam resa. Denna gång till Dådran vid Ljugarns strand. Vi träffade Viktoria Törnkvist, besökte skogssamekåtan i Finnbo och fikade vid Pias stuga.

SKULTUNA BRUK OCH ÅSBY JULMARKNAD

Den 12 november var det dags för en bussresa igen. Vi åkte söderut mot Skultuna där vi besökte Mässingsbruket. Tyvärr blev besöket där kortare än vi räknat med på grund av en lastbilsolycka utanför Sala men vår chaufför klarade det galant. Väl framme guidades vi runt av Nina som levandegjorde brukets historia som startades 1607. Vi serverades sedan en fantastisk lunch. Rekommenderas!



Vi for vidare mot Åsby hem och trädgård utanför Hallstahammar och deras julmarknad. Där strosade vi runt och fick massor av inspiration och intryck. Avslutade med fika innan vi trötta och nöjda åkte hemåt igen.

JULLUNCH PÅ STIFTSGÅRDEN

Även i år avslutade vi året med jullunch på Stiftsgården. Vi samlades i receptionen för lite mingel med glögg och pepparkaka. Vi avnjöt sedan den goda julmaten i restaurangen och ordförande Åsa och kökspersonalen tackades med blommor för det gångna året. De som ville avslutade eftermiddagen med en stämningsfull stund i kapellet där Margareta gav oss några kloka ord inför julen. Tack Margareta Barkevall- Lindborg för att du möjliggjorde det hela.



Text: Gerd och Anders Barth

Bild: som ovan samt Agneta Wallander