

Fredag 16 maj

Hemresan går från Bologna 17:35. Före bussen tar oss till flygplatsen äter vi lunch vid poolkanten på hotellet. Till lunchen provsmakar vi viner från en vingård i området. Ågarna är goda vänner till vår reseledare.



Piergiovanni och Elena Giusti, ägarna till vingården

Detta ingår i resan:

Bussresa ToR Arlanda
Flyg ToR med KLM i turistklass Stockholm – Bologna med byte i Amsterdam.
Alla transporter i Italien.
Boende med frukost, fem middagar och en lunch på hotell Bel Sit i Senigallia.
Middag på pizzarestaurang.
Två lunch på restaurang.
Vatten och kaffe ingår vid alla middag/lunch.
Två vinprovningar, varav en med lätt lunch.
Picknick.
Inträde till grottorna i Frasassi.
Övriga besök som angivits i programmet.
Reseledare Per Åsander som möter gruppen i Bologna.

Pris i standard dubbel: **16.500 kronor** per person, tillägg enkelrum **1.950 kronor**
Tillägg superiorrum (18-20 kvm och havsutsikt): **450 kronor** per person i dubbel eller enkel
Tillägg panoramalägenhet: **1.900 kronor** per person i dubbel

Anmälan är bindande.

Resan är ej anpassad för rörelsehindrade. I programmet är det lagt in många promenader i varierad terräng och på hotellet finns ingen hiss.

Anmälan till **Inger Skjöld** telefon: **070-4613355** eller epost: inger.l.skjold@gmail.com

Det finns 30 platser på resan.

Sista anmälningsdag 31 januari.



Researrangör:
Lönns Buss, Värmlandsvägen 8, 826 40 Söderhamn,
Tel. 0270 – 124 20
info@lonnsbuss.se



*Reseledare
Per "Pierino"
Åsander med staden
Montecarotto i
bakgrunden*

Välkomna till mitt underbara Marche!

I 2020 lämnade jag Sverige för att leva min italienska dröm, berättar Per Åsander. Flytten gick till regionen Marche som ligger vid Adriatiska havet söder om Emilia Romagna och San Marino. I högt liggande medeltidsbyn Montecarotto hade jag hittat ett ståtligt hus som ligger uppe på stadsmuren.

Under resans gång kommer han visa er sin nya hemort med omgivningar. Det blir mat- och vinupplevelser och utflykter till vackra städer med sevärda attraktioner.



*Vårt utmärta hotell ligger i
höjderna över Adriatiska havet
och staden Senigallia.*

Lördag 10 maj

Reseledaren möter gruppen på flygplatsen i Bologna där ni landar 16:35. En turistbuss tar oss till Senigallia där vi skall bo på hotell Bel Sit. Middag på hotellet.

Söndag 11 maj

Vi tar oss till några medeltida borgar in i landet. Först Serra de Conti med sin höga stadsmur. Kort promenad genom de små gränderna. Sedan besöker vi en producent av lokala lantbruksvaror och en anrik kvarn. Vi fortsätter till en annan och mycket mindre medeltidsby som heter Piticchio. Här kommer vi om vädret tillåter, ha picknick uppe på stadsmuren. Här finns även Marches minsta teater. Vi rundar av med ett besök till pittoreska byn Arcevia. Middag på hotellet om kvällen.





Måndag 12 maj

Denna dag skall vi bekanta oss med de världskända droppstensgrottorna Grotte di Frasassi. Den största grottan är så stor att hela Milanos katedral kunde ha fått plats där inne. Därefter blir det lunch på en mysig restaurang i den högtliggande byn Piersosara.

Sedan skall vi få uppleva en pärla uppförd uppe i bergets brant – ett kapell beställt av påve Leo XII (en av

många påvar från Marche) och byggt av den neoklassicistiska arkitekten Giuseppe Valadier. Kapellet ligger uppe i höjden. Backen är brant, men det finns platser att vila längs vägen.

Om eftermiddagen tittar vi närmare på gamla staden i Senigallia. Där får vi även tid att shoppa. Middag på boendet.



Tisdag 13 maj

Efter frukost tar vi oss till staden Jesi som är Montecarottos närmaste stad. Reseledare Per tar med gruppen på en promenad på delar av stadsmuren och genom den vackra gamla staden. Sedan fortsätter vi till en vingård i San Paolo di Jesi för vinprovning och lunch. Sedan står Pers nya hemort Montecarotto på programmet. Först besöker vi den gamla teatern och byns klocktorn. Sedan bjuder Per på ett glas mousserande hemma hos sig. Kvällen avslutas på en lokal pizzeria.

Från stadsmuren i Jesi



Under besöket i Montecarotto skall vi bekanta oss med klocktornet och teatern.



Onsdag 14 maj

Denna dag är ledig för egna aktiviteter. Du kan ta det lugnt på hotellet, eller kanske ta med hotellets shuttlebuss till stranden eller till Senigallia. Om kvällen middag på hotellet.

Hotell Bel Sit



Utsikt över hamnen i Ancona

Torsdag 15 maj

Dagens utflykt går till Adriatiska havets kust. Först kör vi till regionhuvudstaden Ancona där vi bl a skall ta oss upp till katedralen San Ciriaco. Sedan tar vi oss ned till stranden i Portonovo för att kunna doppa tårna i havet.

Busen tar oss vidare



Basilica della Santa Casa i Loreto

över berget Monte Conero fram till staden Sirolo och en fisk- och skaldjurslunch.

Efter lunch fortsätter vi till pilgrimsorten Loreto där vi skall besöka basilikan. Inne i kyrkan finns det som påstås vara Jungfru Marias hem från Betlehem. Om kvällen middag på boendet.

Adriatiska havet och Monte Conero från Sirolo