

Onsdagen 18 september begav sig SPF OKS och SPF Vessige ut på en eftermiddagsresa. Guidning av Södra kustbygden och det var Ingemar Johansson f.d Boarp som guidade. Vart resan skulle gå visste inte ens Jörgen på Okome Buss, som körde bussen. Det enda han visste var att Ingemar skulle hämtas på parkeringen vid Biogasanläggningen i Gödastorp. Ja Vessigeborna steg på och bussen blev mer än full. Mot Gödastorp körde Jörgen och guiden steg på. Vi fick veta att detta är Sveriges största biogasanläggning och historien om hur den placerades just där. Att denna anläggning är så stor både till ytan och kapacitet, trodde nog ingen av passagerarna. Vidare över Skrea Backe och mot Slöinge, en liten avstickare mot Asige där Robur ett multinationellt säkerhetsföretag ligger, Från utsida tycks vara väldigt oansenligt, av säkerhetsskäl ?? Lite tidiga anlände vi till Solhaga cafe för eftermiddagskaffe. Kaffe och wienerbröd satt som en smäck. Därefter åkte vi vidare på mycket slingriga vägar och Ingemar berättade hur fin jorden är i Vastadalen. Dessa smala slingriga vägar kallade Ingemar "fyllevägar". När han jobbade som polis hade han lärt sig detta. Färden gick mot Ugglarps kvarn-ingen vägvisare fanns dit och detta är förståligt. En underbar plats med fin utsikt mot Falkenbergs hamn. Vidare mot "diplomatkvarteren" i Ugglarp. Ingemar hade vänligheten att visa var han bor. Vidare mot Långasand förbi Hembygdsgården och mot gamla E6 och Skrea kyrka där vi rundade Brune Kulle och fortsatte mot Gödastorp. Ingemar tackades med en stor applåd och så fick han ett paket, väl inslaget. Lika hemlighetsfullt som resan. Vi återvände till Köinge omkring 16.50 och då hade Vessigeborna stigit av. De tackade för att de hade blivit inbjudna att följa med. Vi var alla mycket nöjda både med resa och det vackra sensommarvärdet.

Vid pennan

Ulla Thorsson