

Det bästa av öarna på en dag

Wow säger jag bara – vilken trevlig resa det blev ut till öarna i strålande sol. Vår chaufför Thomas tog oss snabbt och säkert ut till Lilla Varholmen för en kort tur med färjan till Öckerö/Hönö. Vid Pinan anslöt sig vår förträffliga och mycket trevliga guide Karin. Hon kan verkligen sina öar den tjejen.

Färden fortsatte till Hönös hembygdsgård, där vi bjöds på 'bagebröd' och kaffe i trädgården. Hembygdsgården består av flera olika byggnader – boningshus, handelsbod, ladugård skolsal mm mm. Det fanns inga spoltoaletter men det gick bra ändå tyckte vi. 'Töserna stod ute och diskade i en balja.



Bussen tog oss nu på en liten rundtur över broarna till Hälsö och Fotö. Kan nämnas att bron till Fotö i folkmun kallas 'genvägen'.

Tillbaka till Öckerö och ett besök i Mariakyrkan. Den var väldigt vacker med bl a spektakulära takmålningar samt en dopfont som är minst 670 år gammal. Vi satte oss i bänkarna och fick lyssna på ett ljudband om kyrkans historia.



Nu var det dags för ett besök på Fiskemuseet. Här finns många olika rum fullspäckade med föremål som åskådliggör kustsamhällets närhet till havet och fiskets betydelse. Specialdokumenterat finns information och tidningsurklipp om ubåten Ulvens förlisning 1943 samt bärgningen av en tysk ubåt bl a



Efter detta besök fick vi en alldeles utmärkt lunch bestående av varmrökt lax, färskpotatis och romsås på Tullhuset.



Innan bussen gick hemåt igen hann vi med en liten rundvandring bland öns alla butiker.

Alla foton är tagna av Erkki.

Hälsningar
Anki