

VACKRA ÖLAND

SPF Seniorna Norunda



Öland är Sveriges fornminnes tätaste landskap som förutom att vara ett sol-och badparadis uppvisar ett doftande blomsterhav, rikt fågelliv, unik natur, konst och hantverk, fornminnen och väderkvarnar. Det är säkert ingen tillfällighet att vår kungafamilj tillbringar sommaren på Solliden med dess fantastiska blomsterpark, som givetvis besöks på vår mycket omfattande resa. Vi besöker även Gamla Linköping på hemresan.

Dag 1 mot Öland

Vi åker via Stockholm, Söderköping till Kalmar för en kort rundtur. På långt håll ser vi Kalmar slott som under lång tid var en betydelsefull försvarsanläggning, som kallades rikets nyckel på grund av sitt strategiska läge. Det var här Kalmarunionen undertecknades 1397 och redan under Vasakungarnas tid på 1500-talet fick slottet sitt nuvarande utseende. Vi kör sedan över den 6 km långa Ölandsbron till Hotell Skansen. Hotellet är nyrenoverat, uppvärmd pool och 37-gradigt massagebad finns. Detta familje-hotell är en verklig pärla. Vi avnjuter en god tvårättersmiddag på hotellet alla tre kvällarna.

Dag 2 - 3 Öland

Vi har två hela dagar att bekanta oss med denna fantastiska tretton mil långa och två kilometer breda ö, där havet och kalkstenen har satt sin prägel. Öland har också en artrik flora och fauna. Här växer bland annat ett trettiotal olika orkidéer och lövskogarna myllrar av fåglar. Gravfälten ligger tätt och inte mindre än 16 fornborgar finns kvar som ruiner. Stora Alvaret som kallas "världens största botaniska mötesplats" får även ett besök genom att vi kör tvärs igenom Alvaret samt stannar till för en kort promenad i detta märkliga landskap.

I Vickleby passerar vi Carl Malmstens kända skola för gestaltande arbeten, samt den kända ekologiska örtagården. Vid Gettlinge gravfält ser vi de jättelika flisorna och den berömda skeppssättningen. Längst i söder besöks Ölands södra udde med Ottenby fågelstation, dess Naturum och fyren Långe Jan. Över landborgen och genom idylliska byar åker vi till Mittlandsskogen där vi når Lerkaka med sina fem väderkvarnar och därefter Himmelsberga Ölands Museum för konst och kulturhistoria, som visar byggnadstradition från 1700-och 1800-talen, en kulturskatt av rang med Ölands bäst bevarade radby.

RESFAKTA

Avresa: 4 september, 4 dagar

Pris: 5 995 kr

I priset ingår:

- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Tre frukost
- Två luncher på Öland
- Tre Middag
- Entréer sam lokalguider till Solliden Slott, - Borgholms slott samt Himmelsberga Ölands Museum.
- Entréer Ölands södra Udde med Naturum, Sandviks Kvarn och Visans Skepp.
- Gruppen har egen reseledare

Tillval per person:

Enkelrum 1 200 kr

Logi:

Hotel Skansen, Färjestaden

Sista dag för anmälan: 30 juni

Anmälan sker till:

Anna-Lena Ettemo 070-521 21 06

Bengt Ettemo 070-521 21 93

En bekräftelse/faktura innehållande avrese-tider och betalningsuppgifter skickas till dig från Högbergs Bussresor

Telefon 018-10 25 00

www.hogbergsbuss.se

SPF Seniorerna Norunda

Vi tar även en titt på Sandviks kvarn som är en av världens största väderkvarnar av holländsk typ, och utan jämförelse Nordens största. Det finns ett 20-tal holländska kvarnar bevarade på Öland. Skurverket i Jordhamn är ursprungligen uppfört 1905 och väl värt ett besök.

Efter en liten rundtur med buss i Borgholm besöker vi Solliden, kungafamiliens sommarparadis på Öland! Vi får en guidad visning samt tid att strosa omkring på egen hand i slottsparken. Den underbara parken består av flera trädgårdsrum, planteringar, exotiska träd och konstverk. Parkens prakt varierar med när de olika växterna blommar. Borgholms slott, "Nordens skönaste ruin" det storslagna barockpalats som

Karl X Gustav byggde här vid mitten av 1600-talet. Han är den ende av Sveriges kungar som bött sammanhängande någon längre tid på slottet vilket vår förnäma slottsguide kommer att berätta. Hela byggnaden innefattar 900 års historia och i museilängan finns utställningar om slottets spännande historia.

Dag 4 till Linköping och hemåt

Vi njuter av en härlig frukost innan vi vid åttatiden tar plats i bussen för att ta oss norrut på mindre vägar förbi Hultsfred till Visans skepp, vackert beläget vid kvarndammen, 1 mil söder om Vimmerby. Här ligger en skeppssättning bestående av 20 höga stenar med 40 av de vackraste visorna och psalmerna från 1990-talet inblästrade. Här kan vi

sjunga visorna tillsammans eller bara njuta av utsikten över sjön. Visvalet gjordes i samråd med landets främsta experter. Vi fortsätter genom den vackra gamla trästaden Vimmerby – Astrid Lindgrens barndomsstad och kommer så småningom fram till Gamla Linköping där vi kommer att göra ett längre stopp. Vi gör en resa i tiden och upplev svenskt småstadsliv för hundra år sedan. I stadskvarteren hittar du trähus, kullerstensgränder, kulturhistoriska trädgårdar och flera museer. Här finns också butiker och hantverk, restaurang, Dahlbergs café och ett science center. Friluftsmuseet Gamla Linköping består av ett nittiotal byggnader, som alla flyttats från Linköpings stad med omnejd. Hemma under kvällningen.