



Månadsbrev från ordförande i oktobermånad.

Minns i november den ljuva september den tid då äpplet faller moget.

Grå är november, men ljus är september, för den som bara väntar troget.

Spara dina tårar, vi vet ju att vårar ska följa.

Visst känner ni till sången? Framförd av bla Per Myrberg eller Olle Ljungström. Skriven av bl a Tom Jones och översatt av Gösta Rybrant.

Den har följt mig genom livet, liksom säkert för många andra.

Men nu skriver vi oktober, och vårt arbete i styrelsen tillsammans med funktionärer har startat.

Tyvärr har vi, liksom många andra, stora problem med lokaler. Hedvigslundskyrkan bygger om och det verkar dra ut på tiden. Vi kan enbart använda cafédelen, där tekniken är begränsad. Därför har vi tvingats planera om höstens program.

Programmet om Läkerol, reklamen som en samhällsspegel kräver teknik, varför vi tvingas skjuta på det inslaget.

Nästa medlemsmöte, tisdagen den 8 oktober, kommer att äga rum på Hedvigslundskyrkan, men enbart i cafédelen. Ni bjuds till allsång med trubaduren Walle, kaffe med smörgås, och möjlighet till samtal med varandra. Kom och sjung med oss!

I höst startar vi en ny bokcirkel, någon plats kan fortfarande finnas. Till skrivarcirkeln behöver vi fler intresserade för att kunna starta den. Ta chansen och "Skriv ditt liv"!

Den 16 oktober startar en cirkel för att utomhus träna seniorparkour, en träningsform som särskilt passar oss äldre. Gerd Andén tar emot anmälningar och svarar gärna på frågor.

Information kommer även att läggas ut på vår hemsida.

Den 13 och 19 november har vi höstfest på restaurang Kvarnen. Inbjudan kommer, men anteckna datumen redan nu.

Cherstin Hansson med styrelse och funktionärer!

