

SPF på utflykt till Ekfännsberget.

I strålande sol samlades ett trettiootal SPFare från Gagnef Floda vid Strandbacken i Dala Floda för en utfärd till en fäbod. Sven Olle Axelsson hade bjudit oss till Ekfännsberget där han har en stuga

Kom innan det blir för "mackut" (mygg och knott) hade han sagt till Berith, vår ordförande. Vi for i samlad trupp genom skogen. SPF stod det på en skylt när vi kört en bra bit på en grusväg som stundtals kantades av lupiner. Sven Olle och hans hustru Karin välkomnade oss till sin fina gård på en underbar plats. Sven Olle berättade om fäboden som har mycket gamla anor. Ingegärd från styrelsen hade ordnat en tipspromenad med kluriga frågor. Ingen hade alla rätt, men det var kul ändå.

Sven Olle och Karin hade kokat petterkaffe som smakade härligt. Efteråt togs vi på en spännande promenad där vägen kantades av midsommarens alla blommor. Vi fick också träffa en annan man som har stuga i buan. Lars Erik Eriksson heter han. Han har forskat om fäboden som har anor från 1600-talet och han hade mycket att berätta.

Åter till Sven Olles och Karins stuga berättade Ann Christin från styrelsen om kommande aktiviteter. Bland annat en båttur på Österdalälven med båten Engelbrekt. Det var flera som redan nu anmälde sitt intresse. Vi planerar också för att äta gemensam lunch på Golfrestaurangen i Rista.

Ordföranden Berith tackade värdparet för att vi fick komma till detta underbara smultron ställe och önskade alla GLAD SOMMAR. Myggen och knotten höll sig borta.

Elsa Spännar