

Resa till Nordjylland i september 2024

Vår Nordjyllands resa var delvis beroende av tåg (SJ). Mina erfarenheter med SJ under sommaren var inte de bästa, oro fäste sig i kroppen. Oron växte när jag såg prognoserna för vädret, regn, på Nordjylland.

Allt blev bra. Tågen gick enligt tidtabell och regnet passade på under bussresorna och vi fick fina naturupplevelser utan regnkläder. Vår reseledare, Ina Churchill, och bussföraren, Göran Edvinsson, underhöll oss med både fakta och anekdoter som lockade till många skratt.

Mycket fängslande visning av Skagen Museet verk av konstnärer som P.S. Krøyer, Michael Ancher, med flera. Nästa besök är den sandbegravda kyrkan, med sagolik historia. Efter god lunch vid en Polsevogn besökte vi Råbjerg Mile, dvs. den vandrande sanddynen. Fylld av överkliga naturupplevelse tog vi oss till hotellet.

Dag två åkte vi till Ålborg, vid Limfjorden. Fjordbyen, är en stadsdel i Ålborg, som har en lång och ibland färgstark historia bakom sig, men allt bidrar bara till att ge intrycket av en fristad som staden utstrålar idag. Annorlunda och intressant. Mikrobryggeriets lunch och provsmakning av öl förbereder oss för att utforska Utzon center, grundat av bl.a. Jørn Utzon, som ritade Operahuset i Sydney.

Sista kvällen samlades vi till mingel, vilket fint initiativ, det blev många skratt och trevligt prat. Resan blev helt fantastisk, Ina tack för ditt engagemang och utmärkta planering, avvägning med egen tid och aktiviteter samt omtanke om oss alla. Tack till alla medresenärer som bidrog till minnesvärd upplevelse. Tack. // A Nilimaa

