

Månadsmöte onsdagen 17 juni i Komstad.

Vid vårens sista månadsmöte med SPF Seniorerna i Komstad deltog 70-talet medlemmar. Träffen var i form av familjeträff. Runo Svensson och Olof Rostedt berättade och visade Komstad kvarn, kvarnstenstillverkning och sågverk. Deltagarna fick gå en liten tipspromenad där Einar Edin, Sonja Ceder och B och N Söderqvist var bäst med 10 rätt. Korvgrillen skötte Benny Ahlander. Dagen avslutades med att Anna-Karin Rostedt serverade kaffe och ostkaka i affärens övervåning.



Det kan tyckas som om tiden har stått stilla i byn Komstad. Här ser husen ut som de gjorde förr. Här sitter skylten kvar över dörren till speceri- och diverseaffären, och går du in upplever du atmosfären i en riktig gammal lanthandel. I kvarnen mals det mjöl: dammet yr och trägolven knakar.

Vattenkraften i Komstad har utnyttjats i många hundra år. Här har funnits kvarnar av olika slag, från skvaltkvarnar till dagens kvarn. Med säkerhet vet man att det fanns en kvarn här under 1300-talet, det nämns i gamla handlingar. Än idag utnyttjas kraften i vattnet. Kvarnen och sågarna drivs av vattenkraft, men utvecklingen har gått framåt och idag är det turbindrift och elproduktion som gäller, parallellt med den äldre tekniken.

Kvarnen, affären, sågarna och ett antal andra byggnader i Komstad ägs och förvaltas av en stiftelse. Stiftelsen Komstad kvarn välkomnar besökare att själva gå runt i byn och ut i ängarna. Karta över området finns i broschyren men också vid parkeringsplatsen. Runt omkring stiftelsens hus ligger privatägda bostäder och gårdar. Som besökare ombeds du hålla dig inom stiftelsens område.

Ta gärna med dig kaffekorgen och njut av den vackra kulturmiljön. Om dörarna är öppna är du välkommen att besöka skördemuseet och skogsmuseet. På skyltar vid byggnaderna kan du läsa dess historia. Vill du veta mer kan du beställa en guidning genom turistbyrån eller kommunens växel.

En promenad ut i ängarna visar Komstads många naturvärden. Det småbrutna landskapet är varierat med slättermark, betesmark och åker. Vissa delar av ängarna är klassade som riksintresse för naturvården. Ön Kringlan är ett Natura 2000-objekt.