

SPF Skärgårdens hemliga resa landade på Höga kusten

” Vart är vi på väg?” Den välbekanta frasen från TV-succén På spåret hördes från de förväntansfulla medlemmarna i SPF Skärgården när de äntrade Göstas Buss i Holmsund för en färd mot okänt mål. Gissningarna var många.

Efter ett par timmars färd söderut nåddes det första av två destinationer – Mannaminne på Höga Kusten. Ett kärt återseende för många. Grundaren Anders Åberg och hustrun Barbro inledde tillsammans med konstnärsvänner redan 1980 bygget av detta fantastiska allkonstverk. Här möter besökarna natur och kultur, konst och teknik, lokalt och globalt, historia och framtid, smått och stort mitt i den vackra Ångermanländska naturen.

En unik plats

Guide Annika lotsade de nyfikna besökarna bland de många sevärdheterna som antingen flyttats hit eller byggts på plats. Jordglobens hus, Stavkyrkan, Ungerska bondgården, Minoriteternas kapell är bara några av dem. Byggnaderna innehåller dessutom många historiska föremål och konstsamlingar.

Tillsammans med insamlade och specialgjorda föremål som båtar, stridsflygplan och spårvagnar med flera är Mannaminne en unik plats för tankar och inspiration!

Rotsidan

Efter en god lunch fortsatte resan mot ännu ett sevärt besök – Rotsidan. Den är en fyra kilometer lång kustremsa inte långt från Barsta. Genom årtusenden har havet slipat stenhällar som är lätta att gå på. Från parkeringsplatsen promenerar du cirka 500 meter på fina stigar och perfekta ”trottoarer”. Väl framme finns fina bänkar, bord och fantastiska klippor att slå sig ned på för en stunds kontemplation eller en fikapaus. Utsikten är magisk och ett besök passar ung som gammal!

Efter Rotsidan tog busschauffören SPF Skärgårdens medlemmar, genom Höga kustens vackra landskap ut mot E4 för vidare hemfärd, tryggt och lugnt mot Holmsund.

Birgitta Nordholm, sekreterare i SPF Skärgården Holmsund/Obbola