

SPF Seniorerna Västervik har varit på bussresa till Lofoten 25 juni – 2 juli 2024

Resan startade tidig morgon mot Söderköping där vi tog upp vår guide Anna Kull som var med hela resan.

Färden går vidare norr ut med stopp vid Höga Kusten bron vidare mot Örnsköldsvik för första övernattningsnatt. Efter frukost fortsätter vi på natursköna vägar mot Jokkmokk för stopp vid Polcirkeln vidare mot metropolen Kiruna för övernattningsnatt. I Kiruna guidade Anna oss runt så vi fick se bland annat kyrkan som förbereds för flytt till den nya stadsdelen. Nästa dag är det dags att möta fjällvärlden på riktigt. Vi kör mot den vackra Nordkalotten. Vägen där mäktiga fjällmassiv reser sig längs sjumilasjön Torneträsk. I Abisko Nationalpark ser vi på avstånd Lappportens karaktäristiska profil innan vi når riksgränsen. Vägen slingrar sig fram i det vackra landskapet innan vi når Lofotens huvudstad Svolve där vi bor i tre nätter. Arktisk torsk är synonymt med Lofoten som är välkänt för sitt skrej och torskfiske. Fisket var länge den största anledningen till att människor bosatte sig här. De små fiskebyarna med sina rödmålade stugor bidrar till Lofotens oemotståndliga charm. En av dagarna åker vi ända ut till Å där vägen tar slut och besöker Norsk Fiskvarermuseum. Lofotens koppling till vikingarna är stark och levande, på Lofotens Vikingamuseum kliver vi rakt in i Vikingarnas vardagsliv och tillbaka till den tid då livet var mindre komplicerat men också mindre bekvämt. Här står det största hövdingahuset som har upptäckts och grävts ut, hela 83 meter långt. Lördag morgon efter frukost, samling för båtutturen på 4 timmar till Trollfjorden. På färden ut passerade vi världens största koloni med havsörnar. I fjorden sträcktes sig bergväggarna lodrätta fler hundra meter upp. Tyvärr var vädrets makter inte med oss under denna tur. Efter båtturen frivilligt besök på Galleri Lofoten med utställning av Lars Lerin. Under dessa dagar på Lofoten har vi även fått uppleva dessa enorma bergsmassiv med snötäckta glaciärer och vattenfall och passerat ett femtiotal vägtunnlar genom bergen. Allt detta vi sett och varit med om går inte att beskrivas med ord det måste upplevas.

Söndag morgon lämnar vi Svolve och reser vidare till Lödingen för att åka färja över till Bognes. Vi njuter av det vackra havslandskapet som är en dröm

för varje fotograf. Framme i Bognes följer vi kustvägen längs fjordarna ner mot Fauske. Vidare mot Saltfjellet och Svartisen med härliga fjällvidder. Vi passerar Polcirkeln, slutligen når vi Mo i Rana för övernattnig. Tidig morgon lämnar vi Mo i Rana mot Sundsvall. Vi kör på Blå vägen och passerar kända orter som Hemavan, Tärnaby innan vi i Storuman viker av söderut mot Vilhelmina och åker längs Ångermanälven med slutdestination Sundsvall. Efter utcheckning nästa morgon är det sista dagen tillsammans i bussen innan vi kommer hem till Västervik med många minnen. Vi avslutar med en tvårättersmiddag på Söderköpings Brunn och avtackar vår guide Anna och vår fantastiska chaufför Kenneth för en mycket trevlig resa.



Kenneth

Anna och vår chaufför



Högakustenbron



Kiruna kyrka



Riksgränsen



Solvaer



Trollfjorden





Godiskorgen är med på alla resor!



gjort denna resa!

Tack till alla som