

SPF-Kronoberg på resa till Bohuslän 2024

Under sista veckan i maj gjorde SPF-Kronoberg en fyradagars resa till Bohuslän. Efter upphämtning från olika delar av länet reste vi med Gunnar vid ratten via Halmstad E6 norrut. Efter ett stopp i Björkäng med förmiddagskaffe fortsatte vi mot Bohuslän och Kungälv där vår guide och reseledare för hela resan Boris mötte oss. Resan fortsatte via den mäktiga Tjörnbron till Tjörn för en god lunch på Tjörns golfklubb. Sedan en rundtur på Tjörn där vi passerade igenom fiskesamhällena Rönnäng och Skärhamn före besöket på Pilane skulpturpark. Av två entusiastiska guider fick vi en levande beskrivning av såväl Pilane historia som skulpturparken. Alla skulpturer var mycket imponerande. Vi gjorde även en rundtur över Orust där vi fick en skymt av Malö strömmar innan vi via den vackra Uddevalla-bron och kurvorna vid Hästepallarna anlände till vårt hotell Bohusgården och kvällens gemensamma middag. Hotellet, högt beläget, har en fantastisk utsikt över Byfjorden och Uddevalla.

Nästa dag körde vi västerut mot Bokenäs för en härlig färjetur över Sveriges enda tröskelfjord, Gullmaren. I Lysekil blev det en rundtur innan vi besökte muséet Vikarvet där bra guider visade och berättade om hur man levde förr i Bohusläns kusttrakt som fiskare, stenhuggare, konservindustriarbetare m.m. Därefter fortsatte vi via Dingle och Bovallsstrand till Hunnebostrand för en god lunch i skärgårdsmiljö på Bella Gästis. Besöket och guidningen på Stenhuggerimuséet gav oss en levande inblick i stenhuggarens hårda liv och varför smeden var stenhuggarens bästa vän. Innan vi återvände till Uddevalla fick vi också tid för att flanera på Smögenbryggan.

Tredje dagen blev det en resa med Boris som ciceron genom norra Bohuslän till Strömstad. Här bytte vi från buss till båt för att med Selin Charter resa ut till Nord Långö och Alaska trädgård. Båtens ägare, Helena gav oss historien om denna unika trädgård. Vi förundrades om den styrka som Hilma Wouch-Stendal haft för att först resa till Amerika och Alaska för att vaska guld och sedan komma hem till Sverige och själv skapa sitt eget paradiset. Med hjälp av stenar, snäckor och cement byggde hon upp tempel, torn, terasser, broar och andra fantasifulla byggnader. Samtidigt som vi serverades en god lunch fortsatte vi till Sydkoster och hembygds- och naturhistoriska museet där vi fick en guidning om de tuffa förhållanden som olivet innebar. Med Kostertåget färdades vi sedan över ön. Av Douglas fick vi en minnesrik guidning om inte bara kyrkan utan hela historien om Koster. På Kosterhavets Naturum såg vi en film och först nu förstod vi hur unika och vackra koraller som vi har i vår nationalpark Kosterhavet som är vår första marina nationalpark. Innan vi lämnade Koster hann vi också med att se hembygdsföreningens utställning i det gamla salteriet som också fått namnet Sibirien på grund av de tuffa arbetsförhållandena. Efter båtturen åter till Strömstad gjorde vi med vår buss också en intressant avstickare till historiska Blomsholmen med sin skeppssättning och domarring samt Skee kyrka med Hilma Wouch-Stendals gravplats.

Sista dagen på resan började vi med en rundtur i Uddevalla. Vi kryssade oss igenom allt i den centrala delen med många intressanta och historiska platser samt de vackra delarna utmed Bäveån. Söder om stadskärnan besöktes natursköna Gustavsberg som också är Sveriges äldsta badort och öster om

stadskärnan imponerades vi av världens största kända skalbankar som också är en av ändpunkterna på den vackra strandpromenaden. Bohusläns museum som är ett av Sveriges mest välbesökta museum var så intressant att vi kunde ha spenderat en halv dag där. Efter lunchen på Hotell Riverside fortsatte vi genom Bohuslän söderut på gamla E6 för att sedan som omväxling köra via Borås och Gislaved hemåt. Framåt kvällen var vi åter hemma med många underbara upplevelser av Bohuslän och fantastiska minnen inte minst på grund av reseledarens kunskaper om Bohuslän.

Nöjda resenärer.