



## Referat resan till Dalhalla och Kristina från Duvemåla

Äntligen var det dags att inta bussarna för vår resa till Dalhalla.

Den 9 augusti antrade vi våra bussar som åkte två olika rutter för att ta upp passagerare på olika orter.

Första stoppet på vår väg mot Falun var Vägkrogen Hammars för Buss nr 1 och Rosahöjdens Bageri i Fredriksberg för Buss nr 2, där vi intog kaffe å smörgås.

Under vår resa hade vi guider i våra bussar, Lena Lidén i den ena och Kristina Sundqist i den andra. Dom berättade bl a om de olika platserna vi passerade, vad som skulle hända under resan och så genomfördes quizz och lotterier på resan upp.

Väl framme i Falun intog vi lunch på Hotell Lugnet där några av oss bodde och andra fick åka med bussen till hotell Falun.

På eftermiddagen åkte vi till Dalhalla, denna fina plats, där vi skulle beskåda musikalen Kristina från Duvemåla. Måste säga att inte ett öga var torrt, å det berodde kanske mer på regnet än musikalen även om några stycken var rörande. Ja regnade gjorde det men vi hade alla ett glatt sinne och gott humör så vad gjorde det att det regnade. Lagom till pausen så

slutade dock regnet och vi kunde avnjuta andra akten i lugn och ro och efter det sen hemfärd till hotellen i bussarna.

Dag två inleddes med en god och stärkande frukost varefter vi steg på bussarna igen för att ta oss till Carl Larsson gården. Vi hade guide turer i boningshuset som var inspirerande och fantastiskt att se. Alla rum helt olika varandra och i många färger. Trädgården var också den mycket fin sen kunde man även gå och köpa någon souvenir om man så önskade. Här inne rådde fotoförbud, därför finns inga bilder att visa.

Åter på bussen så tog den oss till Stora Skedvi Bröd, där många var inne i butikerna och handlade med sig hårt bröd, honung, lakrits mm mm.

Så var vi åter på bussarna och nu på väg hemåt. Även på hemresan fick vi guidning av våra eminenta guider och naturligtvis så hade vi prisutdelningar och dragning i lotteriet. Priser till detta hade inköpts på Coop, Carl Larssongården samt Stora Skedvi.

Ett stort tack till Lena och Kristina som fixade denna mycket uppskattade resa. Många positiva kommentarer blev det 😊

Vid pennan (se bilder nedan)

Kicki Shaw



Nu lastar vi bussen för 2 dagarsfärden till Dalarna



Buss nr 1 Fullsatt med 52 resenärer inklusive chaufför, Buss nr 2 hade 48 resenärer





Stopp för lunch på Hotell Scandic  
Lugnet i Falun där Buss 2 checkade in

Nu har vi landat på Dalhalla, poncho i regnet  
var ett måste, inga paraplyer var tillåtna



Glada miner trots regnet



En magnifik arena, vy på vägen ner till våra sittplatser



Många ponchos och regnkläder och spänd förväntan inför föreställningen



Regnet upphörde i pausen så vi fick njuta av föreställningen utan dropp på huvan, mycket vackert





Dag 2 gick färden vidare till Sundborn och Carl Larsson-gården



Kicki och Lena i trädgården



Kristina inför visning av bostaden



Många fina sittplatser i trädgården



Shopping i bodarna på Stora Skedvi Bröd