

Referat från onsdagsträff 18/9 2024



Wow... vilken eftermiddag vi fick idag den 18 september 2024! Tack PR-gruppen i SPF Seniorerna 159 i Hässleholm, som bjöd på en historisk resa där **Jan-Ole Engkvist**, lärare, rektor och förvaltningschef emeritus i HLM Kommun, kåserade om **Sir Winston Churchill** (WC)!

WC politiker, krigshjälte, konstnär, författare levde under en tid som spelade en stor roll i många nutida människors liv.

Föräldrarna var aldrig riktigt närvarande och hans förhållande till framför allt fadern var i det närmaste obefintligt. Fadern var snar till kritik och skickade sonen till internat i tidig ålder. WC hatade skolan, mobbad, missförstådd och ofta utsatt för kroppssaga. Efter en reprimand från skolans rektor stampade WC på rektorns hatt... och blev direkt utsatt för ny kroppssaga! Han fick dåliga vitsord och betyg, han fick aldrig besök av föräldrarna på skolan men hans envishet och trotsighet präglade honom, något som utmärkte honom genom livet. Så småningom fick han byta skola, där det visade sig att han definitivt inte var dum.

WC gifte sig och fick fem barn varav en dotter dog i sepsis vid 2 år ålder. Barnen levde i skuggan av en berömd (oftast frånvarande) pappa.

WC var tidigt en envis motståndare till nazism.

WC var en flitig konstnär och målade mer än 500 tavlor, företrädesvis landskap. En av hans verk såldes 2021 för 7 milj engelska pund!"

Hans alkohol- och tobakskonsumtion är omtalad... För hugad spekulant finns en WC jubileumschampagne (Pol Roger) i beställningssortimentet ... för 2 499,-!

WC var inte den som strök medhårs... en italiensk militärattaché fick en kommentar... "ni har en finansminister men inga finanser"! Vid ett annat tillfälle yttrade parlamentsledamoten Nancy Astor till honom att "om jag var din fru så skulle jag hålla gift i ditt te" på vilket WC snabbt replikerade... "om jag var din man så skulle jag gärna dricka det"... En annan episod... "Du är ful, men imorgon är jag nykter men då är du fortfarande ful!"

WC fyllde 75 och tillkännagav i ett tal att han "var redo att möta sin skapare, men är min skapare redo att möta mig!"

De tre personer som har varit viktigast för England, genom historien .. Shakespeare, Lord Nelson och Winston Churchill.

De två personer som varit viktigast för England under 1900-talet .. Winston Churchill och John Lennon!

The Black Dog var ett uttryck för WCs depressioner, han var bipolär och hade ett antal bokstavs-kombinationer, men familjen var alltid hans styrka.

Detta kan bara bli små fragment av Jan-Oles presentation...
läs mer om Sir Winston Churchill på internet...



*Text och bild:
Ruth Brunner, ordf SPF Seniorerna 159 i Hässleholm*