

# Referat från onsdagsträff 7/4 2024

Ett synnerligen välfyllt Seniorens samlade förväntansfullt inför dagens evenemang, som inleddes med att en grupp tredjeklassare från Låredaskolan lussade för oss. De tågade in mot podiet under skön lucia-sång och fortsatte med en handfull lucia- och adventssånger. De sjöng och showade av hjärtans lust och rev ner den ena applådåskan efter den andra! Barnen uppskattade god fika och bidrag till den hägrande klassresan!

Dags för färgstarka **Kerstin Ek Svantesson** att äntra scenen. Kerstin såg sig omkring i lokalen och menade att nu har vi kommit till höst, som ju faktiskt är den mest färgsprakande tiden i våra liv. (Kerstin ställer ut ett antal av sina verk i Seniorens cafeteria under den kommande två månaderna.)

När Kerstin flyttade till Hässleholm så kände hon ingen varför hon, mycket för att knyta kontakter, gick en akvarellkurs hos Anna-Stina Purk, och på den vägen är det. Vi fick se bild (och tryck) på hennes första alster, som hon faktiskt aldrig velat sälja. För att måla akvarell behövs inte mer än tre färgtoner. Dessa tre tuber ger konstnären möjlighet att få fram samtliga färger på paletten utom vitt. Akvarell målar man lager på lager. De tre tuberna representerar en skådespelare, en diva och en slätstruken figur, men som platsar i sammanhanget. Vi är alla regissörer i våra egna liv som vi måste fylla med rätt skådespelare.



Vi fick se Kerstins första målade julkort med en flock får, varav det ena är rött ... det röda fårets symbolik enligt Kerstin

- Alla har vi hört talas om uttrycket släktens "svarta får" men vem är egentligen det röda fåret?
- För mig står det röda fåret för en person med varmt hjärta
- En person som bejaktar sin godhet och samtidigt har modet att sticka ut från mängden
- En person som vågar lite mer än vi andra, som vi ofta både beundrar och avundas
- En person som inspirerar och stöttar
- Kanske bär vi alla på ett rött får?
- Kanske är detta bara början

Tre råd avslutningsvis

1. Prata om de röda fåren
2. Ni är alla regissörer
3. Vila i stillheten, i det enkla

Tusen tack till Kerstin för 12 vackra alster som ett bidrag till dagens lotteri.

Slutligen äntrade Simon Svensson scenen. Simon får ofta hjälpa mormor och morfar med olika problem när det gäller hemelektronik, telefon, plattor, datorer, TV etc och har en önskan om att hjälpa fler utanför familjen. Simon erbjuder hembesök för att hjälpa gammal och ung och kommer att starta företag på området om han ser att affärsidén bär! Vi hittar Simon på 0709 – 31 17 78!

Efter en god lussebulle och struva så "kuppade" Mela Carlsson i PR-gruppen genom att uppvakta Agneta Sandqvist på 70-årsdagen med en vacker blomma och publikens skönsång. Lasse Lindgren, som alltid ställer upp med allt från att torka golv, bära bord och finns till hands var än han behövs, fyller jämnt den 8 december och även han blev uppvaktad med "något sött" och vacker skönsång!

Eftermiddagen avslutades med lotteri och en önskan till alla om riktigt goda kommande helger, en god Jul och ett gott 2025 med rådet att lyssna på Kerstin... vila i stillheten, i det enkla!