

Referat från "Älskade Olle"-resan 8/8 2024

Det var ett glatt gäng SPF-are som gav sig iväg med buss, med vår egen chaufför Lasse Lindgren vid ratten, ner mot Österlen. Vid Brösarps södra backar stannade vi och åt vår medhavda matsäck. En del hann också med att gå en liten runda innan vi satte oss i bussen och åkte en kort sträcka till Ravlunda kyrka. Där besökte vi Olle Adolphsons grav, som ligger strax bredvid Fritiof Nilsson Piratens välkända och välbesökta grav.

Därefter körde vi till Drakamöllans gårdshotell och möttes av våra guider för dagens vandring. Efter inledning och information av Börje Bengtsson, Anders Pålsson och Ingalill Thorell (driver Drakamöllans Gårdshotell). Sen började vi den fina vandringen som delvis gick en led som heter Blåvingeleden. Väl uppe på höjden samlade vi ihop oss och fick dels höra Börje berätta om naturreservatet och om Olle Adolphsons liv och leverne i området utifrån bl.a en bok som Jan Malmberg skrivit om honom. Olles syster jobbade på Svt och genom henne fick Olle uppdrag att skriva texter till Fablernas Värld, ett TV-program som nog vi alla känner till.

Anders tog fram gitarren och började med att spela och sjunga Österlenvisan. Sen blev det ett par visor till innan vi fortsatte vår vandring ner till gården Orelyckan. Den gården ägde Olle Adolphson i 20-talet år. Gården ägs idag av ett par som bott i Hässleholm tidigare så det blev lite "igenkänningar" när vi kom dit. Börje berättade vidare och Anders framförde visor som Olle skrivit under de år han bodde på Orelyckan.

Vandringen fortsatte och efter ca 5 km var vi tillbaka på Drakamöllan och eftermiddagskaffet stod framdukat. Under tiden vi fikade berättade Inga-Lill mer om Drakamöllans historia och hur det drivs i dagsläget. Det är ett väldigt mysigt och fint ställe, lämpligt för övernattnings vid vandring, festliga tillfällen, konferenser eller enbart komma dit och äta. Anders spelade och sjöng några avslutande visor ävens ett par enligt önskemål från oss. Börje berättade om projektet Älskade Olles uppkomst och hur det utökats de senaste åren. Fulla av intryck från dagens upplevelser satte vi oss åter i bussen för färd hem till Hässleholm.

Innan vi lämnade Börje och Anders frågade vi om dom kan tänka sig att komma till oss på Senioren nästa vår och berätta om Olle A samt framföra visorna vi fått höra idag. Det gör dom gärna, så vi kommer ha det med i vår planering av programmet för nästa år.

