

Hälsodagen

2022-05-19

Hembygdsförenings trädgård i Jämjö

Text o Foto: BM

Folkhälsovecka i SPF Östra Blekinge

Vår Folkhälsogrupp hade planerat ett program för eftermiddagarna i SPF:s stora riksomfattande Folkhälsovecka den 16-20 maj 2022. Det fanns möjligheter till aktiviteter på fem olika platser i vårt upptagningsområde: Tvisten, Senoren, Torhamn, Jämjö, och Kristianopel. De aktiviteter som fanns var: boule, balansera mera, kortare tipspromenad, besök av konsthantverkare och utställning av alster från studiecirkelarna "Textila tekniker/ återbruk" och "Akvarellmålning". Vi var totalt ungefär 50 personer som deltog. Det var roligt att flera av våra allra äldsta medlemmar var med. Vi tackar folkhälsogruppen för det jobb de lagt ner för att genomföra denna vecka. Vi hoppas också att många av våra medlemmar har haft möjlighet att följa de föreläsningar som SPF centralt anordnat på förmiddagarna under veckan.

Text: KEA. Foto: KEA o Billy.





Ebba och Maggan trivdes i solskenet



**Tipsrundan var bra.
Frågorna handlade
även här om
naturen**



I väntan på vem som vann!



Bo Thorsell vann
tipsrundan. Här
nertyngd av vinsten



STATY NÄCKEN

Tillverkad av konstnären och stenhuggaren NIELS ELLEY
Invigd vid Hembygdsföreningens Skördefest 2017 09 23
Vår förening fick en förfrågan från Bengt Grönblad Jämjö ifall vi ville förgylla
samhället med denna staty. Styrelsen tackade ja och fick viss sponsring av
POAB Jämjö, Jämjö EL och Kulturförvaltningen i Karlskrona Kommun.

Tal av Sylvia Edvindsson Vid invigning av Näcken

STENEN (Där Näcken är inhuggen).

Stenen kom till oss med istidens is, gnuggades och vältrades och lämnades på
marken i norra Blekinge när isen smälte.

Den blev liggande intill det som senare blev vår gård och begravdes i myllan i
jorden där den låg länge.

När människorna kom till skogsplätten intill sjön och ville bruka marken blev
stenen ett hinder för plögen som fick vika undan för den varje år.

På 1800-talet började männen ta bort stenarna som låg i åkern. De tog bort
stenarna och lade dem i skogsbrynet eller på ett röse. De tog bort större och
större stenar.

På 1950-talet tog de också bort denna sten ur jorden som legat där och stört
bönderna länge.

Då var det med hjälp av traktor och ankare som borrarades in i stenen som
stenen motvilligt släppte sin försänkning i jorden och släpades till
dikeskanten.

Där upptäckte Niels Elley stenen när han flyttade till min plats vid Ängsjön.
Ni kan själva se ankare bak på stenen.

Niels tyckte att Näcken var en bra symbol för vårt ställe vid Ängsjön, som är
så vänlig, men också mycket djup på sina håll.

Nu har den hamnat här på Jämjö Skjutsstation där den kanske skall stå i
hundra- eller tusentals år.

VAD VET VI. SE PÅ RUNSTENARNA. . .

ÖSTRA BLEKINGE HEMBYGDSFÖRENING



Ulla körde programmet Balansera mera. Vilket var mycket uppskattat





**Att stå på ett eller två ben gick
som en dans**



VI hade också pröva på Bordtennis. Andra spelade en hel timma



Utställning från kursen akvarellmålning. Under ledning av kursledare Karin Gustafson



Utsikt over
Rondalen



Landskap
Utsikt over
Rondalen



Utsikt over
Rondalen



Utsikt over
Rondalen



Utsikt over
Rondalen



Utsikt over
Rondalen



Karin Gustafson









