

**För sysselsättning, som avkoppling, för att skingra tankarna kring
dagen eventuella problem.....**

*Kommer vi på vår hemsida och genom mailutskick, veckorna
framöver, att publicera en dikt av*

Pälle Näver hämtade ur hans bok, Livets Melodi.

Skymning

Nyss aftonsolens röda vallmo dalat
bak åsens taggigt barrskogsmörka rand,
nu sveper varsamt kvällens duvblå skymning
sin vilsamt trygga ro kring väg och strand.
Och över skog och byar växer, vidgas
den stora tystnaden av natt och rymd,
som löser aningens och drömmens sländor
mot sikt som nyss av dagens larm var skynd.

I detta dunkelmjuka, trygga flöde
av skymningsfred är gott få sjunka in
och låta alla trötta tankar vila
från mödans trim och meningslösa spinn,
väl gnager hemlöshetens Nidhogg ständigt
med nålvass tand på tidens Ygdrasil,
men här i ängsullsmjuk och vänlig stillhet
ej räknas klockans knäpp och färdens mil.

Ifrån min fönstersmyg med blicken smeker
jag ömt i kväll den bygd jag fostrats i...
Här lekte jag som barn och fann de tonfall,
som formade mitt väsens melodi.
Här satt jag trygg vid enkla aftonvarden
med mor och far vid kökets lämmabord
och fick vid skenet från den öppna brasan
till kärntung vägkost månget visdomsord.

Nu är jag gammal själv och böjd och fårad
och hunnen långt ifrån mitt middagskrön,
men när jag ser den första stjärnan tändas.
mitt hjärta fylls av glöd till ordlös bön...
Jag tackar varmt för livets rika gåva,
för hembygd, vänner och en tryggad härd
och styr min längtan genom kvällsblå skymning
mot nya vårar ut på sångarfärd.



HESTRA