

Maj och Juni

Med svindlade hastighet har våren och försommaren redan gått över till sommar. Nyss njöt vi av de första blåsippona och nu har redan hägg och syren tagit farväl för i år. Det kan var lätt att missa årstidsväxlingarna! Så här års citerar jag alltid för mig själv Alf Henrikssons dikt:

Jag såg hur häggen blommade
det kom en doft från den.
Då gick jag till min älskade och sade
se och känn!
Hon stod vid makaronerna,
hon sydde på en klut.
Och när hon lyfte ögat
hade häggen blommat ut!

För oss i Club Skogas styrelse är maj och början av juni den tid när vi måste börja tänka på höst och vinter. För då ska programmet för hösten läggas. Lite undrande blev de på restaurangen då vi ringde i juni för att efterhöra pris på jultallrik! Men med alla de intressanta programförslag som vi snart presenterar kan man nästan känna sig förväntansfull inför hösten. Programmet kommer snart till alla och då hoppas jag att vi ses på våra aktiviteter. En intressant resa planeras den 6 augusti då vi får tillfälle besöka lantbruksmuseet i Ljusfallshammar, en riktig nostalgitripp!

Men under sommaren kommer vi också att ha en del aktiviteter. Vår nygamla verksamhet Boulespel drar vi igång i augusti varannan torsdag. Visste ni förresten att Boule är den största sportverksamheten in SPF?! Vi kommer också att delta med flera tremannalag i distriktstävlingen Hjärnkoll som äger rum i augusti.

Tillsammans med Nora kommun och PRO planerar vi också för några dagars dagkollo för seniorer i augusti. Det planerade veckokollot på Åkerby fick vi tyvärr ställa in då vi fått alldeles för få anmälningar. Frågan kom upp lite sent och planeringsträcken behöver vara längre. Så vi provar nästa år igen med längre startsträcka!

Nu står midsommaren för dörren och sedan väntar förhoppningsvis några härliga sommarmånader innan vi ses igen för en aktiv hösttermin.

Birgitta Borg

Ps Har du vågat pröva att använda appen Mötesglädje?



= Seniorerna, Club Skogas majmöte

Club Skogas månadsmöte i maj bjöds vi, ett 25-tal deltagare, på något så ovanligt som elmusik från två orglar i Tyskland. Den som stod för detta konststycke var Nora gslagsförsamlings kantor Carl Bäckman Künkel som på ett mycket medryckande och önskattande sätt förde oss in i orgelns mysterium. Genom inspelning "pipa för pipa" från dessa orglar i Tyskland och som sedan överförts till elektronisk orgel fick vi både lyssna till vacker elmusik och få en förståelse för orgelbyggarens hantverkskunskap.

Carl, själv uppvuxen i en familj med en organist som mamma och en orgelbyggare som pappa, ville också visa oss, via en egenhändigt hopsatt modell av en orgel, hur själva mekaniken är uppbyggd. Nästa gång vi lyssnar på orgelmusik har vi fått ännu en dimension!

På mötet fick vi också tillfälle stifta närmare bekantskap med församlingens nya kyrkoherde Tomas Rådehed, som gav oss en kort introduktion till hur han ser på församlingens framtida utveckling. Tomas flyttar dessutom tillsammans med sin familj in i Noras vackra prostgård vilket gör honom extra välkommet!