

Vandring vid Bergs Klätt 6/5 2024

Som Traditionen bjuder inom Edabygdens SPF-Seniorer genomfördes även den här våren en vandring genom Bergs Klätt när naturen vaknar till liv. Sex spänstiga damer, en äldre herre och en liten hund njöt av landskapet, vårsolen och den skira lövsprickningens grönska när hela landskapet står i blom.

Vi vandrade längs den 2,5 km långa s.k. Må Bra-leden där skyltar var uppsatta för att påminna oss om att reflektera över våra sinnen.

Genom HÖRSELN lyssnade vi till strandängens specifika ljud och skogens speciella läten, men även tystnaden fick infinna sig och tala.

Genom SYNEN blickade vi ut över sjön, vi lät ögonen ta in alla nyanser av grönt och den vitsippstäckta marken.

Genom LUKTSINNET tog vi djupa andetag och kände doften av mossa, barr och skog, samt hela Klätten som stod i blom och fyllde nejden med doftens rikedom.

Vi mötte en fotograf som spanade efter områdets rika fågelliv som kärrhök, havsörn, tofsvipa, grågås, skäggdopping och sångsvan. Blåsipporna höll på att blomma ut men häggens knoppar var på väg att brista medan luften fylldes av hasselns och björkens kittlande pollen.



Framme vid grillplatsen intill Älgåfjordens strand blev det dags för vila, men först efter att vi lyckats leta reda på ved kunde tända grillen. När elden falnat till lagom glöd stektes långa, smal, korta och tjocka korvar som avnjöts när solen tittade fram bakom molnen och som alltid smakar mycket bättre ute i naturen än hemma i köket hur brända och sotige de än är.



Till kaffet var det dags för Christinas frågesport som den här dagen lämpligt handlade om vandring.

Frågorna var av högst varierande slag. Vi fick lära oss att den gamle vikingen Gånge-Rolf erövrade

Normandie i slutet på 800 talet e.Kr. Vi fick lära oss att den tvåtusen år gamla klassiska fabeln om haren och sköldpaddan som skulle tävla är skriven av greken Aisopos, att sköldpaddan givetvis vann, budskapet att högmod går före fall. Vidare fick vi också lära oss att den spanska pilgrimsleden Santiago de Compostela är ca 80 mil lång och upptagen på UNESCOs världsarvslista.

Åter på parkeringen sammanfattade vi ytterligare en härlig dag och konstaterade att den dagen inte blivit av och hade inte blivit så givande utan vår gemenskap i om Edabygdens SPF-Seniorer.

Anders stod för text och foto, Karin foto och layout

