

## Busstur till Brigadmuseum och Alsters Herrgård 2024



På torsdagsmorgonen den 26/9 när septemberdimman låg tät över Edabygden reste vi med Karlandabussen mot Karlstad för att lära oss mer om vår egen militära och litterära historia.

Anländ Brigadmuseum, i strålände sol. Där hälsades vi välkomna av vår guide Göran Andersson som berättade att vi kommit till ett upplevelsemuseum som huvudsakligen handlar om det kalla kriget som utspelade sig mellan åren 1945–1991.



Vi fick veta varför Sverige inte gick med i Nato redan efter andra världskriget utan fortsatte att vara alliansfritt. Vi fick också en god inblick i hur undermåligt den svenska försvaret var och fortfarande är efter mängder av politiska felbedömningar med nedmontering av vår krigsmakt. Vi påmindes om hur nära ett kärnvapenkrig verkligen stod för dörren i samband med Kubakrisen 1962. Andra viktiga historiska händelser under de aktuella åren var USA:s helt meningslösa krig i Vietnam och Berlinmurens fall 1989 som resulterade i Sovjetunionens upplösning med hela järnridåns fall vilket bidrog till att det kalla kriget äntligen tog slut.



Efter 90 minuters rundvandring och information genom en tidsresa där vi fått känna, lyssna, läsa, lära och se hur kalla kriget påverkade Sverige var det dags för lunch. Som sig bör serverades militärens paradrätt nämligen en välsmakande ärtsoppa kokad på soldaters eget vis samt hembakat surdegsbröd med hemkärnat smör och pannkaka med grädde och sylt.

Innan vi lämnade muséet blev det gruppfoto framför den rosa stridsvagnen. Varför den är målad i en rosa färg tog vi aldrig reda på men förmodade att den i likhet med bronsskulpturen utanför FN-skrapan i New York, som är i form av en pistol med knut på pipan och kallas "Non violence" och som betyder icke våld, ska symbolisera hopp om en humanare och fredligare värld.



Mätta och belåtna for vi till Frödings Dunge i Alster och beskådade den mäktiga minnesstenen med den kända och vackra versen:

*Och här är dungen där göken gol  
Små töser sprungo här med bara fötter och trasig kjol  
Att plocka dungen bär  
Och här var det skugga och här var det sol  
Och här var det gott om nattviol  
Den dungen är mig kär  
Min barndom susar där*



Efter att ha promenerat i dungen besökte vi Gustaf Frödings minnesgård d.v.s. den fantastisk vackra 1700-talsgården Alsters Herrgård där skalden föddes 1860. På uteserveringen med värmmande höstsol och utsikt över den magnifika parken och Vänerens glittrande vatten i bakgrunden avnjöt vi kaffe med en delikat Gunnerudskaka. Namnet syftar dock inte på vårt Gunnerud i Skillingmark utan på Gunneruds Gård vid Alsterälven där Gustaf ofta vistades under sina uppväxtår.



Med många nya intryck och lärorika upplevelser i bagaget styrde vi åter kosan hemåt och anlände till Edabygden efter åtta timmars utflykt, nöjda, mätta, glada och belåtna.



Anders skrev och fotograferade, Karin fotograferade och ordnade till bilderna