

Julkonsert med Sissel Kyrkjebö 24 nov. 2024

En novemberdag med snöblandat duggregn i luften då dagen inte kan bli gråare och aldrig blir riktigt ljus, förgyllde 45 SPF-Seniorer tillvaron genom att med Karlandabussen åka till Karlstad CCC för att uppleva Sissels julkonsert. Resan finansierades med intäkterna från sommarens våffelcafé i Skillingmark och var en belöning till alla som hjälpte till under vår våffelvecka.



Vid ankomsten till kongresshallens matsal stod borden uppdukade där det serverades grillad kotlettkappa på Iberico med potatisbakelse och inkokt rödkål, portvinsås och tryffelmör samt vaniljpannacotta med friterat ris, jordgubbsgelé och rostad vit choklad som dessert.

Konserten inleddes med att Sissel bjöd den förväntansfulla publiken på några stämningsfulla kulturskatter som vi förknippar med julen såsom Julen Är Här, Jul, Jul Strålande Jul och White Christmas till hennes klara och mäktiga stämma ackompanjerad av kvällens välklingande instrumentala kvartett.



Tillsammans med gästartisten John Martin Bengtsson framförde dom tillsammans Bridge Over Troubled Water och Jingle Bells med flera härliga musikaliska "örhängen".

Under kvällen bjöds vi på musik från Kalle Ankas numera traditionella och kulturellt accepterade Julafton där Sissel spexande, lustfyllt och humoristiskt i rasande tempo joddlade fram Snövits och de sju dvärgarnas sånger så att publiken ordentligt fick dra på smilbanden och till och med skratta högt.

Denna variationsrika roliga, glada och magiskt vackra julkonsert fortsatte i vintermörkret med fler känslosamma julklassiker såsom Stilla Natt och Härlig Är Jorden.



Efter 90 minuters stämningsfull underhållning avtackades artisterna med stående ovationer men då applåder inte ville ta slut bjöds vi på extranummer som verkligen blev kvällens klimax då Sissel, med sin kristallklara oslagbart vackra stämma, klarare än vattnet i en porlande fjällbäck, utan ansträngning framförde O Helga Natt så det ekade i konsertlokalen varvid intet öga i publiken var torrt.

Nöjda och belåtna efter sju timmars angenäm samvaro och en oförglömlig kväll anlände vi åter till Edabygden.

Anders skrev och fotograferade, Karin la in bilder mm!