

KM i Boule 2024 med förkrossande kvinnodominans

Efter att på torsdagskvällen ha avnjutit ett hejdundrande kräftkalas i Hammars Folkets Hus var det dags i arla morgonstund att skutta upp ur sängen för att förbereda sig för Edabygdens klubbmästerskap i den ädla konsten att kasta en järnkula så nära *Lillen* som möjligt. Det är detta som vi kallar boule eller pétanque som man säger i Frankrike, och som gick av stapeln fredagen den 16 augusti.



Vi vaknade till en gråmulen morgon med lätt regn, men när vi infann oss till Kölaladan vid halv tiotiden sprack molntäcket plötsligt upp och vi möttes av en klarblå himmel och värmande solsken. Sexton laddade spelare hade infunnit sig. I avsaknad av vår ordinarie eminente boulegeneral Willy fick Åke leda tävlingen med instruktioner, lottdragning för att utse åtta tvåmannalag, tidtagning, protokollföring och agera enväldig domare.



Till att börja med spelade vi två matcher var innan vi serverade oss själva elvakaffe. Därefter spelade varje lag en match innan det var dags för lunch. Britt-Marie och Bodil serverade en synnerligen delikat lunchmeny bestående skinka, rostbiff, potatissallad och därtill en rikligt tilltagen hälsobringande grönsakssallad, dessutom smör, bröd och ost med svalkande mineralvatten samt till sist kaffe och chokladbiskvier.



Efter den välsmakande lunchen var det dags för en avslutande fjärde spelomgång som final på dagen. När slutsignalen ljudit var det dags för Åke att räkna kvot och poäng och därefter delge oss resultatet som innebar en dräpande kvinnodominans enligt följande.





Spelare	Poäng	Kvot
1. Bodil och Monika Charlottenberg	6	+19
2. Marita och Birgitta	6	+12
3. Anita och Monika Åmotfors	6	+10
4. Torill och Erik	4	+0
5. Åke och Hans	4	-8
6. May och Ann-Marie	2	-7
7. Kent och Kjell	2	-8
8. Gullan och Anders	2	-16

Efter att resultatet offentliggjorts förrättades medaljutdelning med dundrande applåder för pristagarna varefter herrarna nogsamt övervägde om dom skulle gå hem och ta en bamsewhisky på fredagskvällen för att glömma resultatet eller åka på träningsläger.

Dagen avslutades med ytterligare applåder och ett stort tack till luncharrangörerna och alla som medverkat och hjälpt till med arrangemanget.

Anders författade och fotade. Karin redigerade och plockade in lämpliga bilder