

## Edabygden på höstresa till Dalarna 2024



En skimrande sensommarmorgon den 25 augusti styrde 24 förväntansfulla SPF-Seniorer genom samåkning i egna bilar kosan mot nordost och Dalametropolen Rättvik för att under tre dagar spela boule, besöka områdets sevärdheter, äta och dricka gott samt umgås i goda vänners lag.

Halvvägs på vår resa, efter att passerat Malungsfjället rastade vi på Jannesgården i Malung där vi inmundigade kaffe, räksmörgåsar och andra bakverk. Färden fortsatte sedan förbi Mora och efter att ha farit förbi stora gran- och tallskogar, myr och blånande höjder checkade vi in på Dala Wårdshus vid Hantverksbyn i Rättvik.

Här bodde vi i tvåbäddsstugor med en altan som bjöd på värmande sol och strålände utsikt över Siljan med Sollerön och rödglödgd solnedgång. Söndagskvällen avslutades med tvårättersmiddag på Wårdshuset och småprat i skymningen

Måndag morgon vaknade vi till kraftigt blåsväder. Förmiddagen ägnades åt strövtåg i samhället och dess omgivning. Det planerade besöket på den berömda 628 m långa bryggan vid Siljans strand fick anstå tills vindarna bedarrat. På eftermiddagen välkomnades vi av ordföranden för Rättviks Boulesällskap på föreningens boulebana. Här spelade vi för oss själva och bekantade oss med banorna under ett par timmar. När det led mot kväll for vi till Åkerblads berömda Gästgiveri i Tällberg. När vi intagit våra platser vid borden välkomnades vi av gästgiveriets polske sommelier som introducerade oss i vinets sofistikerade värld med fantasifulla associationer till dofter och smaker och rekommenderade vin till de delikata maträtter som var och en valt.



Vi njöt av den goda maten på Åkerblads i Tällberg



Tisdagsmorgonen väckte oss med strålande solsken, vindstilla och behaglig sensommarvärme. Efter frukost blev det boulespel för oss själva även denna dag vid Rättviks mycket imponerande sportcenter där man samlar ett stort antal arenor och banor för allehanda sporter. Eftermiddagen ägnades åt fria aktiviteter. Kvällens middag intogs på gourmetrestaurangen Käk&Plock i centrala Mora.



Det samlade gänget Rättviks Boulesällskap och SPF-seniorena Edabygden



När det blivit onsdag konstaterade vi att det var vår sista dag i Rättvik för den här gången. Nu var det dags för boulespel till tillsammans med Rättviks Boulesällskap. Det blev ingen tävling mellan oss och boulesällskapet. Istället bekantade vi oss med varandra och spelade genom lottning och gemytlig stämning tillsammans. Här hade man en individuell poängräkning som endast tog hänsyn till hur många poäng var och en vunnit med. Inget som vi tyckte var något att ta efter och med sig hem till Eda. Efter spelet tackade vi för att vi fick spela på deras banor, deras gästfrihet och glädjen att ha funnit nya vänner och bekantskaper. Eftersom föreningen Rättviks Boulesällskap ligger i startgroparna för att bygga en inomhushall var vi välkomna att följa projektet och spela där när hallen står klar.

När vi är ute och reser på det här viset bör man alltid räkna med lite svinn, så blev det också i det här fallet. När de tre damerna Marianne, Karin Haglund och Anette försvann för oss dök helt plötsligt Torill och Kent upp i vårt sällskap som gumman och gubben ur lådan.

Efter dagens boulespel slappade vi i sensommaren högsommarvärme på våra altaner i avvaktan på kvällens kalas. Vid femtiden samlades vi på gården mellan stugorna för en liten förfest med några små drinkar och lite tilltugg. En timme senare serverades tvårättersmiddag på Wårdshuset bestående varmrökt lax samt kaffe och gräddtårta.



Då var det dags att gratulera de medresenärer som under 2024 fyller jämna år. Var och en av dem fick en liten Dalahäst i present och tillsammans sjöng vi *Ja må dom leva* och utbringade fyrfaldiga hurrarop för dem. Jubilarerna var Lillianne (fyllde år dagen innan), Anders, Anita, Gullan, Monika Chbg, Monika Åmotfors, Erik och Anette (hade åkt hem och kunde inte vara med på bild.)



Eftersom paret Olofsson anslutit sig sällskapet blev det allsång till Kents gitarrackompanjemang. Bland veckans många höjdpunkter var vi rörande överens om att höjdaren helt klart var när Torill och Kent till melodin ur Macken framförde sin egenkomponerade text utan titel men som började så här: *Kloten vi rullar å kloten vi slår, å lillen snart vi når.....* (se hela texten på hemsidan)



Kvällen avslutades som sig bör när stämningen på topp med att vi reste oss och unisont sjöng *Ack Värmland du sköna.....* så det ekade över hela Siljansbygden.

Vid torsdagens frukost tackade vi varandra för härliga dagar och idel glada miner med stor gemenskap eftersom det var dags att lämna Rättvik. Åke, Anders W. och Lasse reste vidare till Skövde för att representera Edabygden i SPF-Seniorens Förbundsmästerskap i Boule. Några åkte direkt hem medan den konsthistoriskt intresserade kulturella eliten bestående av elva Edaseniörer tog vägen över Sundborn för att delta i en guidad visning av Carl-Larssongården.



Anders skrev och fotograferade

Karin reviderade och fotograferade

Kent och Torill skrev ny text till "Macken"