

Upplevelsedag på Hammarö 2024

Den 10 juli anordnade Hammarös SPF-Seniorer en upplevelsedag vid öns kyrkbygd för Värmlandsdistriktets samtliga SPF föreningar.



Dagen bjöd på årets värsta regnoväder. När vi anlände smattrade regndropparna ettrigt mot biltaket. Rustade med paraplyer och regnkläder klev vi ut i det dyblöta landskapet och traskade plaskande mot Skärgårdsmuseet, som ligger intill Vänerens strandklippor med en unik samling av föremål från det gamla Vänerfisket, för att dricka elvakaffe.



Det anordnades en tipspromenad som vi på grund av tidsbrist inte hann med. Vi måste passa tiden till tävlingen Hjärnkoll. Genom hållande regn, åska, blix och donder vandrade vi i kringelkrokar mot Lövnäskyrkan för att tampa mot distriktets övriga föreningar och för att visa vår allmänbildning i en brokig flora av ämnen. Frågorna handlade bl.a. om danska räkneord, milisgrupper i mellersta östern, fågelarter, viktiga svenska årtal, Polarprisvinnare, namn på idrottsledare, medicinska termer, golftermer, litteraturpristagare m.m. Edabygden var enda förening som ställde upp med två tremannalag. Bägge våra lag skötte sig med hedern i behåll och hamnade lika på delad poängplats, men i likhet med tidigare år var det Kristinehamn som segrade även denna dag. Efter tävlingen serverades en välsmakande gulaschsoppa till lunch i den pampiga Sockenstugan. Mätta och belåtna var det dags att söka skydd för regnet i Hammarös medeltida träkyrka med anor från 1300-talet som tillika är en pilgrimskyrka belägen 647 km från den helige Olavs grav i Nidarosdomen. Tyvärr hann vi heller inte med den guidade visningen av kyrkan men bjöds istället på stillsam sakral musik som avkoppling i kyrkbänken och besök i den unika gamla sakristian.



Upplevelsedagen avslutades med kaffe på Hammars Gård samt prisutdelning från tipspromenaden och lotteridragning på entrébiljetten. Hammarös ordförande Bengt Tingdahl tackade alla besökare som tålmodigt trotsat regnet och lät sin mäktiga stämma ljuda med den klassiska femtitalslåten "Singin in the Rain". Vi lämnade därefter Hammarön i fortsatt strilande regn och först när vi passerat kommungränsen till Eda upphörde regnet och i Åmotfors mötte vi ett lätt skimrande ljus på himlavalvet.



Anders skrev, och fotade, Rose-Marie och Karin fotade!