

## Vandring Dammtjärnsleden Köla 2024-09-02

Fem av Edabygdens spänstiga SPF-Seniorer, Pelle, Christina, Reidar, Karin och Anders samt de bägge hundar Molly och Lycka, hade antagit utmaningen att genomföra Dammtjärnsledens strapatsrika vandring under septembermånadens första måndag.

Vi startade vid Lundsbergs Bygdegård och gick över åkern ner mot Lundsbacken och fortsatte förbi Lundsvattnet ner mot Djupedalen och passerade på stigen strax norr om Haget. Vandringen fortsatte vidare genom gammelskog, över stock och sten, över broar och spänger, blöthålor, snubblande på rötter och halkande i lervälling sedan klev vi upp på åsen med delvis riktigt branta partier.



Efter några korta vilopauser var vi äntligen uppe på bergskanten och Dammtjärnet kunde skönjas mellan tallarna. Leden fortsatte norrut på bergskanten 38 m över tjärnens vattenyta. På bergets topp var vi framme vid en välutrustad rastplats med ett gediget vindskydd, vilobänk, grillplats och ett utedass invändigt utsmyckad med kungaporträtt som dasstraditionen bjuder. Utsikten västerut över vattnet med milsvida skogar mot Skillingmark och Norge kändes mäktig.

Vid vindskyddet var det också dags för Christinas frågesport som alltid är ett trevligt inslag vid våra vandringspauser. Ämnet för dagen var som lämpligt Hösten. Några exempel på frågor var: När infaller höstdagjämningen, Vem skrev musikverket De fyra årstiderna, Vem är författaren till Tyst höst, Var hålls den största Oktoberfesten utanför Tyskland m.fl. Vi klarade det mesta, antingen för att frågorna var lätta eller för att vi är så duktiga.

Efter välbehövlig vila, kaffe, smörgås och kall grillkorv fortsatte vi norrut ner mot badplatsen utan att ta ett svalkande dopp. Härefter blev det mer lättgånget då vi fortsatte i östlig riktning på en gammal timmerväg genom gammal skog och öppen åkermark. När vi kom ner till Körkehåla som är ett område med raviner närmade vi oss på nytt Lundsbacken. Väl uppe på dalkrönet efter 3 timmar och 5,2 km vandring skymtade vi åter startplatsen och bygdegården svettiga och trötta med älgfugor i håret som följde med oss ända hem men trots allt mycket nöjda och belåtna.





**Anders skrev och fotograferade. Karin fotograferade och ordnade till text o bild.**