



## Månadsbrev juni 2024

Hej alla SPF- vänner!

Juni... årets ljusaste månad, då den skira grönskan övergår i en djupare grön nyans. Juni är månaden då vi också firar Sveriges nationaldag.

Vi tar kanske sommarens första dopp, om vi nu inte tillhör de modiga som börjar redan i april!

Midsommar hägrar med dilldoftande nypotatis, sill och solvarma jordgubbar. Midsommar är historiskt en hyllning till sommaren i det gamla bondesamhället, men också en kyrklig högtid för att fira Johannes Döparens födelse den 24 juni. Midsommarafton firades förr alltid den 23 juni. 1953 ändrades datumet till att infalla på en lördag mellan den 20 juni och den 26 juni.

En tillbakablick:

Under maj månad uppmärksammade vi Folkhälsoveckan. Den 24 maj arrangerade vi olika aktiviteter vid Byahuset. Dagen var välbesökt (35 pers). En del gick en tipspromenad runt Togölen medan andra provade på att spela boule en stund. Grillkorv, kaffe och kaka smakade sedan förträffligt!

Den 30 maj åkte 27 personer i föreningen på en bussresa till Svarta Bergen i Lönsboda. Det blev ett intressant studiebesök, där vi fick ta del av berättelser om forna tiders diabasbrytning. Raggmunkar med fläsk förgyllde också dagen!

**Nu tar vi ett sommaruppehåll i föreningen.** Njut av den sommar som stundar! Passa på att göra utflykter i omgivningarna. Det finns flera trevliga sommarcaféer och andra utflyktsmål, som inte ligger så långt från Eringsboda eller Tving. Dessutom bjuder Samhällsföreningen i Eringsboda in till tre Allsångskvällar på Gölabacken i sommar (26/6, 17/7 och 31/7)

**OBS!!** Ni som fyller 80, 85, 90 eller 90+ kommer att bjudas in till ett Födelsedagskalas i Byahuset den 23 september. Boka in datumet redan nu! Mer information och en personlig inbjudan kommer i augusti.

**Styrelsen SPF Eringsboda-Tving önskar Er alla en skön sommar. Vi hörs igen i början av augusti. // Birgit**

**”En sann vän är som en vacker visa. Båda gör det lättare att leva.”**

