

Månadsmötet den 17 november 2024

Mötet hölls i Lunnebergs bygdegård dit närmare 70 personer kom och hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik Eriksson. Information om det kommande julbordet gavs och 60 personer har möjlighet att närvara till en kostnad av 220 kronor. Anmälan måste göras.

Lucia kommer att firas i Kyrkans hus i Sjuntorp den 18 december kl. 11.00. Gerhard Larsson hälsades välkommen som ny medlem i föreningen.

Bengt Johannesson presenteras därefter som föreläsare för dagen. Det handlade om lokalhistoria från Gärdhem med omnejd.

Gästböcker, skrifter och fotoalbum har bidragit till skrönor och verklighet i trakten och folket runt sjön Trehörningen.

Velanda säteri var ursprungligen ett bondehemman som med tiden blev ett storbonde-och krigsmannahus. Det brändes ned i Brännefejden 1612 och byggdes aldrig upp igen. Nya Velanda säteri, med anor från 1686 har haft flera kända ägare.

Baggerska kyrkogården bakom Lennart Torstenssons-monumentet vid Västra Tunhem, är en privat kyrkogård. Peter Bagge var upphovsman och fick tillstånd av kungen 1810 att anordna begravningsplatsen. Släkten Bagge har haft stor betydelse för trakten, i synnerhet vid slussbygget vid Brickebergs kulle.

Pensionatet Sjötorpet från 1846, är ytterligare ett gods. Det hade blivit tillbyggt under 1930-talet och var i bruk fram till 1963.

Någon gång på 1900-talet höjdes vattennivån i Trehörningen och mycket mark hamnade under vatten. Man fick senare in centralvärme, vatten och avlopp. Pensionatet användes som semesterhem för noblessen på Nohab.

Det visades bilder kring pensionatet och Stig Swenson kände igen både sig själv och sin moster Edla Swenson på flera av dem. Han kunde berätta om händelser han själv upplevt. En hydda uppe i trädet var en fin utsiktsplats och händelser om bussresor in till Trollhättan. En gruppbild på personalen visades och fler personer blev igenkända.

Att städsla personal till större evenemang skedde genom att skicka vykort med information om vilken hjälp och vilka inköp som behövdes. Även arbetstider angavs samt betalning.

Kaffepaus och lottdragning.

Skräddaren och författaren John Ekström blev tidigt föräldralös och bodde med mormor och morfar. Han har skrivit mycket om Borgen Aftonfrid som han byggde och där skrev han sina dikter, bortåt 200 stycken. När inget papper fanns att skriva på tog han fodren till jackor. En vinter blev han insnöad i flera dagar, utan vatten, mat och värme. Sönerna hittade honom och han kom så småningom till ålderdomshemmet men återhämtade sig aldrig. Han avlider den 30 juni 1957.

Därefter vägledades vi på stigar runt sjön med mycket växlande geografi. När vattnet drog sig tillbaka framträdde tätt med fornminnen, två domarringar, fångstgropar och gamla växter som fick nytt liv, bland annat, sprängticka som är läkande. En bild visar naturens krafter med ett träd som växer upp emot berget. En bro kallas "Suckarnas Bro". Det anordnas guidade vandringsturer längs stigen och upplevelser för barnen.