

Månadsmötet den 21 oktober 2024

Till detta möte kom bortåt 70 personer för att lyssna till Göran Hellstrands berättelse om Oskar Strömblad Carlsson, Tjuven från Hjärtum.

Det första han talade om var att Oskar var en snäll tjuv som inte stal från kvinnor, barn eller hjälpsamma personer.

Hans-Erik Engkvist från Dalsland har hittat gamla dagboksanteckningar från 1920 där Oskar skrivit ner sina upplevelser. Han fick inte använda hans namn, utan kallades X. Eftersom han nu är död ansågs det preskriberat.

Barndomen för Oskar och syskonen var en hård tid. Fadern arbetade på Tegelbruket i Lilla Edet, men familjen fick tigga för uppehållet. För att bidra med pengar öppnade Oskar grindar för resenärer. Som 8-åring fick han frågan om att följa med till Lilleskog, och det gjorde han. Där stannade han hos familjen, med insikten att saker och ting löser sig, *men bara nästan*.

Hemma igen. Far hotade mor med kniv en gång och Oskar avväpnade honom, men far blev skadad och blödde. Oskar sprang i *snälltågsfart* för att hämta hjälp. Senare i livet drunknade fadern i Åkersjöes sluss.

Oskar arbetade på ett jordbruk på Kinnekulle, där en äldre man fick prygel av rättaren. Oskar fick tag i piskan och förstörde den, då rymmer han men blev tagen och fick stryk. Han rymmer igen med hjälp av dottern och flyr till Göteborg.

Han var trumpetare på Kvibergs regemente och kamraterna skulle roa sig i Göteborg. De stal en tjuv och sålde till en slaktare för att få pengar. Nästa stöld åker han fast. På fängelset sköter han sig väl och fängelsevakten blev hans enda vän i livet.

Vid en senare resa hamnar han i Vänersborg. Släktingar kom med mat till fångarna och Oskar blev därmed också gynnad. Blir fri och tar sig till Göteborg där han får jobb i ett bageri som frun ordnat åt honom. Han trivs med att bli behandlad som vanligt folk. Bageriet går i konkurs och han stjälar lite grejer och åker till Amerika. Där åkte han fast i hamnen. Under sin vistelse där var han på ett tiotal olika fängelser. En kvinna blev anklagad för att smugla in tobak till fångarna men Oskar tog på sig skulden istället.

I Malmös fängelse var det ont om mat men han bjöd av sin. Vid ett tillfälle blev han antastad av en annan fånge, och han såg många unga fångar som råkade ut på samma sätt. Frigiven igen, åker spårvagn och blir igenkänd för två cykelstölder.

Efter ytterligare fängelsevistelser kom han till Skövde och skulle då bli skraddare. Tar sig till Vänersborg och köper en symaskin på avbetalning med 25 kronor som handpeng. Den säljs sedan i Göteborg och han åker fast. Hamnar på Jordbruks-fängelset i Mariestad. Därefter söker han jobb flera gånger, men får inget. Det reder sig väl, nästan.

På Härlanda blir han sjuk i 14 dagar. Han söker jobb i Skyddsvärnet för äldre fångar, men är för gammal. Det blir Karlstad där han blir sinnesundersökt med resultat att han är fullt frisk. Han försöker begå självmord genom hängning och blir hittad och vaknar till liv. *"Det gick ju bra, men säg till vart man skall skicka liket nästa gång"*.

Han ser en dödsannons i tidningen och skickar brev till den avlidne om att få återbetalt en skuld. Brevet är daterad för sent, mannen var ju redan död. Detta blev han dömd för, men han satt ju redan inne.

Efter sin död skickades kroppen till Anatomiska institutet i Uppsala. Det gick inte att få reda på hur han blev "använd". Var är han begravnen, finns han i Karlstad? Ingen vet.

Myrtuvan är lika vacker. Cirkeln är sluten.

Birgitta Persson fortsatte eftermiddagens möte med att påminna om mailadresser till föreningen så man kan få information om vad som är på gång. Kanske finns det någon anhörig eller god vän som kan ta emot mail eller sms.

Hon tog även upp IT-kurser. Hur upplägget för dessa skall se ut kan man själv ha önskemål om. Det går också att få digital vägledning för enskilda frågor. En intresseanmälan skickades runt och 35 personer skrev på. Birgitta jobbar vidare i ärendet.

Karl-Erik Eriksson berättade om olika falska mail som kommit till några av oss, i hans namn, med önskan om snabb hjälp med ekonomiska lösningar. Ibland ser det ut att komma från kända företag. VAR VAKSAMMA

Möte avslutades med kaffe och lotteri.