

Vi Reser Västerut, ett äventyr med Frösö SPF. 2024-05-14

Den 14 maj samlades vi på centralstationen i Östersund för en resa till Trondheim.

Äventyret bestod till en del i att vi utnyttjade Norrtågs erbjudande att under några dagar som pensionär åka gratis inom Sverige. 20 pigga medlemmar möttes redan kl.07.00 på stationen för att i mån av plats åka med till Storlien för att där byta till NSB för resan in till Trondheim. Vi fick samtliga plats men vi får medge att tåget var välfyllt så vi fick sprida ut oss. Samtidigt är det roligt att se att så många pendlar med tåg.

Syftet med resan var att möta våren, nu blev det snarare att möta sommaren, en sådan härligt vacker sommardag vi valt.

En färd genom ett underbart vackert försommarlandskap med fjäll, vatten och nyutspruckna löv, på norska sidan blommande fruktträd, åkrar där säden redan grott och dramatiska stup vid sidan av tåget.



Kerstin, Anders, Gun, Bengt o fotografen Sonja på promenad i vackra Trondheim.

Vid ankomsten till Norge delade vi upp oss utifrån kulturella ambitioner och i viss mån rörlighet, vi är ju ändå äldre människor. En del av oss besökte Judiska museet och Nidarosdomen medan några andra nöjde oss med Solsidan och restaurangutbudet där. Att komma från Östersund till Trondheim är som att komma till en storstad och är ett härligt avbrott i tillvaron.

Nöjda samlades vi på stationen för en lika härlig hemresa som ditresa, timmarna mellan ankomst och retur ger goda möjligheter för spaning i vår närmaste storstad. Om 14 dagar leder oss Göran Modén på en spännande vandring i området kring Frösö Kyrka, välkomna då!

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Sonja Nilsson