

Konstgömman i Torvalla och Frösö SPF. 2024-09-03



Glada gänget, fler anslöt senare.

Den 3 september samlades vi, 30 medlemmar, som vanligt utanför Coop Frösön. Målet för dagens utflykt var Konsten i Torvalla, idag Konstgömman som ligger i anslutning till Vetevägen därstädes.

Vi har tidigare gjort en konstvandring i Torvalla centrum så den här vandringen får ses som en fortsättning på denna. Vi är imponerade av den satsning som i samband med skapandet av det nya bostadsområdet Torvalla i mitten på 80-talet som gjordes för konstnärlig utsmyckning. Kommun och entreprenörer investerade 5 miljoner i offentlig konst i området. En investering som vi kommuninnevånare nu får glädje av.

Vi fick en vandring som blev intressant och inspirerande men vi vill börja med en undran, damen som sitter naken på en pollare vid entrén till stigen, hon måste väl ha gått vilse, borde hon inte få en möjlighet att från en brygga blicka ut över vatten?



Konstgömmen i Torvalla och Frösö SPF. 2024-09-03



Däremot, den blå Porten som nu möter oss, är ju en välkomnande öppning in mot en fantastisk vandring bland konstverk och en omfamnande skog, en helhet så inbjudande och kontemplatorisk som något kan bli

Vi går på en stig som bitvis påminner oss om stadens närhet genom partier av tegelsten och gatsten, utsirade skifferplattor och mestadels helt naturlig och bitvis med kraftiga rotsystem från den omgivande skogen som i sig själva blir till ett konstverk. Vi vandrar förbi naturliga myrstackar och en gjord i Gatsten, vi ser en hög granitskiva med ett kyrkfönster som vid en viss tidpunkt släpper igenom ljuset och låter det värma en skål belägen i ett mindre granitblock. Vi ser ett skifferblock som fraktats dit men där naturens krafter med issprängningar förändrat utseendet från det ursprungliga. Tors bockar, där ungdom strider mot erfarenhet, soluret med sina labrynter, drakens ögon nere i Torvallabäcken, den dramatiska slutningen ner dit.



Konstgömmen i Torvalla och Frösö SPF. 2024-09-03

Intrycket blir att hela området med Konstgömmen blir som till en stor Installation där natur och konst smälter ihop till en helhet. Lillemor Pettersson som skall vara den som står för ideerna skall ha en eloge för detta.

Nu vidare till Fjåsen och Fjällan för kaffe och våfflor. Så intressant att höra dem berätta om sitt arbete med Biodling, grönsaker och restaurangverksamhet, allt småskaligt men med hjärta. Nu till hjärtliga samtal och fika, viktigt!



Nästa vandring blir den 17 september och då guidar oss Göran Modén runt Stortorget, väl mött då!

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström