

Frösö Sjukhus-en gång ett samhälle i samhället. Frösö SPF gör ett nedslag.

2024-10-22



Den 22 oktober möttes vi, 32 pensionärer, vid klockhuset på det som idag är Frösö Strand.

Bert Olsson var vår ciceron för dagen och vilken resa han gav oss!



Han började med att berätta om hur han som 4-åring flyttade från centrala stan till området och hur han upplevde det som paradiset med sjö, skog, bäck och berg. Hur all den verksamhet som fanns runt honom med jordbruk, trädgård, grishus, snickeri,

Frösö Sjukhus-en gång ett samhälle i samhället. Frösö SPF gör ett nedslag.

2024-10-22

skrädveri, terapi och värmecentral, alla människor som rörde sig runt honom, både patienter och de som servade området.

Han tog också upp historien om området med Mjälleborgen, Kungsgården, kung Magnus Eriksson, Drottning Blanka och historien om hur de erhölet mer mark genom att benåda en markägande dråpare mot att han överlät marken till dem.

Han tog oss runt till de olika byggnaderna med berättelsen om deras olika funktioner men också personliga minnen från hans barndom, tillsammans skapade det en färdig väv om historien om ett sjukhus men också ett barns uppväxt, om intagnas liv. För de med en enklare sjukdomshistoria ett ganska tryggt liv med ordnad sysselsättning under lugna förhållanden, medan andra med svårare sjukdomsbild hade det svårare innan bättre medicinering kom.

En fascinerande dag som avslutades med gemensam lunch "Hos Andreas".

Om 14 dagar möts vi igen då med berättelsen om Axel Schard, en fransman i Jämtland.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström