

Tiden går fort när man har trevligt och det har vi i SPF Fyrklövern.

Vi har varit ute i naturen dels den 29 maj, Degersjön i Husum med en promenad till solig havsvik. Sedan en presentation av skidklubben och deras verksamhet. Därefter 12 juni till Trehörningen i Björna, en skogssjö med klart vatten och fiskemöjligheter. Till Vändåtberget naturreservat gick vi som senast 1 oktober och även då tur med vädret – sol och lite krispigt i luften. Korvgrillning och kaffe kokat på plats ingick vid alla tillfällen.

Fokus på mat Kolbullar och Surströmming ingår även i våra träffar. Ett 50-tal gäster träffades enligt tradition på Hembygdsgården i Björna 7 augusti. Där serverades Kolbullar med fläsk och lingonsylt. Kolbullarna gräddades på plats med Erik och Ragnar i spetsen. Alla åt med god aptit och därefter kaffe och kaka. Surströmming är också ett måste. Denna gång i Jubäcksstugan Gideå 18 september. Trevlig samvaro med ett 60-tal gäster. Surströmming med hemodlad potatis från Göte, lök, gräddfil och tunnbröd -smarrigt. Då surströmming nu inte är allas smak så fanns det köttbullar med hemkokt brunsås som Gunnel gjort. Avslutades med kaffe och äppelkaka.

Vårt senaste arrangemang 16 oktober, månadsträff i Svedjestugan. Den här gången stod sång och musik i fokus. Ronny Sahlen gästade oss och framförde låtar av Elvis, Lasse Stefanz med flera. Lite danssugen blev en del. Tack till Ronny för en trevlig eftermiddag. I pausen kaffe och smörgåstårta från ”affärn” i Gideå, den smakade utmärkt.

Uppskattade arrangemang som vi hittills haft. Att få prata och surra med varandra är också en viktig del av våra träffar. Känna gemenskap är bra för hälsan.

Nu ser vi fram emot ett par bowlingkvällar i oktober och november och till sist årets final Julbord i Bygdegården i Leding.

Tack till alla som kommer och välkommen en annan gång ni som inte kunde komma. Tack också till alla som fixar och ordnar. Det går så bra när vi hjälps åt!

Klöverblomman.



