

2024-12-09 SPF Gimådalens Jul lunch i Revsunds sockenstuga.

Som traditionen bjuder ordnar SPF Gimådalen en jullunch för att känna in julen och för att avsluta SPF året 2024.

Ett år med många spännande och trevliga sammankomster.

Nu till jul lunchen. Doften av glögg som mötte oss när vi kom gjorde att julstämningen infann sig direkt.

Efter att alla hittat en plats runt borden hälsade ordförande Inger Andersson oss välkomna.

Vi har idag en gäst, Elsa Wickström, som efter att vi ätit kommer att presentera sig själv. Knut Rickardsson påminde oss om resan till Östersund och årets revy.

Nu får vi komma till bordet (under ordnade former) och plocka på våra tallrikar med vad som bjuds, Tunnbröd, kalvsylta, skinka med diverse tillbehör. Inte att förglömma risgrynsgröten.



På fotot: Elsa Wickström

Vår gäst Elsa Wickström kom till oss för att berätta om ockupationen av Norge.

Tyskarna ockuperade Norge den 9 april 1940 och ända fram till freden den 8 maj 1945.

Dessa år kallades i Norge "De sorte åren" (De svarta åren).

Elsas berättelse handlade både om krig och kärlek.

Naturligtvis handlade berättelsen mycket om hennes föräldrar, Pappa svensk, mamma norska. Ingen lätt situation, eftersom de precis träffats när Norge blev ockuperat.

När kriget och ockupationen var över återförenades mamma Antonie, sedermera Sylvia och pappa Hilding och hon sa ja till att stanna i Sverige.

1946 gifte de sig och 1949 kom deras första barn och det var jag, berättade Elsa.

Det här är bara en liten del av Elsas berättelse som jag försökt återge.

Elsas berättelse innefattade mycket mer av vad krig innebär av dödande, sorg, saknad men även kärlek.

Gertrud Sunding