

## Vart var vi på väg?

Det var den stora frågan på onsdagsmorgonen när vi hade äntrat bussen som skulle ta oss ut på årets hemliga resa. Vi startade mot Stockholm, tog av mot Askersund och så småningom mot Motala för att få ett första stopp vid Hammarsundet i det fina sommarvädret. Av köerna att döma fanns där 2 intressanta stationer att besöka 😊



Färden fortsatte till Vadstena där en tur med guidetåget väntade. Vi fick en intressant information om Vadstenas historia under tiden de tog oss genom stadens gamla, fantastiska miljö.



Färden fortsatte till Gränna och Fransson polkagrisfabrik. Många passade på att fylla på förrådet med godis därhemma av det stora utbudet.



För att inte äta oss mätta på polkagrisar passade vi nu på att äta lunch på Hamnkrogen i Gränna. Vi fick en god lax serverad till bordet.



Kaffet kunde vi sedan inta i solen, antingen mot sjösidan eller på baksidan av restaurangen.

Nu passade en del också på att köpa rökt fick i grannbutiken ☺



Bussen tog oss sedan vidare till Huskvarna och dess museum där vi fick en intressant presentation över fabriken Huskvarnas långa och skiftande historia och dess tillverkning av allt från muskötter till symaskiner och robotgräsklippare och allt däremellan som vi sen kunde se i den digra samlingen under rundvandringen i museet.





Någon hade till och med svårt att slita sig från besöket 😊

Under bussens fortsatta färd genomfördes dragningar i lotteriet och frågetävlingen som genomförts under dagen och det var snart dags för en avslutande bussfika strax utanför Hjo



och ett gäng nöjda resenärer var snart hemma igen efter en resa runt Vättern.

SPF Seniorerna Gullspång-Hova  
vid pennan Ella Johansson

PS från resekommittén: Ett stort tack till alla resenärer! Det är alltid lika roligt att åka med er!!! DS.