

GLAD SOMMAR!

Den 10 juli närmar sig. Inbjudan till vår Upplevelsedag har nyligen gått ut och anmälningar börjar strömma in. Men än så länge är det väldigt få anmälningar från våra egna medlemmar i Hammarö. Jag hoppas verkligen att vi kommer att bli mycket väl representerade. **Så anmäl er snarast till mig bengt.tingdahl@gmail.com, tfn 070-688 96 51.** Jag tror att det kan bli en riktig höjardag. De medverkande organisationerna – dvs Svenska kyrkan, Skärgårdsmuseet, Hembygdsföreningen, Konstföreningen, Lövnäskyrkan och Fotoklubben har visat ett verkligt stort engagemang och kommer att göra sitt allra bästa för att dagen ska bli full av positiva upplevelser.

Nu vill jag som hängiven Evert Taube-fantast citera sista versen ur hans visa ”Här är den sköna sommar”:

*Då sprang jag över ängen där mandelblom står
och jag ser den lilla Karin, till brunnen hon går.*

Och då ropar hon till mig, ja på blommande stig:

-Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat dig!

Detta skrivet efter att diktarjaget (Evert själv) i visan förgäves sökt sommaren hos bonden, handelsmannen, sjömannen och prästen. Alla hade bara avvisande svar. Bonden och handelsmannen sa att krig och politik har fördärvat vår jord, sjömannen skulle segla till ett varmare land och prästen varnade för att Satan jagar dig om sommaren i blommande snår. Och till slut var det bara den lilla rara Karin som kunde erbjuda den sköna sommaren. Ja, trots allt elände på jorden så hoppas jag att vi alla följer den lilla Karins exempel och oförbehållsamt njuter av sommaren och verkligen tar emot den som en gåva vi alla längtat efter.

Jag vill framföra ett riktigt stort varmt tack till alla i styrelsen, funktionärer och andra som bidragit till att vi har haft ett väldigt fint halvår bakom oss. Våra månadsmöten har innehållit flera höjdpunkter – jag tänker speciellt på komikern och entertainern Rustan Christensen som i vintras bjöd oss på åtskilliga gapskratt med sina fantastiska sånger och halsbrytande texter. Och som Evert Taube-fantast tänker jag också på Johan Fält som vid senaste månadsmötet bjöd på några verkligen nyskapande tolkningar av den store skaldens visor.

Vi ska inte heller glömma det förnämliga programmet vid vår folkhälsovecka i maj.

Och naturligtvis önskar jag alla en glad och trevlig sommar och så ses vi den 10 juli.

Allt gott!
Bengt Tingdahl
Ordförande

