

FÖRENINGSS-EX

den livaktiga hjorten



SPF HJORTEN • ALINGSÅS

25 år

den livaktiga hjorten



SPF HJORTEN • ALINGSÅS

1982. **25 år** 2007

Trion som sammanställt
SPF Hjortens Jubileumsskrift:

BENGT JOHANNISON
ULF LANCE KARLSSON
ULLA NORDGREN

Foto omslag:
Lance Foto / Ulf Karlsson

ISBN 978-91-633-0450-7

Förord

Ordförande för SPF Hjorten, varför skulle någon vilja vara det? Stor förening, störst i distriktet, många viljor, många önskemål, men också många underbara människor. 2002 antog jag den utmaningen.

Jubileumsåret innebär det sjätte året på min ordförandepost. Men utan goda medarbetare står man sig slätt. Vi har under åren haft många medarbetare som alla haft föreningens bästa för ögonen.

Vi består nu av ca. 950 medlemmar, siffran ändras varje dag, nya tillkommer och en del faller ifrån av naturliga skäl.

Vi är näst störst pensionärsförening i Alingsås och vi åtnjuter ett gott anseende i vår stad.

Vi har ett utmärkt samarbete, genom KPR (Kommunala Pensionärsrådet) med de övriga riksanslutna organisationerna, där vi alla värnar om det bästa för de övriga pensionärerna som finns på våra olika äldreboenden.

Vi arbetar för att få fler och olika sorters boende, inte bara en plats som vi kommer till när livet närmar sig sitt slut.

Vi arbetar för ett meningsfullt liv i alla dess skeenden, och vi vill att pensionärerna ska ha "roligt" alla dagar.

I Hjorten har vi en blandad kör under ledning av Jan Hagström och en orkester, som startades och i många år leddes av Carin Ohlsson, men som nu leds av Egon Svantesson. Dessa båda ger oss mycket glädje var för sig eller som i november 2006 med en gemensam konsert i en fullsatt Missionskyrka, detta glädde många.

Vår programkommitté under ledning av Kjerstin Svantesson och senare av Anna-Lisa Stjernberg är mycket duktiga på att låta oss möta artister av alla slag.

Vad sägs om Stefan Andhé, bosatt i London men med Alingsås i sitt hjärta, då både Mormor och Farmor med familjer har bott i staden.

Vad sägs om Siewert Öholm, känd från SVT.

Vad sägs om Janne Stenberg, fågelkännare och stor naturvän, en ofta sedd gäst hos oss, som bringar mycket glädje.

Många av våra egna medlemmar har glatt oss vid de mindre mötena i vår lokal. T.ex. Bengt Olov Albrektson, Birgit Edqvist m.m.

Vi har rest i många svenska landskap och även gjort längre resor till Ungern, Österrike och Åland m.m.

Många teaterbesök har det blivit bl.a. till Göteborg, Borås och Skövde och flera konsertbesök i Vara nya konserthus. Jubileumsåret är det dags för "Mamma Mia" i Göteborg.

Vårt 25-års Jubileum ska bli något för alla att minnas och glädjas åt.



Ulla Nordgren ordf. SPF Hjorten.

Sparbanken Alingsås



Sin tjugofemårsålder Hjorten nått:

Här nedan några blänk från år som gått!



Birgit Edqvist

*I Hjortens första börjans gryningsfas
Så var det Hilding Edqvist, som var bas,
Därefter Sven, sen flera, men till slut
Så fick en kvinna tag i klubban, det var Rut.*

*Och Carin underhöll med pling och plång,
Med sin orkester, kör och glada sång.
Därtill har resor, kurser, dans – av vin en smutt
På Hjortens medlemmar satt spänst och sprutt.*

*Nu är det Ulla, som har hand om vettet,
Med gott humör hon alltid är på bettet.
Helt orädd, och med ständigt vaket öga,
Hon går i närkamp med beslut från ” stadens höga.”*

*Det gäller gatorna, kultur och byggnation,
I allt är Hjorten med, går till aktion,
Bevakar sjukvård, boende och folkpension
Det hörs och märks när Hjorten tar sig ton.*

*En milstolpe, en kick är denna dag.
Det gäller, att med kraft ta` nya tag.
Se detta tjugofemårsjubileum som en start!
Mot nya djärva mål vi sätter fart..*

*Kapten Hans Hansson,
mera känd som
"Kapten Bölja" i talartagen*



KAPTEN HANS HANSSON, ordförande i Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SFRF, kom till Alingsås måndagen den 6 december 1982. Alingsås-föreningens interimsstyrelse hade inbjudit den färgstarke pensionärspolitikern. I Brunnsgårdens dagcentrum fick han vara med om att en lokalavdelning av SFRF bildades.

Hans Hansson gick till kraftigt angrepp mot regeringen:

-Jag trodde verkligen att socialdemokraterna skulle hålla "de heliga löftena till pensionärerna" som Olof Palme sade i sitt Al-medalstal, dundrade Hansson.

-Men det visade sig att pensionärerna inte kommer att kompenseras för devalveringen. Inflationseffekten av den gör att en pensionär med full ATP kan räkna med 4.000 – 5.000 kr i minskad köpkraft under nästa år.

Hansson uppgav att SFRF kunde gå med på att även pensionärerna skulle bära bördorna av den ekonomiska krisen på två villkor; de sämst ställda skulle inte drabbas och i övrigt måste bördorna fördelas rättvist mellan de yrkesaktiva och pensionärerna.

Även om förbundsordförandens anförande inför alingsåspensionärerna hade en klar politisk laddning, så skulle den nybildade föreningen, vara politiskt och religiöst obunden

Alingsåsavdelningens interimsstyrelse, som inbjudit Hansson, fick sitta kvar till årsmötet 10 februari 1983 med denna sammansättning: ordf C G Carlson. v ordf Hilding Edqvist, sekr Martin Skyman, kassör Linnea Andreasson, samt Märta Hjelmqvist, Gunde Raneskog och Göte Dahn. Man började med 39 medlemmar.

DET FÖRSTA NAMNET Det första namnet på föreningen blev "Alingsåsavdelningen av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF)".

Det var inte helt självklart för alla att det skulle bildas en sådan förening. Innan det skedde lär nämligen representanter för PRO stått på gatan utanför och ifrågasatt lämpligheten. Sedan dess har emellertid ett väl fungerande samarbete etablerats mellan dessa pensionärsföreningar.

Det första årsmötet förlades till Församlingshemmet. Ett 60-tal intresserade hade infunnit sig.

Den förste ordföranden blev Hilding Edqvist.

Redan från början blev det tydligt att föreningen måste skaffa sig representation i Alingsås pensionärsråd

Den första årsavgiften sattes till 25 kr. För underhållningen vid detta möte svarade musikgruppen Blue Birds med Carin Ohlsson vid flygeln. Hon skulle komma att få ett avsevärt inflytande



Delar av styrelsen i Hjorten sittande Hilding Edqvist, Brita Westergren, Gunnar Ekelund, stående Sven Pettersson och Carl-Göran Corin



Egon Svantesson och Carin Ohlsson musciserar.



Distriktets representant Stig Niklasson tillsammans med Hjortens ordf. Hilding Edqvist, sekreterare Eivor Bäcklund samt kassören Gösta Skeppner och Karl-Åke Svensson.



Vid bildandet av SPRF i Alingsås närvaro Distriktets sekreterare Lars Björklund, Riksordförande Hans Hansson samt den förste ordföranden i Alingsås Lars-Gustav Carlsson och Göte Dahn

på den musikaliska verksamheten i föreningen. Kören bildades emellertid av kantor Harald Pamp.

Man skulle alltså verka för att höja de pensionerades livskvalitet och bevaka utvecklingen på det sociala och ekonomiska området.

- Ta till vara den arbetsresurs som de äldre är, verka för vänskap och gemenskap och stimulera till aktivitet så att den fysiska och mentala hälsan kan vidmakthållas så länge som möjligt.

Sådan var målsättningen. Sådan är den än idag.

FÖRDUBBLAT MEDLEMSANTAL Efter ett par månader hade man fördubblat sitt medlemsantal; 140 pensionärer redan vid aprilmötet.

Reseverksamheten hade fått fart med såväl inrikes som utrikes resmål. Det blev sedan vanligt att man under sakkunnig ledning läste in sig på något resmål för att vara väl förberedda för det gemensamma reseäventyret.

En av de första föreläsningarna gällde i vilken utsträckning vi alla talar grekiska, vilket belystes av förre rektorn och skoldirektören Knut H Rydén. Det lade grunden för en tradition med intresseväckande föredrag i de mest skiftande ämnen.

På hösten 1983 blev det också klart att föreningen skulle heta Hjorten, en av symbolerna i Alingsås stadsvapen. Namnet Alströmer var på tapeten, men så blev det inte.

Vid samma möte där namnfrågan avgjordes dök ett kärt diskussionsämne upp:

Många röster uttryckte missnöje med nyordningen med lös-släppt cykeltrafik på Kungsgatan. "Ordningen" bör snarast återställas, menade många.

Den första föreningslokalen låg i Oscaria-huset, Kungsgatan-Torggatan, där man höll till ett par år. Så här löd ordningsreglerna för lokalen:

"Föreningen har som ett provisorium t o m april /84 förhyrt AIF:s lokal invid Stora Torget. Ingång Torggatan 8 (bredvid Petras). Vi disponerar lokalen måndag-fredag före kl 18.00. Nyckeln hämtas i Oscaria hos föreståndaren Bengt Eriksson. En skylt, som hänger i trappuppgången, hänges på ytterdörren så att efterkommande medlemmar kan se att lokalen är öppen – och sålunda inte besvärar Oscaria i onödan! Den som sist lämnar lokalen återlämnar skylt och nyckel."

KAMP FÖR LOKAL Kampen för att Hjorten skulle få en ordentlig lokal var inte helt okomplicerad. Därom vittnar bl a likalydande brev som Edqvist och Eivor Bäcklund, sekreterare, skrev redan 30 september 1983 till Folkpartiet, Moderata samlingspartiet resp Centerpartiet.

*Carin Ohlsson leder den
nybildade kören.*



*Jan-Christer Allgén kåse-
rade om Nepal. Här tillsam-
mans med Hilding Edqvist*

*Friskvård med studs.
Vivianne Olsson och Per
Brandt hoppar av hjär-
tans lust under ledning av
Gerhard Liljeblad*



Efter att inledningsvis ha beskrivit föreningens verksamhet:

”--- Lokalavdelningen omfattar f n drygt 160 medlemmar, men medlemsantalet är i raskt stigande. Och vår medlemspotential är mångdubbelt större. Den sammanhänger dock nära med förmåga att bereda medlemmarna tillfälle till meningsfulla aktiviteter, utöver centralt ordnade studiecirkel m m. Och härför krävs tillgång till föreningslokaler, där även smärre informella grupper kan samlas kring sina hobbies. Genom att PRO-föreningen nu tilldelats stora – och hyresfria – lokaler, hotar den att ur aktivitetssynpunkt bli helt dominerande. Det är därför vår förhoppning att Folkpartiet/ resp Moderata Samlingspartiet/ Centerpartiet vill verka för bifall till vår ansökan.”

En liknande tonfall finns i Edvists / Bäcklunds brev samma dag till Kommunstyrelsen i Alingsås, där de anhåller om ett anslag för att täcka lokalhyra:

”Lokalavdelningen, vars namn kommer att slutligt fastställas vid månadsmötet i oktober, räknar med att inom kort erhålla lokaler genom Fritidsnämndens försorg. Då avdelningen saknar tillgångar utöver det årliga aktivitetsbidraget på drygt 3.700 kronor är förutsättningen för att kunna acceptera lokalerna, att ett dylikt anslag beviljas oss på samma sätt som skett för den andra pensionärsföreningen.”

Från 1984 års verksamhet noterar man att t ex museiintendenten P H Rosenström talade om ”Gammalt och nytt i Alingsås”, även detta ett gärna återkommande ämne. Vid årets slut hade man över 300 medlemmar och det började åter bli aktuellt med en större lokal.

I november 1985 skrev ordf Edqvist till Lisa och Max Klusendicks Understödsfond:

”Pensionärsföreningen Hjorten av SFRF som sedan 3 år tillbaka bedriver verksamhet bland pensionärer och som idag har 385 medlemmar, kommer att omkring 1/12 flytta in i egen lokal i Kabomhuset.

På vårt program står bland annat stor social verksamhet såväl inom som utom föreningen.

Då vi dessutom har en bra kör som underhåller i olika sammanhang på såväl Missionskyrkan som i olika kyrkor, samkväm och andra begivenheter är vi i stort behov av 1 piano.

Vi anhåller på grund av detta om ett anslag på 6000:- för inköp av ett begagnat piano.”

Det blev 3.000 kr och det pianot har spridit mycken glädje sedan dess.



*Ny ordförande Hilding
Lundström tillsammans
med Distriktets ordförande
Harald Hansson*



*Styrelsen för SPF Hjorten år 1988. Från vänster Birgit Johnsson, Hilding Edqvist, Ruth Näshammar,
ordförande Göran Waenerlund, Inga-Lill Hansson, ?, Brita Westergren och Gunnar Eklund.*

MÅNGA Lokalen i Kabomhuset blev ett lyft för föreningen och en mängd
AKTIVITETER aktiviteter förlades dit.

Flera verksamheter var igång såsom samtalsgrupper, bowling, bordtennis, dans, körsång, släktforskning, bridge, vinkunskap, kurser om opera/operett m m. Öppettid med jour i lokalen blev måndag – fredag kl 10 – 12.

SFRF Hjorten gjorde en utställning ”Vad pensionärerna kan”. Alingsås kommun stödde nu föreningen.

Den sociala gruppen skulle komma att utföra ett betydande och viktigt arbete. SPF Hjorten (som blev nya namnet) fick plats i det kommunala pensionärsrådet (KPR). Där tog vår representant t ex initiativet till de årliga pensionärsdagar, som sedan dess ordnas på Brunnsgården och är ett informations- och diskussionstillfälle mellan omsorgsmyndigheter och pensionsärsorganisationer.

I januari 1985 ordnade man den första gröttfesten på Hjortgården, dit närmare hundra personer tog sig trots kylan. Det vart dans till sena kvällen och en teatergrupp framförde en tablå om Jonas Alströmer.

Fysisk aktivitet kom igång tidigt. Man lade upp promenader, och inomhus har Nohagahallen fungerat för flera grupper. Musikaliskt var Hjorten väletablerad från begynnelsen med kör och orkester under Carin Ohlssons ledning. Det är inte många större möten då inte kören eller/och orkestern medverkat och förhöjt stämningen.

När mörkret faller på har alltid Lucia med tärnor besökt hjortarna, vanligen i församlingshemmet, som då brukat vara fullsatt. Höstfesterna med dans t ex i Noltorpsskolans matsal eller Östlyckeskolan har många sett fram emot. Sillfesterna på vårkanten har uppskattats med dans och nubbe om man vill, ofta på Cupolen.

Hjortens månadsmöten med olika former av underhållning, föredrag etc, förlades till andra onsdagen i månaden med fyra möten på våren och lika många på hösten i någon större lokal dvs vanligen församlingshemmet. När församlingshemmets lokaler togs i anspråk för annan verksamhet flyttades månadsmötena till Missionsskyrkans lokaler. Det har hänt att man i stället haft någon utomhusaktivitet när t ex junivädret medgivit det.

I föreningslokalen har onsdagsträffarna ofta omfattat föreläsningar av de mest skiftande slag, information kring pensionärsproblem mm. ”Öppet hus” med fika på lördagförmiddagar ordnades i föreningslokalen lagom till torghandel och annat socialt liv.

En del aktiviteter hölls i Vuxenskolans lokaler. Föreningslokalen i Kabomhuset kom efterhand att utnyttjas i allt större utsträckning av studiecirkel, samtalsgrupper, styrelsesammanträden så att stugan till slut känts för trång. Någon slags lösning på det problemet blev angelägen.

DJUPFRYST MAT

”Friskvård med studs” var ett projekt av många som Hjorten hösten 1986 drog igång med Gerhard Liljebäck som initiativtagare och med kommunalt bistånd. Man köpte 25 studs mattor som pensionärer lärde sig att hoppa på för att få fart på livsandarna.

Hösten 1986 kunde Hjortarna köpa djupfryst mat på Brunnsgården och Primärvården erbjöd odlingslotter vid Brogården. Friskvårdskurser ordnades genom Vuxenskolan och Fotvårdskliniken gjorde hembesök, när det efterfrågades.

Grötfesterna blev så populära att man inte längre fick plats i de vanliga skollokaler, varför Hjortarna hyrde in sig på dåvarande Scandic Hotel. Då kunde ett antal kvinnliga medlemmar framträda i skojiga julcharader.

Adjunkten emeritus Carl Hylander höll ett uppskattat föredrag för Hjortarna i mars 1987, vilket han inte gjorde för sista gången; gärna på temat Västergötland, dess historia och kultur.

”Syn på våldet mot äldre personer” var ämnesrubriken när före polismästaren Olof Nordgren gav goda råd till pensionärerna; släpp aldrig in främmande personer i bostaden, skaffa tittöga i dörren och ha säkerhetskedjan på när man gläntar på dörren.

BO I SERVICE- LÄGENHET

-Majoriteten av pensionärerna vill bo i servicelägenhet eller servicehus i stället för hemma, om de behöver hjälp en stor del av dygnet.

Det framgick av en enkät som SPF Hjorten gjorde våren 1987. Man hade gått ut med frågeformulär till samtliga 500 medlemmar, varav 428 svarade. Orsaken var diskussionen om äldreomsorgen och hur pensionärerna själva vill ha omsorgen ordnad (om man alltså behöver hjälp och tillsyn stor del av dygnet).

Det visade sig att de som bor i egen lägenhet vill ha hjälp i form av social hemtjänst och hemsjukvård och/eller nattpatruller, då det krävs.

Den som bor i servicelägenhet vill ha trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt. För den som inte lagar egen mat bör finnas dagcentral.

Bor man på servicehus med ”helinackordering” / ålderdomshem vill man ha eget rum, måltider och hjälp dygnet runt.

*Hjärt-lungräddning tränar
medlemmar på en trafik-
kurs under ledning av Bengt
Bentsson*



*Thore Westlander med sin
bandspelare som under
många år glädde
cirkeldeltagarna*



*SPF Hjorten på fest på
Hjortgården där teatergrup-
pen underhöll med en pjäs
om Jonas Ahlströmer. Från
vänster ses Ingrid Lindberg,
Anna-Lisa Jacobsson, Siri
Eneroth och Carin Ohlsson.*





*Spelmanslaget 20 år
På bilden överst från vänster Arne Eklund, kontrabas, Carin Ohlsson, piano, Egon Svantesson Trumpet, Lennart Gertonsson trombone.*

Sittande Iréne Blomgren, dragspel, Ragnar Johnsson, fiol, Inga-Britt Claesson, gitarr, samt Yngve Olsson, Per-Olof Ödefors, Sven-Arne Svensson och Knut Gustafsson, samtliga fiol.

Grötfest med charader. På bilden Ingrid Lindberg, Anna-Lisa Jacobsson, Kerstin Lernås, Brita Ekwall, Eva Lindblom och Greta Lövetoft.



Hjortens Kör med ackompanjering av Maj-Britt Bergenheim höll ett Wienercafé Med melodier ur bl.a. Glada Änkan



Drygt 200 av de som svarat på enkäten ville (under givna förutsättningar) helst bo i servicelägenhet. Endast 43 ville bo kvar hemma.

Man fick också frågan vad som skall ske med ålderdomshemmen. Skall de byggas om till rena servicelägenheter? Eller skall de enbart moderniseras?

En klar majoritet, 337 personer, föredrog upprustade ålderdomshem medan 53 ville se ålderdomshemmen ombyggda till servicelägenheter.

-Men det behövs fler pensionärlägenheter i anslutning till servicehusen, ansåg Birgit Liljeblad i Hjortens sociala grupp, vars medlemmar gjorde enkäten.

SKRIVA TILL STATSMINISTERN

Sitt 5-årsjubileum höll SPF Hjorten 20 november 1987 med en välbesökt tillställning i Electrolux matsalar.

Meny: Kycklingsmousse med pepinosallad. / Stekt kalkon med smälök och bacon, gräddsås och stekt potatis/ Aprikosflarn med vispgrädde/ Kaffe och kaka/Viner: Bin 555 1984 Rotlack alkoholfritt Dry Sack.

Viner har inte varit bannlysta från Hjortarna; tvärtom har vinsmakarna haft ett flertal mycket uppskattade sammankomster med goda middagar.

Vid sitt årsmöte i februari 1988 beslöt föreningen att skicka ett brev till statsministern och påminna om löftet till pensionärerna om full och slutgiltig kompensation för devalveringen sex år tidigare. Det gjorde ordföranden Göran Waenerlund och efter ett halvår fick han faktiskt svar av finansminister Kjell-Olof Feldt. Denne förklarade att nu hade regeringen lagt en proposition, som skulle ge pensionärerna full kompensation för vad som togs ifrån dem 1984.

För att bryta vissa invandrares kontaktlöshet och isolering bjöd Hjorten i juni 1988 in tre invandrarfamiljer och några ogifta män. Tillsammans med ett trettiotal pensionärer fick de uppleva en trivsamt gemenskap med fika och underhållning från spelmanslaget i klubblokalen. Många av invandrarna hade aldrig satt sin fot i ett svenskt hem och var mycket glada över detta initiativ.

”PRIVAT SERVICEHUS”

Tanken på ett privat servicehus för äldre aktualiserades redan 1989. Det skulle kunna förläggas till kv Trädgården föreslog Hjorten tillsammans med tomtmarkens ägare Eccere AB.

-Skall projektet kunna bära kostnaderna för gemensamma utrymmen måste det kanske bli 40 – 50 lägenheter, uppgav Göran Waenerlund.

*Lördagskaffe i den
nya lokalen.
På bilden Eivor
Bäcklund, Sven och
Anna-Lisa Pettersson och
Brita Westergren*



*Per-Henrik Rosenström f.d
Museichef och Kulturchef i
Alingsås, en ofta sedd gäst-
talare och även ordf. under
1 år i SPF Hjorten*

*Utställning av hantverk av
Hjortens egna medlemmar
granskas här med
kännarmin*



Men det fanns fler intressenter till denna mark, så något privat servicehus blev det inte.

I januari 1990 kom Nils Carlshamre, Sveriges Pensionärsförbunds ordförande, till Alingsås och lokalavdelningen.

-Vi är Sveriges i särklass snabbast växande folkrörelse; medlemsantalet ökar med cirka 1.000 per månad, uppgav han.

-Skapa samvaro och trygghet bland de äldre. Ge stöd och trygghet genom organiserade och icke organiserade former. Den pensionärspolitiska delen väljer vi inte alltid själva. Här handlar det mycket om vård och omsorg och här har organisationen (SPF) lagt ned ett hårt jobb, som gett framgång, sade Carlshamre.

Han flaggade för att lokalavdelningarna skulle få yttra sig över det framtida pensionssystemet. Dessutom påpekade han att många äldre kan ha svårt att ta kontakt med myndigheter och organisationer i samhället och att det därför bör byggas ut någon form av upplysningsverksamhet.

En typ av upplysningsverksamhet om än av något annorlunda slag stod Winnie Törnqvist, Jönköping, för när hon några månader senare föreläste för hjortarna. Törnqvist hade skrivit förbundets och Vuxenskolans studieskrift "Den yttersta grinden". Hon hade bl a gjort en enkät om äldre människors rädslor.

-Många oroar sig för att sjukvårdsapparten skall hålla dem vid liv med konstgjorda medel. Att man inte skall få dö i fred. Men det ligger något hoppfullt i "Den yttersta grinden" – en grind öppnar ju mot något...

HJORTEN 10 år På hösten 1992 var det dags för tioårsjubileum och det förlades till Cupolen. Det var lax på menyn med viner från Mosel och Rhen, där fö en grupp hjortar varit på en mycket uppskattad resa 14 dagar tidigare. Föreningens egna spelmän såg till att jubileet kom igång, Brita Westergren hade skrivit Hjortens historia på vers och så blev det dans till småtimmarna.

Att resa i grupp har aldrig varit främmande för hjortarna – såväl regionalt som utomskärs. Man reste t ex till Göteborg och tittade på konstutställningar, några dagars resa till Skåne, ett par dagar i Köpenhamn eller någon vecka i Österrike.

Den flitiga sociala kommittén hade 20 deltagare 1995, som bl a genom frågeformulär tog reda på medlemmarnas önskemål; vilka som ville ha hjälp inom skilda områden. Då fick man veta vilka som ville ha hembesök och i en del fall hörde anhöriga av sig för att få assistans.

Det kommunala pensionärsrådet skrev det året till regeringen om högkostnadsskyddet för mediciner och landstinget fick brev om vikten att ha kvar akuten vid Alingsås lasarett.

Vårsolen sken vackert över Alingsås när distriktsstämman för SPF i norra Älvsborg förlades hit i april 1996. Men landets ekonomi var inte den bästa och folk var oroade för nedrustningar.

-Att statens finanser behöver saneras och att alla drabbas på ett eller annat sätt, det inser och accepterar vi alla, sade förbundets vice ordförande Rune Hellgren från Göteborg. Men det bör ske på ett rättvist sätt och framför allt utan att man med mytbildning antyder att exempelvis pensionärerna inte drar sitt strå till stacken.

-Lagfästa pensioner som reduceras genom ändrade spelregler uppfattas som ett svek mot många.

STÖRRE ÄN POLITISKA PARTIERNA

Hellgren påpekade menande att de samlade pensionärsförbunden faktiskt har fler medlemmar, 700 000, än de politiska partierna med sina drygt 600 000. (Tanken är inte orimlig att skillnaden blir allt större...)

På Hjortens möten fortsatte man diskutera förhållandena vid Alingsås lasarett och akuten där, som var ifrågasatt. Detta blev en regionalpolitiskt segdragen historia med många invecklade turer.

Boule började man spela 1993 med 50 intresserade från start. Boulesektionen fick 2.200 kr och höll först till vid Nolhagas fd tennisplan för att sedan flytta närmare Tallhyddan.

Hemsjögårdens upprustning och ombyggnad var aktuell inte minst 1997 liksom förbättring av övergångsställen vid Svearondellen. Utökningen av antalet platser för gruppboendeplatser för senildementa diskuterades av hjortenrepresentanter i pensionärsrådet.

Under 1998 debatterades färdtjänsten livligt. Indragna bussurer var inte populärt bland äldre personer med ofta mycket besvärliga konsekvenser och det ägnade sig hjortarnas sociala grupp åt. Äldre människor måste kunna förflytta sig – kommunen tillsätter en arbetsgrupp för att bryta isolering och ensamhet och i den har Hjorten en representant

Frågan om anhörigvård skulle med åren skulle bli allt mera aktuellt. Många medlemmar sköter anhörig i bostaden. Information om detta har varit bristfällig men nu skulle en informationsbroschyr tryckas och avlastningsmöjligheter förbättras.

”VINKUNSKAP”

”Vinkunskap” hade vuxit sig stark som aktivitet, så man fick dubblera cirklarna och ändå stod folk i kö för att komma med.

Bridge var redan från början ”kärnverksamhet” med en genom åren lika trogen krets.

*Ordf. Sven Pettersson
överlämnar en klubbnål till
Sven Hjelm som blev
Hjortens medlem nr. 500*



*Första styrelsen i SFRF i
Alingsås Fr.v. Göte Dahn,
Hilding Edqvist, ordf. Carl-
Gustaf Carlsson, Ingvar
Aurell Distr. Sekr. Lars
Björklund och
Gösta Skeppner*



*Ett uppmärksamt auditorium lyssnar till INK. som berättar många god
historia särskilt på Västgötamål.*



*Ingvar Kjörck, redaktör i
G.P. mer känd som INK.*



Totalt deltog 450 personer i 19 cirklar av skiftande slag. Drygt 800 drack lördagskaffe i föreningslokalen.

Dans var en uppskattad aktivitet i IOGT-lokalen, Oscarsgatan 5. Det var för övrigt en större sak under föreningens första skede; gammeldans på onsdagar, motionsdans på torsdagar (alla veckor 1986-2005).

I en gammal biosalong i Kabomhuset kunde man höra konstföreläsningar och se/höra operainspelningar.

Det kommunala bidraget till Hjorten reducerades 2000 till mindre än hälften eller med 22.000 kr. För att kunna betala hyran för föreningslokalen (46.000 kr) tvingades föreningen ta ut en särskild terminsavgift på 50 kr av deltagarna i cirklar som höll till i lokalen. Avgiften till distrikt och centralorganisation var nu uppe i 70.465 kr; medlemsavgift 120 kr varav 80 kr till distrikt och centralorganisation.

HJORTAR SKÖTER BIBLIOTEK

Alingsås kommun drog 2001 in bibliotekets anslag till bokutlåning vid servicehusen och föreslog att pensionärsföreningarna skulle ta över den verksamheten. SPF Hjorten började då sköta biblioteksservicen på Tuvegården och Noltorpsgården. Föreningen hade i många år deltagit i frivilligverksamheten vid servicehusen.

-Behovet av avdelningar för senildementa och mycket vårdkrävande personer är stort, uppgav chefen för kommunens vård- och äldreomsorgsavdelning för sociala gruppen.

Kommunen fortsatte att snåla med bidraget till Hjorten – samtidigt som man höjde hyran för föreningslokalen.

En vacker majmorgon 2002 skapades en ny tradition, när hjortarna for till Hea i Hemsjö och hade gökotta med kaffe och spelmanslag. I november samma år fick man chans att spela boule inomhus i Nya Tennishallen, vilket också blev tradition, när vädret blev för bistert för att spela utomhus i Nollhagaparken.

Man gjorde bl a resor till trandansen vid Hornborgasjön och ett "kärigrally" till Knallebygden. Dessutom en mycket uppskattad sjudagars resa till Ungern och Balatonsjön.

Det året bytte folkpensionen namn till garantipension

Förbehållsbeloppet, som man skall ha kvar i plånboken och "leva på" var 4.087 kr/mån för ensamstående och 3.424 kr/mån vardera för sammanboende.

DATA FÖR ÄLDRE

Kurser i datorkunskap var igång hos pensionärsorganisationerna och uppslutningen mycket stor. Alingsås kommun fick 1,2 milj kr av socialdepartementet för två års verksamhet och det köptes åtta datorer som placerades på Brunnsgården, Hagagården,

Hilding Lundström överlämnar ordförandeklubbans till föreningens första kvinnliga Ordf. Ruth Näshammar



Trafikkurs under ledning av Bengt Bengtsson och bilinspektör Sven-Olof Tyrelins. Övriga på bilden är Sten-Sture Rehn, Jan Leonardsson, Stina Eidland, Birgit Rehn och Ruth Pettersson



Erik Gustavsson avtackar Janne Stenberg efter ett av hans mycket uppskattade kåserier om fåglar och speciellt räddningsprogrammet för Pilgrimsfalkar.





*Hjortens kör underhåller på
Husmodersföreningen
(Hem och samhälle)*



*Förbundsordförande Nils
Carlshamre gästade
SPF Hjorten 1994.
På bilden Hilding Lund-
ström, Nils Carlshamre,
Birgit Johnsson och
Göte Johansson.*



*"Kvinnor, kvinnor, kvinnor"
kallade Bengt Olov
Albrektson sitt föredrag
illustrerat med egna
teckningar, här avtackad av
Kjerstin Svantesson*

Tuvegården och Bjärkegården. Projektet hette "Data för äldre med unga handledare" dvs gymnasister instruerade pensionärer. När anslagspengarna förbrukats ansåg sig kommunen inte ha råd att fortsätta, men då ställde pensionärsorganisationerna upp med handledare.

Kommunens planer på att bygga 160 nya platser för äldreboende fram till 2010 med 30 platser vartannat år sysselsatte sociala gruppen. SPF och PRO ansåg att Noltorps centrum kunde vara en bra placering för den bebyggelsen.

Sociala gruppen gjorde en av sina studieresor till Vargön och servicehuset Ekeliden. Det är ett modernt äldreomsorgscentrum med olika verksamhetsformer.

I mars 2003 hade SPF Hjorten blivit så intressant för riksorganisationen att förbundstidningen Veteranpostens redaktionssekreterare Margareta Dahl kom på studiebesök. Hon fick se boule spelas i Tennishallen, prova sina språkkunskaper hos den grupp som läser franska, guidas i trästaden av PH Rosenström och slutligen träffa kommunalrådet Elver Jonsson för att diskutera skilda pensionärsproblem.

Äldre människors hälsa är naturliga samtalsämnen i en pensionärsförening. Ulla Stjernlöf, sjukhusdirektör i Alingsås, berättade att lasarettet är bra på vardagssjukvård. Personalstyrkan uppgick då (april 2003) till cirka 600 personer, som skötte akutvårdsenhet, medicinklinik, kirurg- och ortopediklinik, röntgenklinik och serviceverksamhet. Dessutom en hörcentral för pensionärer.

**ÄLDRES
MINNE** När överläkaren och geriatriken Britta Eklund vid lasarettet senare pratade om äldres minne upplystes att man skall leva ett socialt liv och lära sig att vara koncentrerad. Om vi antecknar och repeterar tränas minnet.

-Minnet kommer inte gratis; det krävs arbete. Ni skall tänka positivt, sa minnesdoktorn.

2003 kunde föreningen glädja sig åt en nyrenoverad föreningslokal i Kabom-huset. Den fylldes åter av en mängd aktiviteter.

550 medlemmar deltog i studiecirkel i olika lokaler i bl a konsthistoria, tysk konversation, klassisk musikgissning, Line dance, boule, bordtennis, bridge, styrketräning, slöjd, opera och operett, teatergrupp, stavgång, vattengymnastik och sist men inte minst den alltid lika uppskattade vinkunskapen och bridgen.

Bland de ofta färgstarka personligheter som föreningen engagerade för framträdanden var TV-profilen Siewert Öholm, som var frikostig med synpunkter på snedfördelningen av åldersskäl på SVT. Han talade om möjligheten av skapa en tv-kanal för

vuxna och ansåg att det fokuseras på åldern inte bara i tv utan i samhället i övrigt; en ålderdiskriminering, som vi enligt Öholm är ensamma om i världen.

En personlighet av annat slag var den unge pianisten Henry Xie från Lund, som vunnit flera musikmästerskap för ungdomar. SPF Hjorten hade inbjudit denne 15-årige pianist till en konsert i Konsthallen, vilket blev en oförglömlig upplevelse en septemberdag 2004.

SÅNG OCH MUSIK

Hjortens Musikanter har blivit en ständig källa till glädje inte bara vid föreningens sammankomster utan också vid framträdanden på andra platser; hembygdsgårdar, sjukhem, kyrkor och pensionärsföreningar. Ledarskapet delades vid deras "20-årsjubileum" mellan Carin Ohlsson och Egon Svantesson med ett 10-tal musikanter. Det övas varje onsdag i föreningslokalen och sammanlagt ett 20-tal efterfrågade spelningar per år blir det.

En annan form av musikalitet har naturligtvis tillgodosetts av Hjortens sångkör, som lockat så många sångarglada att det ibland kunde bli trångt på estraderna. Ledare var alltifrån Harald Pamp till Carin Ohlsson, Maj-Britt Bergenheim och Jan Hagström. Kören har varit verksam även utanför föreningens sammankomster, inte minst i olika kyrkor.

Om det funnits något spänningsförhållande mellan SPF Hjorten och PRO i Alingsås, så överbryggades det t ex vid adventskonserten 2004 i Christinae kyrka, när man för första gången framträdde tillsammans med sina respektive musikanter. Konsertens tema var "Gören portarna höga" efter Gunnar Wennerbergs psalm 24.

Den politiskt något inflammerade frågan om pensionärers frivilligarbete har SPF Hjorten hanterat genom att medlemmar hjälper till på servicehem med t ex tidningsläsning, promenader, distribution av böcker. Man bjuder på fika och underhållning vid servicehusen några gånger om året.

Den sociala kommittén, som senare skulle byta namn, har fortlöpande följt utvecklingen inom äldreomsorgen. Kommittén har skrivit mängder av remisser. En sådan gällde äldreomsorgsnämndens "tankar om effektiviserad verksamhet och lokal koncentration".

ÄLDRE I TRAFIKEN

Och hur skall pensionärerna kunna röra sig säkert i trafiken? Kurser ordnas för att fräscha upp kunskaper om regler och ny teknik, den farliga vänstersvängen, åldrandets påverkan på körningen etc

*Några av de
gästföreläsare
Hjorten haft
under åren*



P.H. Rosenström tillsammans med Siewert Öholm, känd TV-man



*Håkan Sandstedt, känd
Alingsåsare med flera böcker
utgivna*

*Gunnar Arnborg, känd författare bl.a. med en bok om
stenmurar m.m*



*Marianne och Harry Persson, känd
pianist från Bräutigams i Göteborg*



*Sven Johansson,
angående mediciner*



*Stefan Andhé, bosatt i London känd
för sina böcker och kåserier om
bl.a. Alingsås Där både farmor och
mormors familjer bodde.*

*Carl Hylander lärare i Alingsås,
mycket kunnig om forntiden
och delaktig i boken om Lödöse*



Eftersom Alingsås har ett antal gårdsgator med sina särskilda regler står detta emellanåt på dagordningen – liksom den omhuldade gamla frågan om cykling på Kungsgatan...

Ett steg in i bokförläggarbranschen tog föreningen 2005, när man ställde sig bakom publiceringen av medlemmen Birgit Edqvists "Någonting om allting", som är en samling dikter, prosastycken, visor och teckningar. Edqvists har under många år publicerat dikter i Alingsås Tidning.

SPF Hjorten var i oktober 2005 medarrangör och initiativtagare för mässan "Bättre hälsa på äldre dar" på Alströmerskolan, där äldre människors situation belystes ur många aspekter. Drygt 500 pensionärer deltog.

Pensionärsjuridik blev ett uppskattat ämne under den f d chefsåklagaren Bertil Schmidt med föreläsningar av gästande jurister och specialister på familjerätt, domstolsbesök där hjortarna fick närvara vid rättegångar etc.

Vid studiecirkeln i konsthistoria spände man över ämnen från Loirs slott och konstsamlingar till Wassily Kandinsky och Frida Kahlo. Operavännerna fick bli se/höra Aida, Trollflöjten och Trubaduren för att nämna några. Dessutom konverserades på tyska och franska, dansades line-dance och snickrades på slöjdkursen. För fullständighetens skull måste nämnas klassisk musik, boule, bordtennis, brigde, körövning, orkesterövning, litteratur, stavgång, motionsdans och vattengymnastik.

Att glömma "vinkunskap" vore naturligtvis en fadäs...

Sådant såg Hjortens stora smörgåsbord ut 2005.

Dessutom förekom en cirkel i läkemedel med välbesökta sammankomster om de olika medicinernas påverkan på kroppen. I Nohagahallen har ett antal hjortengrupper styrketränats under sakkunnig ledning.

"ÅLDRANDET INGET ATT OROAS ÖVER"

Jan Kesker blev ny kyrkoherde i Alingsås och berättade i mars 2006 för hjortarna om sina år som präst vid svenska kyrkan i New York.

-Vad är det för en värld som våra barnbarn kommer att leva i, frågade professorn och tandläkaren Guy Heyden, när han deltog i en friskvårdskonferens i Alingsås för Norra Älvsborgs distrikt av SPF förlagd till våra lokaler i Kabomhuset.

-Miljöutvecklingen går allt snabbare åt fel håll och våra efterlevande kommer nog inte att leva ett lika drägligt liv som vi. Kanske vi skall förbereda dem på det

-Åldrandet är egentligen inte något att oroas över så länge man tycker sig må bra, sa professor Heyden.

Vid detta tillfälle fick man veta, att det kan vara farligt att göra hälsoundersökningar "för säkerhets skull", eftersom de kan öka oron för hälsan.

Spelmanslaget under Carin Ohlssons ledning.



Alingsås Pensionärsföreningar lovar att hjälpa till vid datorerna utplacerade på bl.a. Brunnsgården. På bilden Bernt-Erik Nyberg, Rune Höglund, Kjell Nilsson, Gösta Carlsson, Ingemar Hallberg och Rune Blomqvist.



Trafikkurs under ledning av Erling Stjernberg.



Om glasögon och äldre människors synproblem berättade hjortenmedlemmen Ingvar Andersson med många års erfarenhet i optikerbranschen:

-När man blir äldre behöver man mer ljus för att fungera. 75 watts läslampa kan vara lagom.

HEM TILL BYN Under åren har många berättarbegåvningar passerat revy vid SPF Hjortens möten såsom välkända radiorösten Clas Astin, författaren Stefan Andhé, journalisten Ingvar Kjörcck m fl. I en klass för sig står fågelkännaren Jan Stenberg, som ledsagat sina vackra naturbilder med en ofta frodig göteborgska. Så skedde också i april 2006, när han berättade om det spännande projektet med pilgrimsfalkar.

TV-serien "Hem till byn" av dramatikern Bengt Bratt har många alingsåsbor ett särskilt gott öga till. Den är inspelad i Ödenäs men även på Nohaga slott med start 1971. Ett antal av hjortarna har medverkat i serien genom åren och då regissören och skådespelerskan Gun Jönsson gästade föreningen i maj 2006 fanns särskilda förväntningar. De infriades genom att hon berättade om hur serien arbetats fram och bl a visade delar ur avsnitt, som skulle sändas senare samma år.

Guidade stadsvandringar i det gamla Alingsås har alltid varit populära. P H Rosenström och senare museichefen Gösta Sandberg har haft en uppmärksam och givetvis ofta sakkunnig publik, när man strosat genom den vackra trästaden och erinrat sig forna tider. En sådan vandring skedde en junidag 2006 när det omtalade kafélivet i Alingsås och bakgrunden till det beskrevs för hjortarna.

Sollebrunnsläraryn Mats Andersson, som varit i Kanada och gjort intressanta erfarenheter bland indianer höll en välbesökt föreläsning i september samma år. En annan lärare från Trollhättan gjorde succe vid oktober-mötet, nämligen Lars-Eric Frendberg, som sjöng, spelade gitarr och underhöll med festliga historier. Folk skrattade så tårarna trillade, skrev lokalpressen.

Lite mer allvar var det när Kerstin Dahlberg från Försäkringskassan informerade om garantipension, bostadsbidrag och hur man får sin pension korrekt uträknad. Det skedde i regi av "Forum för samhälls- och äldre frågor" som Sociala kommittén bytt namn till. Biståndschefen Ann Cajvert redde ut begreppen hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård.

Ovanstående kan givetvis inte göra anspråk på att vara en fullständig och heltäckande bild av Hjortens 25-åriga historia. Medlemmar har kommit och gått; många har gjort föreningen ovärderliga tjänster såväl i det tysta som i full belysning.

BENGT JOHANNISON

*Deltagare i distriktets
årsmöte. Stående Håkan
Pettersson, Sven Johans-
son, Brita Westergren,
Egon Johnsson, Ann-Britt
Lundh, Uno Axelsson och
Ulla Nordgren. Sittande
Ulla Axelsson,
Mona Johnsson och
Gunnel Kärrman.*



*Sekreterare Vanja Thim,
Birgitta Johansson, ordfö-
rande Ulla Nordgren och
Göte Victorsson*



*Årsmöte 2006 Mötets ordf.
Rolf Svensson och mötets
sekr. Kjell Eriksson. Carin
Ohlsson nybliven Heders-
medlem och SPF Hjortens
ordf. Ulla Nordgren.
Distriktets ordf.
Bengt Englund*



Här följer utdrag från tidigare protokoll...

Studerar man SPF Hjortens handlingar är det första protokollet fört vid möte med interimstyrelsen för bildande av en lokalavdelning av Sveriges Folkpensionärers Riksförbund (SFRF) i Alingsås den 4 maj 1982.

Mötet öppnades av den till sammankallande, vid ett tidigare möte utsedde, C. G. Carlsson, som hälsade den då utsedda interimstyrelsens medlemmar välkomna. Närvarande vid mötet var Göte Dahn, Märta Hjelmqvist, Linnea Andreasson, Gunde Raneskog, C.G. Carlsson och Martin Skyman. Hilding Edqvist hade anmält förhinder att närvara.

Interimstyrelsen utsåg inom sig följande funktionärer: C.G. Carlsson, ordf, Hilding Edqvist, v. ordf, Martin Skyman, sekr och Linnea Andreasson, v. sekr.

”Ordföranden redogjorde för pensionärer som hittills anmält sig för medlemskap.

Paragraf 5: Beslöts försöka få hit Kapten Hansson från Göteborg som talare vid ett allmänt möte och att efterhöra lämplig lokal härför. Detta uppdrogs åt ordföranden som därefter skulle kalla till nytt möte med interimstyrelsen, som då skulle ta ställning till kallelse till ett allmänt möte genom annons i Alingsås Tidning.”

Interimstyrelsen möts på nytt 2 juni 1982. Det ansågs svårt att samla deltagare till ett allmänt möte mitt i sommaren. Man beslöt uppskjuta mötet till hösten.

23 november är det dags för möte med interimstyrelsen. Man diskuterar tid och plats för det allmänna mötet. Distriktssekreterare Lars Björklund från Uddevalla är närvarande och han lovar att ta kontakt med Hans Hansson. ” Som lämplig tid beroende på när Kapten Hansson kunde komma, nämndes den 6. alt. den 7 dec.”

Måndagen den 6 december 1982 var det dags för det allmänna mötet i Brunnsårdens dagcentrum.

Hans Hansson höll enligt protokollet ett orienterande föredrag om SFRF:s tillkomst, program och ändamål, samt redogjorde för de kontakter han haft med såväl den borgerliga som den socialdemokratiska regeringen i frågor som berört pensionärernas och den statsekonomiska krisens inverkan på pensionerna.

”Paragraf 5: Frågan om bildande av en lokalavdelning av SFRF upptogs och det beslöts enhälligt att bilda en sådan. Fören-

ingens nr inom SFRF blir 640. Det utlystes i samband härmed en pristävling bland medlemmarna om lämpligt namn på föreningen med 1 kg kaffe som pris till vinnande förslag. Årsavgiften till föreningen bestämdes till 25:-.

”Paragraf 6: Att fungera som styrelse för föreningen intill årsmötet, som om möjligt skall hållas i januari 1983, valdes med acklamation den nuvarande interimstyrelsen. Styrelsen består av ordförande: C.G. Carlsson, v. ordförande Hilding Edqvist, sekreterare Martin Skyman, kassör Linnea Andreasson. Övriga: Märta Hjelmqvist, Gunde Raneskog och Göte Dahn.”

Till föreningens representant i kommunens pensionärsråd valde mötet Maina Ljungqvist.

Årsmötet den 10 februari 1983 leddes av Hilding Edqvist. Han föredrog förbundets regler och stadgar och framhöll bland annat att förbundet är helt obundet vad det avser politik och religion. Av årsavgiften på 25 kr skulle 15 kr inbetalas till Riksförbundet.

Så här blev den första styrelsen: ordförande Hilding Edqvist; valda på två år Eivor Bäcklund och Gösta Skeppner, valda på ett år Ingvar Aurell och Sven Eriksson. Suppleanter blev Göte Dahn, Maina Ljungqvist och Lennart Ljungberg. Man utsåg Församlingshemmet som lämplig möteslokal.

PRYDLIGT PRÄNTAD PROTOLLSBOK

I en prydligt präntad inbunden protokollsbok följer man den fortsatta verksamheten med Eivor Bäcklunds vackra handstil från styrelsemötet 16 februari 1983 tills hon lämnade sekreteraruppdraget 7 februari 1985.

Några citat ur den boken, som är en liten klenod:

”Protokoll fört vid Alingsåsavdelningen av Sveriges Folkpensionärers Riksförbunds styrelsemöte 16 febr 1983. Närvarande: Hilding Edqvist, Gösta Skeppner, Eivor Bäcklund, Sven Eriksson, Göte Dahn, Lennart Ljunggren, Maina Ljungqvist samt Linnea Andreasson.

Paragraf 1: Först hälsade Sparbankens Nalle Hultén oss välkomna, eftersom vi höll till i en av Sparbankens lokaler. Därefter talade Nalle ”Familjeekonomi”. Han berättade om vilka förmåner vi pensionärer har om vi överlåter till Sparbanken att ta hand om våra inkomster och tillgångar.

Paragraf 2: Hilding Edqvist hälsade den nya styrelsen välkommen och den konsoliderade sig sålunda: Hilding Edqvist, ordf. Lennart Ljunggren, v. ordf. Ingvar Aurell, sekr. Eivor Bäcklund, v. sekr. Gösta Skeppner, kassör.

Paragraf 14: Förslag från Lennart Ljunggren antogs att medlemmarna skulle bära namnskyltar på sig, då det är betydligt lättare att känna igen vem man talar med.”



*Margareta Andersson får
hjälp med dukningen till
Sillfesten 1998*



*Holger Reinholdsson och
Agnes Eriksson vilar efter
dansen 1998*



*2006 års Festkommitte
Odd Schwartz-Olsen,
Sally Åsén, Barbro och Ulf
Karlsson, Ingrid och
Bernt Jivesten.*

Det var mycket med Sparbanken även vid det första månads-
mötet den 10 mars 1983. Då talade nämnde Hultén om familj-
ekonomi på samma tema. ”Därefter intogs kaffe med goda smör-
gåsar, allt generöst skänkt av Sparbanken. De båda spelmännen
Bertil Gunnesson och Lars Blomgren hade all möda i världen att
få stråkarna att överrösta glammet från de glada pensionärerna.”

Och så var det dags för lotteri med priser skänkta av Sparban-
ken – tre TV-kannor och två paraplyer, vilket gav en behållning
på 297 kr.

(Sparbanksmannen Hultén fick en ny möjlighet att informera
vid årsmötet 1984, men det är intressant att sedan läsa styrelsens
protokoll från 26 mars 1985, som hålls i AIF:s lokal:

Paragraf 7: Förfrågan hade inkommit från Nalle Hultén på
Sparbanken om att få komma och berätta om s.k. ”miljonkonto”.
Förfrågan avslogs.)

SEGSLITNA NAMNFRÅGAN

Ytterligare några citat ur Eivor Bäcklunds protokoll:

25 aug 1983/styrelsen: Beslöts att inköpa 100 ex av Veteran-
posten för att kunna sprida den hos allmänheten och sålunda göra
reklam för vår förening.

13 okt 1983/månadsmöte: Nu togs för sista gången den segslit-
na namnfrågan upp. Diskussionerna var heta och meningarna var
delade. Genom lottning visade det sig att majoriteten röstade för
namnet Hjorten, en av symbolerna i Alingsås stadsvapen. Nam-
net på föreningen blev alltså Pensionärsföreningen Hjorten.

10 nov 1983/månadsmöte: På mångas begäran önskas att en
sångkör bildas. Efter handuppräkring visade sig intresset så
stort att det nu bara är att sätta igång.

10 maj 1984/månadsmöte: Några medlemmar påminde om
att vi snarast möjligt skulle inköpa namnskyltar för att fästa på
rocken ev. blusen.

25 sept 1984/styrelsemöte: Beslöts att vi skulle prenumerera
på Veteransposten, som skulle läggas ut på förslagsvis Biblio-
teket, Läkarmottagningar osv så att vi därigenom skulle synas
mer.”

På sekreterarposten efter Bäcklund följde Brita Westergren,
som gjort en bestående insats, vilket mängder av protokoll ger
besked om.

BINDANDE LÖFTE OM LOKAL...

Styrelsearbetet verkade lunka på i godan ro i början på 1985.
Man diskuterade hur föreningen skulle profilera sig i Veteranpos-
ten; hur man skulle nå ut med sitt budskap. Det sociala arbetet
hade kommit igång.

Men så vid styrelsesammanträdet 24 april måste man notera:

”Betr de nya lokalerna har vi ingenting hört och det beslöts då att Sven Peterson och Gösta Skeppner skulle göra ett besök på Fastighetskontoret”.

Det var så det började; följetongen om Hjortens föreningslokal.

Styrelsemöte efter styrelsemöte; Skeppner eller någon hade varit i kontakt med fastighetskontoret. Ingenting hände. Gunnar Winther skrev brev. Man uppvaktade förgäves.

Till slut togs lokalfrågan upp i ett stort möte med medlemmarna där Skeppner redogjorde för alla turer i ärendet. Kontakter med fritidskontoret, kommunstyrelsen, fastighetskontoret och olika tjänstemän. Man hade fått bindande löfte om att lokalen var ordnad från mitten av maj. Men det stämde inte. Vid fortsatta kontakter med fastighetskontoret lovades hyresrätt vecka för vecka, inget hände.

Efter semestrarna besökte hjortarna fastighetskontoret igen och fick nycklar till ett kontorsrum och telefon installerades med kommunens medgivande, men föreningen fick inte flytta in.

”BEROENDE AV VÄLVILJA”

Helt överraskande meddelade fastighetskontoret att Hjorten inte skulle få lokalen. Den skulle skolan (SYO) ha. Föreningen erbjöds en mindre lokal men vägrade gå med på det; under dessa samtal framgick det att ”vi var beroende av deras välvilja”, enligt Brita Westergrens protokoll.

Det kom till stånd ett sammanträffande mellan hela styrelsen och ingenjör Per Runge och Kajsa Hedström på Kabomhuset den 11 september. Styrelsen framförde att man kände ansvar för 350 medlemmar som undrade över turena i lokalfrågan.

Den 19 september meddelade Runge att han ansvarar för att Hjorten får lokaler i Kabomhuset och inflyttningsbesked skulle

Birgit Edqvist erhåller distriktets stipendium ur Erik Larssons Minnesfond, här överlämnat av förre Distriktsordf. Karl-Axel Hallgren och Distriktsordf. Erik Christensson



komma 16 september. Hjorten utverkade option på eventuellt blivande lediga lokaler i huset och det accepterade Runge.

4 november visade Sven Peterson en ritning på lokalen, vilket gladdde styrelsen. Hjortens kontorsrum skulle vara klart till jul.

18 december kom Gerhard Liljeblad med en "julklapp". Han hade träffat avtal med Studieförbundet om "inköp av 1 st stereoanläggning". Priset var satt till 5.220 kr, men föreningen skulle bara betala försäkringen. Liljeblad skulle personligen ansvara för anläggningen gentemot Studieförbundet. Efter tre år "kommer enligt överenskommelse stereoanläggningen att överlämnas till föreningen och dess medlemmar".

Till detta tackade styrelsen ja.

Paragraf 10 vid samma möte":---- Vidare fick vi reda på att det f.n. icke är någon kö till servicehusen."

HJORTEN SÄTTER UPP SKYLTEN

-Kontrakt för lokalen kommer att skrivas per den 1/1 1986, kunde Hilding Edqvist meddela styrelsen den 18 januari 1986. Man beslutade köpa SPF Hjortens skyltar att sättas upp utanför lokalen. Styrelsen beslöt köpa 12 st stolar och fem bord. 21 februari blev det visning där och föreningen bjöd på kaffe. Lokalen ovanför Oscaria sade man upp till 1 februari.

Styrelsemötet 21 augusti 1987 frågade ordföranden "hur mycket som fanns i vår kassa inför hösten. Kassören lämnade ett mycket positivt besked nämligen c:a 56 tusen kr."

Föreningen skulle fira sitt 5-årsjubileum i november. Programkommittén fick disponera 2.500 kr till årets slut.

Styrelsemöte april 1987: Nu var det klart med att hyran skulle bli 10.392 kr plus värme. Hjorten skulle få 8.000 kr i hyresbidrag.

Birgit Edqvist, Ulla Nordgren och Ulf Karlsson under arbete med Birgits bok "Någonting om allting" som SPF Hjorten gav ut år 2005



Samma möte: "Beslutades att inköpa 2 bridgebord. Försök skulle göras med annons om ev. beg. Bord".

Lokalen behövde repareras, ny ingång till toiletter mm. Ingången till lokalen låg ursprungligen mot den vägg som vetter mot kyrkan. Den gjorde kommunen om med buller och bong och utan förvarning. En mindre träbyggnad där nuvarande ingången är belägen revs med lite ledsamma konsekvenser för Hjortens förråd.

Det kommunala bidraget per medlem hade under flera år varit 29 kr men sänkts 1989 till 17:50. Hjortens ordförande gjorde vad han kunde för att öka bidraget.

STÖKIGT OM KASSASKÅPET Med kassaskåpet i lokalen blev det rejält stökigt i januari 1991. Styrelsen fick ha ett extramöte, och då bestämdes att skåpet inte skulle återlämnas. Det hade nämligen blivit diskussion bland medlemmar, men styrelsen hänvisade till sitt eget tidigare beslut om att "inköpa brandsäkert skåp". (Det var tal om att styrelsen skulle ha överskridit sina befogenheter.)

Man får gratis kaffe vid månadsmötet om man värvar en medlem till Hjorten; men hur många gånger får man gratis kaffe om man värvat tre medlemmar? Det räcker med gratis kaffe en gång, bestämde styrelsen, när detta blev aktuellt i november 1991.

Skulle lokalen få upplåtas till dans? Gerhard Liljeblad hade frågat och saken gällde gammeldans en gång i veckan och dans en lördagskväll i månaden. Styrelsen fick ha extra sammanträde (maj 1993):

"Efter livlig diskussion enades man om att följande skulle meddelas Gerhard Liljeblad. --- Hilding Lundström utsågs till detta.

Styrelsen ställer sig positiv till förfrågan ang. dans, men på grund av lokalens ömtålighet yrkades avslag att använda denna. Styrelsen avvaktar svar ang. annan lokal från förslagsställaren, då subventionering till en del av hyran, kan komma ifråga från föreningen."

Med Hjortens styrelseprotokoll är det så att de "skall insättas i pärm på kontoret. Detta på grund av förfrågningar från våra medlemmar". (Styrelsebeslut 14 mars 1994).

De senaste förvaras i ovannämnda kassaskåp.

Vill man ytterligare fördjupa sig i vad som under åren tilldragit sig bland hjortarna, så är det inte svårare än att uppsöka Folkrörelsernas Arkiv, Västra Ringgatan 8, Alingsås, tel 0322-17609, som vårdar SPF Hjortens handlingar. Det är några kilo av protokoll från olika möten, årsberättelser och brev - en värdefull samling tidsdokument.

BENGT JOHANNISON



*Boulespelare i
Nolhagaparken*



*Linedansarna i
rörelse under led-
ning av Britt Olsson*



*"Nya flugan"
Bowling i den fina
hallen i Nolhaga*



Hjortens Kör under Jan Hagströms ledning, ivrigt påhejad av Erik Gustavsson, sjunger vårsånger på Hjortens gökotta på "HEA" hembygdsgården i Hemsjö

Veteranens redaktör Margareta Dahl besökte Alingsås en hel dag och det resulterade i ett helt uppslag i vår rikstäckande tidning, det gladdde oss. På bilden tar Kommunalrådet Elver Jonsson emot oss på Rådhuset fr.v. Ulla Nordgren, Margareta Dahl, Elver Jonsson och Per-Henrik Rosenström



Hemma hos Kärrmans i Ryd Hemsjö, på bilden kassören Ulla Axelsson med sin man Uno, Gunnel Kärrman sekreterare och Henry Kärrman.



Hjortens Musikanter under ledning av Egon Svantesson



Hjortens kör under ledning av Jan Hagström

*När man skrev året åttiotvå
var det några personer som kom på
att för att livet skulle få en trevlig mening
så kunde man nog bilda en förening.
Det var så det hela började-kan veta.
Det nästa va' vad skulle denna heta,
diskussionens vågor dom gick höga,
en del namn dom var mycket tröga,
men förslag växte upp här på orten
och plötsligt hette den Hjorten.*

Pensionärsföreningen SPF Hjorten 15 år

*Föreningen den växte, och det med väldig fart
och medlemsantalet ökade, det var ju också klart,
men vi var ju husvilla-en lokal vi ville ha
ja, vad tror ni? Det blev Oscaria.
Där började vår släktforskning och bridgen likaså
och operamelodier vi kunde höra få
men nu tack vare video vi Carmen kan se
ja, tiden går ju framåt tack vare TV*

*Och medlemmar kom flera-vi önskade större lokal.
Kommunen var från början-jag lovar ganska sval.
Men plötsligt så kom dom där med färdigdukat bord
och då tyckte vi att vår lycka var gjord.*

*För i Kabomhuset träffas vi både bittida och sent
och hustomtar har vi, dom håller fint och rent.
Ja där har vi ju engelska och där spelar vi schack
Ibland av alla cirklar, man känner sig rätt matt.
Vår sångkör den sjunger och det går i dur
så därför kära vänner finns ingen som är sur.*

*Ett spelmanslag har bildats, dom spelar överallt
Dom har för vår förening-just blivit livets salt
på måndag, ja då minns man precis hur allting var't
på fredag provas vinet-man gör det med ett skratt,
man minns varenda gata- och vem som där har bott
och ofta hör man mening-det hade jag ej trott.*

*Vi reser och visst trivs vi i vårt långa land
men lämnar det rätt gärna för Ålands vackra strand.
På Värmland vi tittat och Halland likaså
och Östergötland Skåne det kan ni väl förstå.
Och dansar gör vi gärna, båd' gammalt och nytt,
också promenader för oss en del betytt*

Och veta nå't om Rembrandt och Zorn och några till
det lär vi gärna ut-om bara själv du vill
ja, röra uppå kroppen på studs matta vill till
och där om du förstår kan du ej sitta still.
Och vinkursen har ökat-det är ju litet spex
Men också litet lärdom-så nu dom blivit sex.

Och sociala frågor, dom blandar vi oss i
och det förstår ju alla vi ej kan låta bli
och i vårt pensionärsråd där sitter det en del
och dom opponerar sig mot det som anses fel.
Och cyklarna på Kungsgatan dom vill vi inte ha
men uti vår kommun-dom tycker det är bra.

Och torgkaffe var lördag-det är ju ganska känt
och då så får vi reda på vad som i veckan hänt.
Och resorna till Österrike, Tyskland och Alsace
ja dom var mycket trevliga, där framför vi vårt tack.
Och nu för hantverksyrket jag ställer mig som tolk
för numer snickrar man både smörkniv och en holk.
Och höstfester och sillfester det går vi gärna på
där även små panelhöns-kan få dansa då och då
för uti vår förening finns färre män än kvinns
men demokratisk dans-för oss numera finns.
I Nolhaga i parken där spelas det ju boule
Och ska man träffa "lillen" får man vara ganska cool.

Vi läser om ett landskap och sen vi åker dit
berättar du om var du var't så är det en merit.
Lyriken örat smeker, man minns varenda vers
men vem är då författaren-kan bli en riktig pärs.
I franska språket det också finns en kurs
så nu blir detta för oss en bra resurs.
Vi har en valberedning som sliter och som snor
och hela vår förenings existens på dem beror
så därför kära vänner, ställ upp om blott du kan
det gäller varje kvinna men också varje man
vi vill så väldigt gärna ha vår förening kvar
så ge vår valberedning det ja, som blir ditt svar.

Men nu så skall jag sluta med all min historik
för världen den förändras, blir aldrig mer sig lik
och nu så ser vi framåt till nästa jubelår
och det jag nu har sagt på museum hamna får
och får du någon gång invit till någon träff
så svarar du nog säkert, vi ses på Hjorten SPF.

Brita Westergren

*Delar av styrelsen 2006
fr.v. Sonja Kärrman, Ulla
Nordgren, Ulla Axelsson,
Per-Inge Hermansson,
Bengt Almén och
Bertil Schmidt.*



*"Fortunas damer"
Kerstin Bengtsson och Ulla Pettersson*



*Serveringskommitten fr.v. Kerstin Sigurdsson,
Ulla Bengtsson och Ann-Marie Andersson.*



*Karl-Erik Andersson slöjdlära-
ren vid en av maskinerna*



*Alf och Ulla Kristensson helt koncentrerade
i arbetet vid hyvelbänken*



*Bengt Johannison,
pressombud*



*Inga-Britt Claesson och
Egon Svantesson tomtar
till det!*



*Hantverkslotteriets chefer
Kjerstin Svantesson och Sonja Kärrman*



Carin Ohlsson spelar julmelodier



Hjärt-Lungräddningsövning under ledning av Röda Korsets instruktör Nilgon Alikhah på bild tillsammans med Solveig Kärrman och Gunvor Eklund. Alla i livräddande verksamhet.

Hjortens sex författare vid bokbordet på Luciafesten 2006 Fr.v. Holger Reinholdsson, Birgit Edqvist, Yngve Skogsäter, Dan Eidland, Per-Henrik Rosenström och Bengt Olov Albrektson



Konsthistoriens cirkeldare, fr.v. Sixten Theliander, Kerstin Håkansson, Göte Victorsson, Kerstin Olsson och Per-Henrik Rosenström

Vid bokbordet två av våra sex författare i Hjorten Per-Henrik Rosenström och Bengt Olov Albrektson med intresserad kund Gun-Marie Schmidt.



En Lovsång till Alingsås

Mycket har hänt i Alingsås under de 25 år SPF Hjorten varit verksam.

Vid Alingsås 375-årsjubileum 1994 gästades staden av kungaparet den 21 september.

Många Alingsåsare samlades i Nollhaga park för att lyssna till kungens högtidstal. Vid kungaparets promenad i parken planterade kungen ett vårdträd, en skogslönn. Senare på dagen deltog kungaparet i en stadsvandring med undertecknad som guide bland trästadens gator och gårdar.

Bebyggelsen i Alingsås representerar kulturhistoriska värden och utgör på många sätt en illustration till stadens historia.

Alingsås vann internationell ryktbarhet 1984 då vi erhöll Europa Cosa Nostra-diplomet, det överlämnades till kommunfullmäktiges ordförande Hilding Hellemar av Prinsessan Desirée Silfverschöld i det nyrenoverade Brunns huset inför en minst sagt fulltalig publik. Diplomet erhöll Alingsås för sitt goda sätt att bevara och förnya trästaden.

Mycket annat har också hänt i Alingsås. I oktober 1987 invigdes biografen Palladium för sin nya verksamhet. Film, teater, musik i alla former, konstutställningar och andra arrangemang. Palladium har blivit en utmärkt mötesplats.

En fråga som diskuterades länge var det gamla bryggeriets framtid. Många ville att det skulle omvandlas till ett kulturhus, men så blev det inte. Bryggeriet revs 1994 och istället byggdes biblioteket om med nya lokaler för utställningar och andra arrangemang.

Alingsås utsmyckades för några år sedan med nya konstverk. En kopia av Erik Grates skulptur "Våren" (som stulits) gjöts hos Bergmans konstgjuteri i Stockholm och avtäcktes vid en högtidlighet i Museiparken. En byst av Charles Hill den store industrimannen som 1862 startade Alingsås Bomullsindustri avtäcktes år 2001. En annan staty var ett nygjutet exemplar av "Atlasfiguren" som avtäcktes när Nollhaga slott efter en genomgripande renovering återinvigdes hösten 2005.

"Ljus i Alingsås" har med hjälp av ljusdesigners från hela världen blivit ett kännetecken för Alingsås under hela oktober månad. Ljusvandringar ordnas varje dag av Turistbyrån, en del med teaterinslag.

Stora och Lilla torget har förändrats med nya stensättningar och trappor ner till Lillån. Stora Torget har alltid varit en mötesplats, alltifrån torghandel, politiska möten, festarrangemang t.ex Potatisfestivalen i juli månad och prominenta gästtalare som Desmond Tutu den sydafrikanske kyrkoledaren som gästade riksmötet för Svenska kyrkans unga som hölls här i staden.

I december 2004 tågade tusentals Alingsåsare med facklor från torget till sjukhuset för att demonstrera mot hotet att förändra och försämra verksamheten.

Det senaste projektet i stadskärnan är det planerade affärsbygget Gallerian vid Kungsgatan. Många röster har höjts mot det planerade affärshuset men det första spadtaget har redan tagits.

P.H. Rosenström.

Silvernålen för minst 5 års förtjänstfulla insatser har tilldelats dessa medlemmar.

Första namnet på SPF Hjorten var Sveriges Folkpensionärers riksförbund i Alingsås

6 dec. 1982 bildades föreningen med ca 50 närvarande.

Interimstyrelsens ordf. blev C.G Carlsson.

Ordförande för föreningen blev först

1983-1986	Hilding Edqvist
1986-1987	Sven Pettersson
1987-1990	Gunnar Waenerlund
1990-	Johan Strömbäck
1990-1992	Gunnar Waenerlund
1992-1997	Hilding Lundström
1997-1998	Ruth Näshammar
1998-2000	Håkan Pettersson
2000-2002	Per-Henrik Rosenström
2002-	Ulla Nordgren

1987	Hilding Edqvist
1988	Sven Pettersson Brita Westergren Gerhard Liljeblad Carin Ohlsson Linneá Andreasson Eivor Bäcklund
1989	Margit Andreásson Birgit Johnsson Elin Karlsson Inga-Lill Hansson Birgit Liljeblad
1990	Göran Waenerlund
1992	Ruth Näshammar Nils Erikson Martin Skyman
1994	Inez Nordgren Alice Johansson
1996	Margareta Sandzen Ernst Nordlinder Åke Hagman
1997	Hilding Lundström Björn Hansson
1998	Göte Johansson Hasse Törnqvist
1999	Margareta Andersson Inga-Lill Sjöstrand Maj-Britt Bergenheim Inga-Britt Phil
2001	Lennart Gregner
2002	Uno Axelsson
2003	Hjalmar Mattsson
2004	Per-Henrik Rosenström Svea Hagsgård Ethel Johansson
2005	Kerstin o. Bengt Bengtsson Hjördis Atterling
2006	Kjell Eriksson
2007	Ulla Carlén

Från Älvsborgs Norra distrikt har silvernålen tilldelats Ulla Axelsson

