



Vi, 23 SPF:are från Järfälla lämnar ett grått Stockholm på eftermiddagen 25 aug och styr kosan mot Helsingfors.



I Helsingfors möttes vi av vår guide, Leena Immonen.



Första stoppet görs i Fiskars där vi besöker Fiskars outlet och hantverksbutiker.



Fiskars å



Vi avnjöt en mycket god lunch i Kopparsmedjan innan färden gick vidare till Frontmuseet i Hangöudd.



Frontmuseum



Jörgen, museichef och en pensionerad officer från finska armén gav oss en mycket intressant guidning i museer och om försvaret mot de sovjetiska styrkorna under 2:a världskriget.



Från museet





Dags för incheckning på hotell Regatta i Hangö.



Innan middagen bjöd vår fantastiska guide Leena Imonen på stämningsfull pianokonsert med bildspel i Hangö stadshus.



Vi startade dag två med guddad tur bland Hangös vackra sekelskiftesresidens där vi bl.a. fick se Mannerheims sommarresidens.



Leena berättade med stort engagemang och mycket personligt om Hangö förr och nu.



Hangös riktmärke ☺ Det röda Vattentornet.



En stämningsfull stund i Hangö kyrka där vår guide Leena bjöd på en Sibeliuskonsert.



Lunchen intogs på det historiska Hangö Casino innan vi reste vidare mot Ekenäs.



I Ekenäs träffade vi konstnären Helene Schjerfbeck gestaltad av Anne Ingman.





Vi gick en trevlig promenad och Helene berättade om Ekenäs och sitt liv som konstnär och privatperson.



Jodå, en gata fick hon uppkallad efter sig.



Besök på konstmuseerna Raseborg och CHAPPE.



Lunch intogs på Wiurila gård där ägarna skapat ett mycket intressant museum över föremål och livet på gården under 1800 och 1900- talen.



Guiden, nuvarande ägare av gården berättade om gården och släkten Armfelts historia.



Husgeråd, kläder, vagnar m.m. finns att beskåda.



Ännu fler prylar



Sista stoppet var Hirvensalo ekumeniska konstkapell med pianokonsert. Sist med inte minst tackades Leena av med en sång av Bengt.







Trötta och fyllda av nya intryck intogs en sen måltid ombord på Viking Grace.



Åter i Stockholm i arla morgonstund efter en fantastiskt fin resa i vårt östra grannland.

*Bild och text: Britt-Marie Edvinsson*

*Redigering: Sten Pernemark*

Senast uppdaterad 2024-09-12