

Torsdagen den 10 maj startade 26 förväntansfulla SPF-medlemmar vår Norgeresa med buss till Arlanda för vidare befordran till Bergen. Väl framme inkvarterades vi på ett bra hotell i centrala Bergen.

Dag 1



Dag 2



Efter en ordentlig frukost var det dags för guidad vandring i Edvard Griegs, Ole Bulls och Hansans Bergen.



Vår duktige lokalguide tog oss med genom de centrala delarna som var klädd i sin bästa "vårkostym" med rododendron och tulpaner, nästan i överflöd.



Vi fick en mycket bra inblick i historien bakom handelshusen i Bryggen-kvarteren och Bergenshus.



Eftermiddagen var fri och flera av oss valde att ta bergbanan upp till Fløyen med strålande vacker utsikt, andra besökte några av stadens fina museer.

Många av oss hade säkert med sig full uppsättning regnkläder i bagaget eftersom vi skulle besöka en av Europas regnigaste städer. Dessa kläder kom aldrig till användning eftersom vi begåvades med strålande solsken och skön vårvärme under hela vår Norgeresa.

Dag 3



Resans tredje dag inleds med tågresa upp till Voss. I Voss väntade buss för lokalguidad resa ner till Gulvangen. I Gulvangen som ligger djupt inne i en fjord steg vi på en båt som under tre timmar i strålande sol tog oss genom Sognefjorden till Flåm. Båtturen bjöd på fantastiskt vackra vyer med höga fjäll, vattenfall och skir vårgrönska.







Väl framme i Flåm fick vi en mycket god buffémiddag. Många av oss besökte byns lilla museum över bygget av Flåmsbanan, en järnväg mellan Flåm som ligger på havsnivå upp till Myrdal som ligger på nästan 900 m höjd. Lilla Flåm har också ett eget mikrobryggeri för öl. Några av oss tog chansen och provade bryggeriets utbud.

Dag 4



Resans fjärde dag inledes med tågresor längs den hisnande Flåmsbana.



Vi hade egen kupé i tåget



Vid ett stopp halvvägs upp för fjället vid det spektakulära vattenfallet Kjosfossen fick vi till och med både se och höra Huldrorna dansa och sjunga.



Väl uppe i Myrdal steg vi på tåget till Oslo.



Även denna tågresan går över mycket vacker natur allt från skir vårgrönska till det snöklädda Hardangervidda. Vi fick njuta lite extra av tågresan eftersom det vackra och varma vädret skapade problem för järnvägstrafiken, solkurva uppstod, vilket gjorde att vi blev ordentligt försenade.

Dag 5



Resans femte och sista dag inledes med att vår reseledare i Norge, Richard Klingsporr guidade oss under en bussrundtur i centrala delarna av Oslo.



V fick en mycket insiktsfull och kunnig guidning genom Vigelandsparken.





Efter Vigedalsparken bar det i väg mot Gardemoen för flyget hem mot Järfälla.

Bilder: Britt-Marie o Hans Edvinsson

Text: Britt-Marie Edvinsson

Redigering: Sten Pernemark

Senast uppdaterad 2024-05-23