

## Julmarknad- och julbordsresa till Mariefred 1 december 2024

Den 1 december var det dags för 15 medlemmar från SPF Järfälla i Kallhäll att anträda bussen som skulle gå till Mariefred. Nästa stopp var Jakobsberg där ytterligare 15 SPF:are steg på. Vår chaufför Mats styrde bussen mjukt och försiktigt mot resmålet.



Efter ca 1 timme var vi framme där vi började med att utforska julmarknaden



Lite bilder tagna från stadshusets trappa där man fick lite mer överblick över torget.



Sparbanken Rekarne hade sitt kontor på torget som sparbanker brukar ha. Här var Hans E och jag inne och fick en kopp kaffe samt en kul pratstund med delar av personalen. Både Hans och jag är gamla sparbankare så det var extra trevligt att prata med banken VD som varit med ett tag i denna i denna branch.



Här har vi ryggen på Hans när han sätter fart ut i vimlet bland alla stånden.



Här fanns mycket av traditionell julmarknad.



Den här personen sålde barnböcker som han själv hade skrivit. Såg väldigt trevliga ut men det blev igen affär för vår del. Barnbarnen har blivit lite för stora för denna typ av litteratur.



En bild på stadshuset och trappan där jag tog de inledande översiktsbilderna.



Någon hade tagit med sina alpakor till marknaden för att visa upp dem för allmänheten.



Det finns en museijärnväg som går mellan Läggesta och Mariefred.  
På väg till Slottspaviljongen där vi skulle äta vårt julbord passerade vi järnvägsstationen där tåget stod färdigt för avgång.



Flera hugade resenärer som väntar på att få gå ombord.



I Mariefred ligger också slottet Gripsholm som har en spännande historia framförallt från Wasatiden.



Nu är vi på väg till Slottspaviljongen och jag fick med en bild på kyrkan i Mariefred.



Hans och andra på väg med julbordet i sikte fast det verkar som om Hans mest har ögon för sin telefon.





Här skall vi spisa vårt julbord.



I väntan på snaps och öl?



Det finns mycket att prata om.



Nu har drickat kommit på bordet så då är bara att kasta sig över godsakerna som julbordet bjuder.



Fler som har försett sig



2 av våra trognaste resenärer finna med på denna bild. Bert och Ulla-Britt.  
Lennart Backman fastnade också på bilden.



Då var det slut med ätandet och det var dags att tag sig tillbaka till bussen för återfärd till Järfälla.

Vi tackar för en trevlig dag i Mariefred med god mat och trevligt umgänge.

*Bilder: Sten Pernemark*

*Text: Sten Pernemark*

Senast uppdaterad 2024-12-07