



Måndagen den 3 juni 2024 anlände bussen från Håbo Buss till Kallhälls station för att hämta ett antal förväntansfulla personer från SPF Järfälla för att anträda resan ner mot Nynäshamn.

I Jakobsberg väntade ytterligare ett stort antal personer på bussens ankomst.

Sista upphämtningsplatsen var i Spånga där ett antal från SPF Spångaveteranerna klev på.



Vår trevliga chaufför Fredrik förde oss behagligt och säkert fram och tillbaka för dagen aktivitet.



Nu är vi framme i Nynäshamn och det är dags att kliva av bussen.



En typisk vy från en ort med småbåtshamn. Vädrets makter visade sin bästa sida och vi bjöds på utmärkt soligt väder hela dagen när vi var i Nynäs med omnejd.



Dags för lunch som skulle inmundigas på restaurang Kroken i Nynäshamns hamnområde.



Här sitter ett antal och inväntar servering av pocherad kolja med nypotatis, brynt smör och garnerat med ett antal räkor. Det smakade alldeles utmärkt.



Fler som väntar på maten.



Reseledaren Rose-Marie i samtal med herrskapet Nilsson.





En av våra mest frekventa resenärer, Gerhild Kullberg, i väntan på maten.



Ytterligare 2 som sällan missar en resa när SPF Järfälla har något på gång.



Efter mat, kaffe och kaka därtill var det dags att dra sig till fartyget Flora som skulle ta oss på en tur i Nynäshamns skärgård.



Ombordstigning. Reseledaren övervakar att alla kommer med.



Vädret var som nämnts underbart så uteplatserna blev snabbt upptagna.



Här har jag fått en bild på skepparen som heter Kåre. Han tog oss runt bland kobbar och skär och berättade mycket ingående om de olika sevärdheterna i skärgården.



Nu har vi lämnat hamnen och stävar ut med det gamla fartyget.



Nynäshamns kyrka i bakgrunden.



Anders och Rosie njuter av turen och det vackra vädret.



Här en bild på skärgårdens stora bekymmer. Skarvfågeln som brett ut sig i Östersjöområdet. En fullvuxen skarv äter ca 8 kilo småfisk om dagen och dessa fåglar finns i miljontals.



Plötsligt fick vi se dessa djur i vattenbrynet. De liknar Texas Longhorns och det kanske det också är. Fanns tydligen någon som hade dessa djur i sin omvårdnad.



Färden går vidare.





Vi passerade Muskö örlogsområde där man sprängt stora hål i berget för att gömma krigsfartyg från den lede fi.



Vårt fartyg Flora byggdes redan 1897 men genomgick en stor renovering och ombyggnad 1952. Ni kan läsa mer om Floras historia på denna länk <https://www.msflora.se/historik/>



Denne man såg till att vi fick kaffe och mazarin.



Nu stävar fartyget hem mot Nynäshamn men församlingen har tydligen uppfattat något intressant att titta på.



Några hade hittat platser längst bak i båten där man satt ute under tak.



Även här fanns tydligen något att titta på.



Nu är vi snart tillbaka där vi började färden. Till höger i bilden står det Rökeri. Det var nästa mål efter redan med Flora.



Där det finns fisk så finns det rökeri. Nynäshamn skiljde sig inte på den punkten.



Här ett urval av läckerheterna som bjöds till försäljning i rökeriets affär.



Ytterligare godsaker.

I väntan på hemfärd med bussen var det många, liksom undertecknad, som inmundigade en glass i Lejonet & Björnens glasskafé.

Det fanns även ett grönsaksstånd där man kunde inhandla diverse fina grönsaker och svenska jordgubbar.

Kl. 16.00 avgick bussen från Nynäshamn för hemtransport och jag vågar nog lova att alla upplevde en mycket trevlig dag med fint väder, båttur, god mat och annat.

*Bilder: Sten Pernemark*

*Text: Sten Pernemark*

Senast uppdaterad 2024-06-03